

# Parochiecontact

*RK Parochie St. Franciscus van Assisië te Reijmerstok*

**DURCHDUUJERKES  
ALAAF!**

Prinses  
Vesper

Prins  
Rob I

Nar Eric

100 JAAR DURCHDUUJERKES

**2025**

*Editie 97: februari - maart 2025*

# EEN VERSCHRIKKELIJKE AANSLAG

Begin december werd Nederland opgeschrikt door een aanslag in Den Haag.

Dagenlang stonden er foto's in de krant en verscheen er weer nieuws in de televisieprogramma's en in andere media.

En terecht: Door een misdaad zijn verschillende appartementen ingestort, zijn er gewonden gevallen zes doden, waaronder vader, moeder en zusje van een jongetje van zeven jaar oud: wat een verdriet alleen al voor deze jongen!

De steeds terugkerende berichten en beelden, gingen me op een of andere manier steeds onbehaaglijker maken:

Dagelijks verschijnen er nieuwe beelden in de media van ingestorte panden met soms meer dan vijftig doden, met niet één jongetje, maar tientallen, dag in, dag uit en ik durf te zeggen: Ook gepleegd door misdadigers !

Natuurlijk is het vreselijk wat er op 7 oktober vorig jaar is gebeurd door Hamas.

Maar deze wraakacties, die al tienduizenden doden tot gevolg hebben, complete dorpen en ziekenhuizen hebben verwoest gaan maar door. Om nog niet te spreken van alle verdriet voor kinderen en moeders!

En we horen bijna niemand, sterker nog, er zijn Nederlandse politici die dit afschuwelijke geweld goedkeuren. Ik weet het niet meer!

Alleen mijn blik richten naar een plek, niet ver van deze plek vandaan: Daar waar Gods Zoon als pasgeboren Kind Zijn armen naar ons uitstrekt met maar één Boodschap: Liefde, Vergeving, Vrede.

Zou de mensheid ooit naar Hem luisteren ?

Pastoor Tervoort

# OPEN DEUR



Onlangs vertelde iemand mij over de huisdeur van haar ouderlijk huis. Die deur was in haar jeugd overdag niet op slot. Je kon zo binnen. Het was een tijd van “ons kent ons” en goed vertrouwen. Er was respect voor andermans eigendom. Ook de deuren van de kerk stonden wagenwijd open. Je kon altijd even binnen voor een moment van stilte en gebed.

Intussen leven we achter slot en grendel. We kennen deurbellen met camera, beveiligingssystemen én camera-toezicht. Juist in deze tijd van gesloten deuren opende Paus Franciscus op kerstavond in de Sint-Pieter te Rome de grote Heilige Deur en daarmee het Jubeljaar. Deze Heilige Deur is normaal dichtgemetseld en verzegeld. De deur verwijst naar een uitspraak van Jezus: “Ik ben de deur, als iemand door mij binnengaat, zal hij worden gered” (Johannes 10,9).

Nadat de Paus in zijn rolstoel door de Heilige Deur was gereden, volgde een groep van tien kinderen en hun begeleiders van over de hele wereld. Miljoenen mensen zullen dit jaar volgen. Ondertussen zong het koor het lied “Pelgrims van de hoop”, een verwijzing naar het thema van het Heilig Jaar. Paus Franciscus schreef heel mooi over de hoop in zijn bul “Hoop stelt niet teleur.”

Het Heilig Jaar 2025 kan ons helpen om in ons dagelijkse leven en in onze relatie met God schoon schip te maken en met nieuwe energie de toekomst tegemoet te gaan. Vanuit heel de wereld zullen gelovigen naar Rome pelgrimeren. Maar ook lokaal zijn er activiteiten. Viert u mee? Meer informatie kunt u vinden op: [www.jubeljaar2025.nl](http://www.jubeljaar2025.nl).

Kapelaan Dassen



# BLASIUSZEGEN

Op zondag 2 februari zal de Blasiuszegen worden gegeven in onze kerk. De zegen is vernoemd naar arts en bisschop Blasius die leefde in Sebaste in Armenië. In 316 werd hij omwille van zijn geloof in Jezus gemarteld en onthoofd. Over zijn leven is weinig bekend.

De overlevering leert dat hij kort voor zijn marteldood een kind genas dat dreigde te stikken door een visgraat in de keel.

Uit het voorgaande is de zogenaamde Blasiuszegen voortgekomen.

Sinds de Middeleeuwen is deze zegen gecombineerd met kaarsen. Waarschijnlijk omdat een dag eerder, met het feest van de Opdracht van de Heer in de tempel (Maria Lichtmis) aan het begin van de liturgie kaarsen gezegend en ontstoken worden.

Bij de blasiuszegen houdt de priester twee kaarsen rond de hals van de ontvanger en bidt: “Op voorspraak van de H. Blasius, bisschop en martelaar, moge God u behoeden voor keelziekten en alle andere kwaad. In de naam van de Vader en de Zoon en de H. Geest.”



**Met uw bijdrage kan de kerk in Reijmerstok een plek van betekenis blijven!**

**Alleen met uw steun kunnen wij de parochiekerk als monumentaal gebouw in stand houden..**

**Steun ons met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen helpen.**

# Kerkdiensten in de maand februari

## Zondag 2 februari, 09.30 uur, tevens Blasiuszegen

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor

Lector: Paul Mannens

Acoliet: Merlijn Vleugels

- Voor Jos en Harrij Eussen en opa's en oma's
- Voor Piet en Gertrude Duizings-De Bie

## Zondag 9 februari, 11.00 uur

Opgeluisterd door Chris Wouters

Lector Marjo Lacroix

Misdienaar: Mace Pinkers

Acoliet: Marcia Frijns

- Eerste jaardienst voor Jef Brouwers en voor de overledenen van de families Brouwers en Baenen
- Jaardienst voor Hubert en Maria Peerboom-Hendrixx.

## Zaterdag 15 februari, 19.00 uur

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor

Lector en acoliet: Paul Mannens

- Voor de overledenen van afgelopen jaar

## Zondag 23 februari, 9.30 uur

Opgeluisterd door Chris Wouters

Lector: Angélique Gigase

Acoliet: Jos Hendriks

- Voor Jef Croonen

**GEEF**  
VANDAAG  
VOOR DE  
KERK VAN  
MORGEN

Mocht u voor 2025 nog geen bijdrage overgemaakt hebben dan kunt u dat alsnog doen naar:

NL83RABO0143700375 t.n.v.

Parochie St. Franciscus R'stok onder vermelding van: "Actie Kerkbalans" + uw naam en adres

bij voorbaat dank.

Parochiebestuur Reijmerstok

# EERSTE HEILIGE COMMUNIE 2025

Grote feesten werpen hun schaduwen vooruit, zo ook in onze parochie. Traditiegetrouw vieren we op Hemelvaartsdag de eerste H. Communie.

Dit jaar zal dat zijn op donderdag 29 mei om 9.00 uur.  
We hopen dat u erbij kunt zijn.

Op zondag 30 maart om 11.00 uur is de presentatie-mis en stellen onze aspirant-communicantjes Dafne Aarts, Finn Janssen en Lieke Lacroix zich aan ons voor.

De voorbereidingen voor de eerste Heilige Communie zijn in volle gang. We hopen dat het geloof bij onze aspirant-communicantjes zal groeien. Wat gezaaid is moet je water geven, en als het opschiet er een stokje naast zetten dat steun geeft. Dat is een taak van de ouders en als geloofsgemeenschap willen we daarbij helpen met onze steun en ons gebed.



# Kerkdiensten in de maand maart

## **Zondag 2 maart, 11.00 uur Dialectmis JCV de Durchduujerkes**

Misdienaar: Mace Pinkers      Acoliet: Ulrike Notermans

- Voor Mike Hoogstraten, namens de Durchduujerkes (st)

## **Woensdag 5 maart, 19.30 uur Aswoendag.**

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor

Lector: Jos Hendriks      Acoliet: Paul Mannens

## **Zaterdag 8 maart, 19.00 uur**

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor

Lector: Marlies Kicheleer      Acoliet: Merlijn Vleugels

- Jaardienst voor Mathieu en Marieke Wouters (st.)
- voor Jeanne Lemmerling-Crombach

## **Woensdag 12 maart, 10.00 uur**

- Voor de overledenen van afgelopen jaar

## **Zondag 16 maart, 09.30 uur**

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor

Lector: Marjo Lacroix      Acoliet: Jos Hendriks

- Jaardienst voor Maria en Robert Degandt (st)
- Jaardienst voor ouders Finy en Mathieu Rutten-Engelen.
- Voor mevrouw H.G.E. Hartmans-Klinkenberg (st.)

## **Woensdag 19 maart, 10.00 uur**

## **Zondag 23 maart, 11.00 uur Woord- en communieviering**

Opgeluisterd door Chris Wouters

- Voor de overledenen van afgelopen jaar

## **Woensdag 26 maart, 10.00 uur**

## **Zondag 30 maart, 11.00 uur**

### **de communicantjes stellen zich voor**

Opgeluisterd door Chris Wouters

Lector Marlies Kicheleer      Misdienaar: Mace Pinkers

Acolieten: Ulrike Notermans en Jos Hendriks

- Jaardienst voor Charles en Fien Eijgelshoven-Lacroix (st)



**RK Parochie St. Franciscus van Assisië**

## **onze vrijwilligers**

### **Afscheid secretaris Kerkbestuur**

Zoals u weet heeft elke parochie een parochiebestuur, maar samen is er een overkoepelend kerkbestuur met twee leden van elke parochie. Deze kerkbestuursleden zijn door de bisschop benoemd en zijn ook het officiële bestuur.

De eerste vorm is al minstens 25 jaar oud, toen o.a. Margraten, Noorbeek en Epen zochten naar samenwerking.

Regelmatig veranderde de samenstelling, tot Banholt, Noorbeek en Reijmerstok onder pastoor Graat één officieel kerkbestuur kregen.

Sinds die tijd breidde het geheel uit tot negen parochies op dit moment met een pastoor en een secretaris.

Deze secretaris is vanaf het begin trouw geweest aan dit hele proces! Een trouwe, zeer deskundige en betrokken mens, Michel Rompelberg, ongelooflijk wat hij heeft betekend voor onze parochies.

Op 1 januari 2025 heeft hij afscheid genomen, begrijpelijk maar een groot gemis voor ons allen!

Zijn opvolgster is mevrouw Aurelia Renierkens uit Banholt.

Michel, namens allen in onze parochies van harte dank voor uw inzet en alle goeds!

pastoor Tervoort

**Michel dank voor je inzet**



De microfoon bij de ambo (spreekgestoelte naast het altaar) werkte slecht met als gevolg dat de priesters en lectors slecht te verstaan waren als ze achter de ambo stonden.

Eric Lemlijn heeft een oplossing hiervoor gevonden en de microfoon is nu vervangen door een ander type, vergelijkbaar met die op het altaar. Het verschil is heel duidelijk hoorbaar.

**Eric dank voor je inzet**

## **Bezoek bisschop aan dekenaat Gulpen**

Onze nieuwe bisschop, Mgr. Dr. Ron van den Hout is druk bezig met zijn kennismakingsbezoeken aan de dekenaten van ons bisdom.

Op woensdag 19 en donderdag 20 februari zal hij het dekenaat Gulpen bezoeken. Hier zal hij kennismaken met verschillende maatschappelijke en kerkelijke projecten. Zoals werkgroepen die actief zijn op het vlak van diaconie. Ook zal hij instellingen bezoeken die zorg dragen voor onze jeugd. Kerkbestuursleden en parochie-vrijwilligers zullen hem bijpraten over de revitalisering en herstructurering van de parochies en federaties.

Een ontmoeting met de burgemeesters van de 4 gemeentes in ons dekenaat staat ook op het programma, evenals een kennismaking met onze streek als toeristische regio.

Op woensdagavond 19 februari om 19.00 uur viert hij een pontificale hoogmis in de kerk van Berg en Terblijt. Aansluitend bestaat de mogelijkheid om onze bisschop de hand te schudden en kennis te maken in het zaaltje naast de kerk.

Donderdag 20 februari viert hij om 19.00 uur een pontificale hoogmis in de kerk van Gulpen, ook deze viering is voor iedereen toegankelijk.

# Kerkdiensten februari tot juli 2025

(H. Mis, tenzij anders aangeven)

Dag	Datum	Tijd	Opmerking
Woensdag	2 april	10.00 u	
Zondag	6 april		<b><u>H. MIS VERVALT</u></b> <i>i.v.m.</i> <b><u>CONCERT FANFARE</u></b> <i>in de KERK op</i> <b><u>ZATERDAGAVOND 5 APRIL</u></b>
Woensdag	9 april	10.00 u	
Zondag	13 april	9.30 u	Palmpasen
Woensdag	16 april	10.00 u	
Vrijdag	18 april	15.00 u	Kruisweg
Zaterdag	19 april	20.30 u	Paaswake
Maandag	21 april	9.30 u	2 <sup>e</sup> Paasdag
Woensdag	23 april	10.00 u	
Zondag	27 april	11.00 u H. Mis in Margraten	<b>Viering 30 jaar priesterschap pastoor Tervoort</b> (geen H. Mis in Reijmerstok)
Woensdag	30 april	10.00 u	
Zaterdag	3 mei	8.30 u	Kapel Terlinden
Zondag	4 mei	9.30 u	
Woensdag	7 mei	10.00 u	
Zaterdag	10 mei	8.30 u	Kapel Terlinden
Zondag	11 mei	9.30 u	
Woensdag	14 mei	10.00 u	
Zaterdag	17 mei	8.30 u	Kapel Terlinden
Zondag	18 mei	11.00 u	
Woensdag	21 mei	10.00 u	
Zaterdag	24 mei	8.30 u	Kapel Terlinden
Zaterdag	24 mei	19.00 u	
Woensdag	28 mei		H. Mis om 10.00 u vervalt
Donderdag	29 mei	9.00 uur	Hemelvaart en 1e H. communie
Zaterdag	31 mei	8.30 u	Kapel Terlinden
Zondag	1 juni	11.00 u	

Woensdag	4 juni	10.00 u	
Zaterdag	7 juni	19.00 u	Pinksterweekend
Woensdag	11 juni	10.00 u	
Zaterdag	14 juni	19.00 u	
Woensdag	18 juni	10.00 u	
Zaterdag	21 juni	19.00 u	
Woensdag	23 juni	10.00 u	
Zondag	29 juni	11.00 u	Woord- en communieviering

### **De diensten in de andere parochies van het kerkbestuur t.w.:**

- Sint Gerlachus in Banholt
- Sint Brigida in Noorbeek
- Sint Margarita in Margraten
- Sint Barbara in Scheulder
- Sint Lambertus in Mheer
- Sint Gertrudis in Sint Geertruid
- Kruisverheffing in Cadier en Keer,
- Sint Laurentius in Bemelen

**Vindt u op [clusterterlinden.nl](http://clusterterlinden.nl) onder Clusterinformatie/Misrooster**

## **EEN WELGEMEEND DANK U WEL !**

Namens ons pastorale team dank ik u allen voor uw inzet voor onze kerken

in verband met het vieren van Kerstmis :

Het opbouwen van de kerststallen, het versieren, poetsen en inrichten van de kerken.

De koren, muziekgezelschappen, gezinsmiswerkgroepen, de kosteren en de vele helpers . Door u allen hebben we weer een prachtig Kerstfeest kunnen vieren. Dank !

Ook danken wij voor alle kerst-en Nieuwjaarswensen, die wij van u mochten ontvangen.

Pastoor Tervoort

## Bestellen van Heilige Missen

Misintenties kunnen aangevraagd worden door:

- te mailen naar [jmghhendriks@home.nl](mailto:jmghhendriks@home.nl), of
- onderstaand formulier in de brievenbus van Jos Hendriks (de Reijmer 12) met graag “misintentie” vermelden op de enveloppe.

Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op bankrek.nr. NL83RABO0143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Reijmerstok.

Misintenties worden slechts éénmaal per maand doorgegeven aan Gulp&Geul. Geef deze daarom tijdig door!

Het Parochiecontact verschijnt tweemaandelijks:

- **uitgave april/mei aanleveren voor 15 maart**
- **uitgave juni/juli aanleveren voor 15 mei**
- **uitgave augustus/september aanleveren voor 15 juli**
- **uitgave oktober/november aanleveren voor 15 september**
- **uitgave december/januari aanleveren voor 15 november**
- **uitgave februari/maart aanleveren voor 15 januari**

### Aanvraagformulier voor misintenties:

**Misintentie voor:** .....

Eventueel met vermelding van (aankruisen wat van toepassing is):

Zeswekendienst

Jaardienst

Huwelijk of jubileum

Anders: .....

**Datum(s) misintentie:**

zaterdag of zondag ..... a € 25,-

woensdag ..... a € 10,-

**Uw contactgegevens:**

Naam ..... tel.nr. ....

Datum .....

# **PROFAANKOOR REIJMERKLANK**

## **KORENAVOND**

**Zaterdag 29 Maart 19.00 uur  
in Gemeenschapszaal A Gen Ing,**

**Beste inwoners,**

**Als jullie een gezellige avond willen hebben ,  
kom dan 29 Maart naar Gemeenschapszaal A Gen Ing,**

**Vier koren zullen jullie met hun gezang trakteren  
op een leuke avond.**

**Aanvang 19.00 uur.**

**Zaal open 18.30 u.**

**Geen entree**

**Profaankoor Reijmerklank heet U van harte welkom.**

**Onderstaand artikel van Huub Cilissen  
van Heemkunde vereniging Galopia in Gulpen als vervolg op dat  
in het parochiecontact nr. 95 van oktober-november 2024.**

*(Jean Bastings herkende zich op onderstaande foto als de misdienaar)*

## Drie neomisten uit Reijmerstok

De oude foto hiernaast leidde tot een onverwachte ontdekking van priesters en hun levensverhalen.

In periodiek 32 beschreef ik mijn zoektocht die uitkwam bij de paters Joep Braken en Jean Slenter. Midden jaren 50 droegen zij hun eerste mis op in de parochiekerk. Daarna werden ze uitgezonden als missionarissen naar Congo. Begin 1960 braken daar opstanden uit, waardoor de situatie levensgevaarlijk werd. Pater Braken behoorde bij de overlevenden, maar pater Slenter werd in 1964 vermoord.

In 'De Limburger' van 25 oktober 2024 werd zestig jaar na zijn overlijden aandacht aan hem besteed.



Groot was mijn verbazing toen ik een e-mail kreeg van de heer Jos Hendriks, secretaris van het parochiebestuur. Hij schreef het volgende:

Geachte heer Cilissen,

Naar aanleiding van de vermelding van uw artikel in het parochiecontact kreeg ik van een inwoner de volgende informatie:

*De foto's van Wim Savelbergh gaan over de Eerste H. Mis van Guillaume Kroonen op Paaszondag 1 april 1956.*

*De priester met de grote witte koorkap is pastoor Kuijpers.*

Zie ook bijgevoegde foto.

De e-mail bevatte deze foto als bijlage.

# Priesterwijdingen te Roermond



Zaterdag vonden in de kapel van het Groot Seminarie te Roermond de priesterwijdingen van het bisdom plaats. Na de plechtigheid gaven de jonge priesters gezamenlijk de zegen. Op de foto, achterste rij v.l.n.r.:

1 Sijf Bex, Brunsum; 2 Ad v. Heyst, Roermond; 3 Gerard Brunenberg, Schaesberg; 4 Jos. Douven, Meechelen; 5 Wim Engelen, Belfeld; 6 Jo Frissen, Schimmer; 7 Otto Jansen, Weert.

Middelste rij:

8 Gull. Kroonen, **Reymersloek**; 9 Leo Martens, Meers; 10 Sijf Hermans, Heerlen; 11 Willy Meertens, Maastricht; 12 Jan Heymans, Stramproy; 13 Guus Moonen, Voerendaal; 14 Huub Nooltermans, Kerkrade; 15 Hans Jöf-ten, Spaubeek.

Eerste rij:

16 Guus Poulssen, Geleen; 17 Jos Vleeshouwers, Hunsel; 18 Wiel Poulssen, Geleen; 19 Dré Wagemans, Buchten; 20 Matthieu Robberts, Kerkrade; 21 Jean Marie Weerts, Maastricht; 22 **Pater** Franciscus Jacobs, Lillbosch; 23 Matthieu Sieben, Schimmer; 24 Sijf Verdonschot, Eind-Nederweert.

Deze foto herkende ik meteen als een van mijn eerste zoekresultaten via Delpher. Maar wat was er misgegaan? Waarom had ik het onderzoek niet verder voortgezet? Het antwoord bleek in een tweede artikel te liggen, dat ik destijds niet had gevonden.

**Priesterfeest** — Op Paadag zal de zeereerw. heer G. **Kroonen**, om tien uur in de parochiekerk van St.-Franciscus te Reymersloek zijn eerste plechtige h. mis. opdragen. Zaterdagmiddag om circa 6.30 uur zal de neomist aan de grens van het dorp (nabij wed. Vliegen) door alle verenigingen, voorafgegaan door ruiters, worden afgehaald, en begeleid naar de ouderlijke woning.

Paasdag zal de jonge priester door de versierde straten, waaraan nu met man en macht wordt gewerkt, wederom voorafgegaan door alle verenigingen, ter kerke worden geleid, waar hij het h. misoffer zal opdragen.

's Avonds om zes uur volgt een serenade.

Verder was ik ook misleid door de naam Roermond boven de foto. Wel vond ik meerdere berichten over de eerste mis van pater Braken en van pater Slenter.

En zo verdween Giel Kroonen uit beeld.

Tijdens mijn nieuwe zoektocht ontdekte ik dat Giel Kroonen kapelaan was geweest in achtereenvolgens Ulestraten, Schimmert en Hoensbroek. In kranten vond ik meerdere berichten over hem. Hij hield bijvoorbeeld een toespraak bij het afscheid van de pastoor van Ulestraten en was geestelijk adviseur van de voetbalclub. Ook over zijn tijd in Schimmert en Hoensbroek vinden we soortgelijke berichtjes.



Des avonds had de parochiële hulde plaats aan de versierde pastorie. Hier voerden verschillende sprekers het woord zoals kapelaan **Kroonen** namens alle parochianen, wethouder Ramakers als plaatsvervanger van burgemeester Janssen, de heer J. Klinkers als ondervoorzitter van de fanfare Concordia, Jhr. mr. P. v. Meeuwen als erevoorzitter van het feestcomité en de heer B. Schouteten als voorzitter van het feest- en organisatiecomité.



**R.K.U.V.C.** — Op een druk bezochte ledenvergadering van de voetbalvereniging R.K.U.V.C. kwamen o.a. de volgende punten aan de orde: Contributie, medische sportkeuring en aanschaffing van trainingspakken waarvan enkele modellen voor bezichtiging aanwezig waren. Van de rondvraag werd druk gebruik gemaakt. Hierna werd het woord gevoerd door geestelijk adviseur **kapelaan Kroonen**.

In 1973 werd hij benoemd tot pastoor in de verpleegklinieken te Heerlen. Hier blijft hij de rest van zijn werkzame leven. In 1988 maakte hij gebruik van een regeling om eerder te stoppen.

In 'De Limburger' stond destijds een advertentie waarin een opvolger voor hem wordt gezocht.

In 2017 overlijdt hij.





In liefdevolle herinnering

## Guillaume Kroonen

• Reijmerstok, 16 oktober 1928  
† Gulpen, 31 december 2017

De familie dankt u hartelijk voor uw belangstelling en medeleven na het overlijden en bij de uitvaart.

De plechtige zeswekendienst vindt plaats op zondag 18 februari om 11.00 uur in de St. Petruskerk te Gulpen.

Guillaume, voor je priesteropleiding ging je al op jonge leeftijd uit huis, weg van je familie. Dat viel je toen zwaar. Na je priesterwijding in 1956 heb je gewerkt in de parochies van Ulestraten, Schimmert en Hoensbroek en daarna vele jaren in Heerlen als rector van de verpleegkliniek en het ziekenhuis. Je werd daar door iedereen gewaardeerd voor je warme betrokkenheid en oprechte belangstelling. Je was graag tussen de mensen. Voor ons was je een echte familieman die graag op zondagmiddag binnenliep voor een praatje, koffie en natuurlijk vlaai. Als het even kon gevolgd door een stevige wandeling in de natuur. Tot op hoge leeftijd deed je niets liever dan wandelen en fietsen door het heuvelland. Ook voor de talloze doopsels en bruiloften in de familie deden we nooit tevergeefs een beroep op je. Je was er altijd voor ons!

Zelfs toen je ziek werd en de laatste jaren afhankelijk werd van zorg, bleef je opgewekt en vriendelijk voor iedereen om je heen.

Guillaume, we zullen je aandacht en warme belangstelling missen.

Hearroom, we zullen u nooit vergeten.

Misschien is voor mijn zoektocht naar de achtergronden van de foto de uitspraak van Confucius van toepassing:

*'Uiteindelijk is de weg belangrijker dan de bestemming'.*

Bronnen:

Delpher: De Limburger; De Nieuwe Limburger; Limburgs Dagblad  
Huib Cilissen, december 2024



**Geïnteresseerd in de  
parochiekerk van  
Reijmerstok en benieuwd  
hoe deze er van binnen  
uitziet?**

**Kijk dan de film van  
12 min via de QR code of**



**<https://youtu.be/AXIwnDpUgf4?feature=shared>**

## STICHTING DE DURCHDUUJERKES



Voorzitster : Estie Royen (06-20387043)  
Secretariaat : Joyce Wouters (06-37346061)  
jcvdedurchduujerkes@gmail.com  
Penningmeester : Robert Engelen (043-4572648)  
IBAN nummer : NL16 RABO 0133 5117 31  
KVK. : 14071756  
Website : [www.durchduujerkes.nl](http://www.durchduujerkes.nl)  
Facebook : [Durchduujerkes Rimmesjtok](https://www.facebook.com/DurchduujerkesRimmesjtok)

# CARNVAL IN REIJMERSTOK

**de nieuwe  
hoogheden  
2025**

**Prins  
Rob I**

**Prinses  
Vesper I**

**Hofnar  
Eric**



Op zaterdag 11 januari was de geweldige zitting met het thema

## **Culinair REMMERSJTOK**

De optredens “Dans je calorieën er van af” en Culinair diner in Remmersjtok uit het eigen dorp en de dansmarietjes en dansgroepen van de Gaarekiekerkes uit Gulpen en de Dansdraverkes uit Termaar en Rewind uit Mheer zorgden voor een fantastische middag.

De DJ's Christioa en Jeroen zorgden voor knotsgekke carnavalsmuziek en de jeugdraad van de Durchduujerkes stond met de nieuwe schlager 2025 "Doch mit mit vasteloavend" op de planken, die ook dit jaar weer werd geschreven door Egid van Houtem.

Imelda Bastings, Ivo Zink en Fer Jacobs werden gehuldigd als lid van verdienste 2025 voor hun inzet als bestuursleden van de Durchduujerkes.

Demi Canisius, Roux van Houtem, Lisa Lacroix, Isa Ruiters, Anna Wouters, Jeannot Jacobs en Niek Rompelberg lieten zien dat Reijmerstok en Terlinden echt veel talent heeft. Niet alleen gaven zij vorm aan de zitting, maar namen ook leuke filmpjes op en begeleiden ook de eigen Reijmerstokse optredens. Voorts hadden zij een spectaculaire culinaire act waarmee de nieuwe hoogheden van de Durchduujerkes gepresenteerd werden. Uiteraard helemaal passend in het thema van de zitting.

Isa en Niek voerden het massaal aanwezige publiek op een voortreffelijke manier door het programma.

Prins Rob de 1<sup>e</sup>, is de jongste zoon van Joyce en Roger en Wouters en broer van oad-prinses Anna en Bas. Hij heeft drumles bij fanfare St. Franciscus en zwemt in Maastricht bij MZ&PC. Rob woont op "der Berg" (Groenendalsbergweg).

Prinses Vesper de 1<sup>e</sup>, is de jongste dochter van Janice en Egid van Houtem en is samen met haar zus, oud-prinses Roux opgegroeid in de "Ondersjtroat" (onderste deel Reijmerstokkerdorpsstraat). Zij is primaballerina bij Balletschool Chantalle Meeuwis en zingt de hoogste noot bij de Muziekboerderij in Gronsveld.

Hofnar Eric is de jongste zoon van Cristina Lumpan en Bec Pana en broertje van Andrei. Ook hij woont in de "Ondersjtroat".

Rob en Eric zitten samen in groep 7 van basisschool de Triangel in Gulpen, waar ook Vesper op school zit en dan in groep 6.





# RECEPTIE

Prins Rob, Prinses Vesper en Hofnar Eric

en de opening van de carnaval 2025  
in Rimmerstjok

vrijdag 28 februari

19:33 uur in 'Gemeenschapshuis A Gen Ing'

Met o.a.



Om 20.00 u, ben dus op tijd

Om 22.30 u

Dangroep de Starlights

en nog vul mier

Een idee veur e leuk optreden op deze avond. Meld u dan aan.

## DIALECTMIS en BONTE OPTOCHT

Zondag 2 maart

om 11 uur de traditionele dialectmís

om 14:11 uur

de bonte optocht door het dorp

In de optocht kunnen de kinderen meelopen met een kleine carnavalswagen die wij samen met hen gaan maken op op woensdag 22 februari om 14.00 uur.

Uiteraard mogen de ouders hun kinderen in de optocht begeleiden.

Aanmelden voor 18 februari en ook voor deelname aan de optocht kan via [jcvdedurchduijerkes@gmail.com](mailto:jcvdedurchduijerkes@gmail.com) of 06-52767776

In de optocht mag niets van glas meer meegenomen worden. Dus ook bier alleen maar in blikjes.

Aansluitend in 'A Gen Ing' (ingang via het cafe)  
Carnavalsmuziek met als speciale gasten:

# De Molliemeekersj

Frietten van Maurice zijn er op het eind van de middag.

## KINGERMIDDAG

### Dinsdag 4 maart

15.11 uur in 'Gemeenschapshuis A Gen Ing'  
(ingang via het cafe)

Een leuke middag met veel spelletjes, bingo en kinderdisco met leuke prijsjes. Voor het spelletjescircuit kunt u een stempelkaart verkrijgen voor 1 euro in de voorverkoop en 2 euro in de zaal.

De kaarten zijn verkrijgbaar via het eerder vermelde emailadres of telefoonnummer.

Ook deze middag frieten verkrijgbaar van Maurice.

S  
P  
E  
C  
I  
A  
L  
E

G  
A  
S  
T



Sven  
ohne  
Girls

Aswoensdag 5 maart

“Hieringbiete” na de avondmis van 19.30 uur  
in Beer-Eathoes “A gen Ing”

**!!!!!!! DRINGEND SPOED !!!!!!!!**

Na een hele tijd zonder carnavalsvereniging in Reijmerstok, hebben in 1995 een aantal mensen de Durchduujerkes opgericht en werd in 1996 het eerste prinsenpaar uitgeroepen.

Momenteel zijn we helaas maar nog met 4 bestuursleden en dit is onvoldoende om al onze activiteiten te kunnen blijven organiseren.

**Versterking van het bestuur is dan ook dringend nodig.**

**Wilt u niet dat na 30 jaar de carnaval in Reijmerstok  
weer stopt?**

**Neem dan contant op met een van onze bestuursleden  
voor 15 februari.**

**Hoofdsponsors:**

Chefs Food/ Vlees op tafel – Reijmerstok  
GULPENER BIER “De Vrije Brouwer”  
Camping Osebos  
Beer-Eathoes “A Gen Ing” Reijmerstok  
Zuivelboerderij Mergelland Reijmerstok

Scharrelkippenfarm ‘Vrij en Blij’ Reijmerstok  
Fruiteeltbedrijf Wouters Reijmerstok  
Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen Heerlen  
Hesi Limburg - Duurzame verwarming  
Recreatieboerderij “De Puthof” Reijmerstok  
FL MECHANISATIE Reijmerstok



# REIJMERSTOKSE JONGENS SOLDAAT IN HET LEGER VAN NAPOLEON (2)

**Jean Vossen** werd geboren op 11 augustus 1790, als derde zoon van Nicolaas Vossen en Beatrix Willems. Het waren arme mensen. Nicolaas Vossen geeft als beroep op 'werkman' wat zoveel wil zeggen als dagloner. Hun hele veestapel bestond uit twee varkens. Het boerderijtje stond op de plaats van het huidige woonhuis van de familie Kleijnen-Crombach, het tweede huis voorbij zuivelboerderij Huijnen.



Jean Vossen neemt wel een bijzondere plaats in tussen de Reijmerstokse soldaten in de Napoleontische tijd. Jean was een reus van een vent, 1 m 86 groot. En dat terwijl de gemiddelde soldaat destijds 1 m 65 was. Hij kwam in dienst op 6 april 1809 en werd meteen ingedeeld in een bijzonder regiment, het 15e Regiment Chasseurs à cheval (Jagers te paard).

1 36.

Dit regiment was gedurende jaren gelegen in Spanje, waar het voortdurend in gevecht was met de Spaanse onafhankelijkheidsstrijders.

Op een bepaald moment zijn soldaten van het 15e regiment overgeplaatst naar het Regiment Grenadiers à Cheval naar de Garde Impériale. Dit was de zware artillerie van de Keizerlijke Garde van Napoleon Bonaparte.

Entré au service le 6. Avril 1809.  
Dans le 15<sup>e</sup> Régiment de Chasseurs à Cheval.  
Corps dont il sort immédiatement.  
15<sup>e</sup> Régiment de Chasseurs à Cheval.

In dienst getreden op 6 april 1809 in het 15e Regiment de Chasseurs à Cheval'.  
Korps dat hij onmiddellijk verlaat.  
15e Regiment de Chasseurs à Cheval.

GRENADIERS À CHEVAL DE LA GARDE DES CONSULS

DEVENU 1<sup>ER</sup> RÉGIMENT DE GRENADIERS À CHEVAL



De Keizerlijke Garde bestond uit verschillende eliteregimenten. 't Regiment Grenadiers te Paard was daarbinnen de topeelite. De grenadiers waren groot van gestalte. Daarbij droegen ze een hoge zwarte muts van berenvel, waardoor ze nog indrukzamer op hun grote zwarte paarden de vijand tegemoet traden. Het is bekend dat de Russische kozakken meteen op de vlucht sloegen als ze zo'n massief en machtig eskadron op zich af zagen komen. Als regiment zijn de Grenadiers te Paard ook nooit door de cavalerie van een vijand verslagen. De keizerlijke garde van Napoleon vestigde een reputatie op het gebied van loyaliteit, moed en effectiviteit op het slagveld. Vanwege hun moed en onverschrokkenheid, maar ook hun grote arrogantie, hadden zij de bijnaam 'De Goden'.

De Chasseurs de la Garde behoorden tot de favorieten van Napoleon. Soldaten van de Garde werden beter betaald en waren beter uitgerust dan de andere eenheden. Soldaten van de Chasseurs à cheval gebruikten tijdens de gevechten hun gebogen sabel en soms een lans. Daarnaast had men voor noodgevallen een korte karabijn. De gevechten moesten een bloederige toestand zijn geweest. Jean Vossen heeft dat ondervonden. Hij werd gewond door een sabelhouw dwars op zijn gezicht en een verwonding op het hoofd door een sabel tijdens een gevecht in Burgos in Spanje.

Jean Vossen heeft in zijn tijd deelgenomen aan alle grote veldslagen. In 1809 aan de slag bij Essling en de beroemde slag bij Wagram. Vervolgens was hij in 1810 en 1811 in Spanje, waar het één eindeloze burgeroorlog was. Hij maakte in 1812 de afschuwelijke tocht naar Rusland mee, waar slecht 10 procent van het leger levend terugkeerde. Het jaar daarna was Jean aanwezig bij de bloedige en gruwelijke Volkerenslag bij Leipzig. Dat hij al deze veldslagen, waarbij ongelooflijk veel soldaten sneuvelde, overleefd heeft lag natuurlijk voornamelijk aan de bevoorrechte positie die hij tijdens het gevecht als grenadier innam, maar hij heeft daarbij ook heel veel geluk gehad. Toen het Franse leger na de verloren slag van Leipzig terugtrok, werd het door het Pruisisch-Russische leger achtervolgd. Met een leger van slechts 70.000 soldaten stond de keizer tegenover minstens een half miljoen geallieerde troepen. Dank zij zijn genialiteit wist Napoleon met dit verminderde leger achtereenvolgens zijn verdeelde vijanden te verslaan tijdens vier veldslagen. De Grenadiers vochten hierbij met ware doodsverachting om hen terug te slaan. "Ze vochten voor iedere centimeter." Het bleek uiteindelijk onvoldoende. In april 1814 deed Napoleon afstand en werd verbannen naar Elba.

Lodewijk XVIII besteedde de troon. De Grenadiers werden bij koninklijk besluit gereorganiseerd tot een "Korps van Koninklijke kurassiers van Frankrijk". Op 23 juli 1814 werd Jean ingelijfd bij dit korps. Maar dat was maar van korte duur. Zijn ontslag volgde op 23 augustus 1814, omdat hij buitenlander was. Waar verbleef hij nadien? Toen Napoleon eind maart 1815 weer aan de macht kwam, herwonnen de Grenadiers

Toen Napoleon eind maart 1815 weer aan de macht kwam, herwonnen de Grenadiers hun vroegere organisatie. Jean is naar alle waarschijnlijkheid weer toegetreden tot "een van de beroemdste militaire elites aller tijden." Dan heeft hij op 18 juni 1815 deelgenomen aan de Slag bij Waterloo. Toen de overwinning voor de Fransen in de namiddag nabij leek, bleek hun aanval door de snel oplopende verliezen stil te vallen. Hun cavalerie was ernstig verzwakt door het verlies van duizenden ruiters en paarden en raakte na bijna vier uur aan onophoudelijke charges uitgeput. Napoleon zette toen het 1ste Regiment Grenadiers Keizer-



lijke Garde in, die tot de beste troepen van het Franse leger behoorden. Het enige wat zij konden doen was alle aanvallen van de geallieerden af te slaan en Napoleon ongedeerd naar Parijs te brengen. Om 20:55 ging de zon onder. Napoleon had verloren en werd daarna voor goed verbannen naar St. Helena.

Jean Vossen keerde na het definitieve vertrek van Napoleon niet meteen terug naar huis. In het bevolkingsregister van



*Notitie waaruit blijkt dat Jean wordt opgenomen in het Koninklijk Korps Curassiers, en een maand later wordt ontslagen als buitenlander.*

1816 komt zijn naam niet voor. Het zal rond 1825 zijn geweest dat hij in ons dorp terugkwam. Zijn vader is dan inmiddels overleden. Tijdens de volkstelling van 1829 gaf hij als beroep op 'Gepensioneerde Militair', wat er op wijst dat hij eerder als beroeps salaris ontvangen heeft. Later schrijft hij: landbouwer. De fiere huzaar sleet zijn verdere leven als eenvoudige boer.

Jean trouwde met Margaretha Gorgar uit Teuven. Het gezin kreeg drie kinderen, Barbara, Maria-Theresia en Johan-Hendrik. Jean Vossen droeg levenslang de littekens van zijn tijd als militair. Hij overleed op 10 maart 1856, 65 jaar oud.

Verschillende families in ons dorp zijn via de vrouwelijke lijn nog verwant aan deze familie Vossen.





No 9883. **Thomas Hendrix.**

Zoon van Pierre en Maria Konings.

Geboren 18 augustus 1789 in Gulpen,

canton Gulpen. Departement van de

Neder-Maas. Groot 1 meter 55,6 cm.

Ovaal gezicht, hoog voorhoofd, blauwe

ogen, grote neus, normale mond, ronde

kin, haren en wenkbrauwen donkerblond.



Cornet de Voltigeurs - Grande Tenue



De familie Hendrix woonde op de plaats waar later de familie Vleugels hun huis bouwde en waar tot voor kort de familie Lonissen woonde, naast de tegenwoordige Mondanifarm. Als beroep geeft Pierre Hendrix op: werkmán.

Thomas kwam in Franse dienst op 20 april 1808, bij het 105e Regiment Infanterie van de linie. Zijn vijfjarige diensttijd zou normaal lopen tot april 1813. Maar het werd een jaar langer.

In 1809 waren de Franse troepen van april tot half juli in Zuid-Duitsland voortdurend in gevecht met het Oostenrijkse leger. Thomas was er bij als voltigeur. Hij vocht op 21 en 22 mei mee bij de verloren veldslag rond Aspern-Eszling. En in de daaropvolgende Slag bij Wagram bij Wenen op 5 en 6 juli. De Slag bij Wagram was de laatste grote overwinning van Napoleon Bonaparte. Maar het was een grote slachtpartij en het kostte de Fransen 33.000 doden, terwijl bij Aspern ook al 20.000 Fransen sneuvelden. Door het lange verblijf in de kampementen in het open veld waren ook veel soldaten ziek geworden.

Thomas overleeft de slachting en in oktober 1810 verhuist hij naar Brest. Daar wordt hij onderdeel van het bataljon, dat uit 1136 man bestaat verdeeld over acht compagnieën van ongeveer 150 soldaten. De compagnie van Thomas blijft in Brest, terwijl de andere naar het front worden gestuurd. Er wordt vermeld dat hij vanaf 1810 als hoornist in het leger dient. Ook dat hij behoort tot de bemanning

*Vertrok naar het bataljon in Brest de 1e oktober 1810.*

*Nam in 1809 deel aan de campagne van het leger in Duitsland. Ging de 15e december 1810 aan boord van het beroemde fregat van Zijne Majesteit. Ging van boord de 27e januari 1812.*

*Gedeserteerd de 31e maart 1814*

*Lami aux bataillon Eger.  
à Brest le 1er octobre 1810.*

*à son la Campagne de Hog à  
l'armée d'Allemagne. Embarké le  
15<sup>e</sup> Dec 1810 sur la fregate de sa  
Majeste la Revenmte. Deberque le  
27<sup>e</sup> Janvier 1812.*

*Deserte le 31 Mars 1814*

van het keizerlijke fregat van Napoleon. De Franse keizer had dit pronkfregat laten bouwen in Antwerpen en gebruikte het voor zijn triomfantelijke tocht in Antwerpen in 1810, vergezeld door zijn jonge vrouw Marie-Louise. Het fregat zag er indrukwekkend uit met de figuur van Neptunus op de boeg, gezeten op een adelaar, figuren met het keizerlijke wapen en een grote kroon ondersteund door vier engelen op het dak. Alles in goud. De boot werd voortbewogen door 24 roeiers. Hoorde Thomas ook bij hen of had hij een andere functie?



De volgende notitie is dat hij op 27 januari 1812 van boord gaat. Waar hij verblijft tijdens de Tocht naar Rusland en de Slag bij Leipzig is onbekend. Na hun overwinning in Leipzig trekken de geallieerden door naar Frankrijk om Napoleon voorgoed uit te schakelen. Tijdens het hele begin van 1814 vinden er gevechten plaats. Thomas moet gezien hebben dat het met Napoleon afgelopen was en op 31 maart 1814 deserteert hij. Hij kan nog niet meteen naar huis, want in Maas-tricht ligt nog een Frans garnizoen, dat zich pas op 5 mei overgeeft. Ook is onduidelijk waar hij de komende jaren verblijft, want in het bevolkingsregister van 1816 is hij niet te vinden. Maar in 1829 duikt hij weer op. Thomas woont dan opnieuw in het ouderlijk huis. Samen met zijn 76-jarige moeder, en met zijn zus Maria, die met Hendrik Monsewije gehuwd is en met hun baby van 3 maanden. Later trouwt hij met Johanna Tossing uit de Haagstraat en gaat wonen in het tegenwoordige huis van Harie en Cato Slenter, naast de voormalige pastorie.

## Meer bewegen voor ouderen

Wat zegt u van een gezellige ochtend in eigen dorp?

Bent u 55 jaar of ouder kom dan op  
**donderdag ochtend van half tien tot kwart over tien** meedoen!

In **gemeenschapshuis A gen Ing**  
vindt dan meer bewegen voor ouderen plaats.

**Meer informatie of aanmelden kan bij**  
**Itty Lacroix 06-21392145**

## De Buurtbus in Reijmerstok

**Maandag t/m zaterdag**  
ieder uur tussen **8.00 en 19.00 uur**.

Bij de “Durpswinkel” komt de buurtbus:

richting **Banholt-Eijsden** om 7 minuten over elk uur

richting **Margraten** om 11 minuten voor het hele uur



## Hallo zwerfboekenstation fans

Bij de kerk staat in een fijn gekleurd kastje met leuke boeken voor kinderen: het Zwerfboekenstation.

Lees je die eerst of laat je het voorlezen.  
Geef je het door of zet je het terug.

Als je zelf een leuk boek gelezen hebt en je gunt ook anderen hetzelfde leesplezier dan mag je het boek inleveren bij:  
Marjo Lacroix, Brede Hoolstraat 8.

Er staat een box bij haar voordeur, waar je het mag neerleggen.

Of je legt het boven in het kastje.



## Jaarprogramma Zijactief Reijmerstok 2025

### **Maandag 20 januari jaarvergadering**

19.30 uur in gemeenschapshuis Agening.  
Aansluitend kienen “ Heel Reijmerstok baddert”.

### **Politieke scholing Woensdagochtend 12-19-26 maart en 2 april**

van 9.30 uur -11.30 uur.  
9 april excursie.  
Café - Partycentrum Simpelveld.

### **Maandag 17 maart workshop vlaai bakken te Hombourg**

Aanvang 18.00 uur.

### **Dinsdag 8 april filmavond voor leden en niet-leden**

in Vue te Kerkrade.

### **Donderdag 24 april ledendag naar de Keukenhof.**

### **Maandag 16 juni laatste activiteit voor de vakantie,**

wandeling en BBQ.

### **Zaterdag 30 augustus Dagje uit:**

boottocht rondom Bassin Maastricht en pizza eten in St Geertruid.

### **Donderdag 9 oktober masterclass “Omgaan met veranderingen”**

Parochiezaal Banholt.

### **Maandag 10 november Bloembollenmand maken met Margot**

Gemeenschapshuis AgenIng.

### **Maandag 15 december Kerstviering met verrassingen**

## Fanfare St. Franciscus

En toen was het alweer 2025! We kunnen zeggen dat 2024 voorbij gevlogen is. En wat was het weer een mooi verenigingsjaar. In het begin van het jaar maken we de balans op en kijken we door middel van een jaarverslag terug op het afgelopen jaar. Bij het schrijven en lezen van zo'n jaarverslag komen alle mooie, droevige, feestelijke en trotse herinneringen weer even op je netvlies. In het parochiecontact doen we dat ook elke keer door even terug te blikken op de maanden ervoor met de activiteiten die we als vereniging hebben gehad.



Zo gingen we in oktober voor ons jaarlijks ceciliafeest op bezoek bij de Gulpener bierbrouwerij. Na uitleg en een rondleiding werden onze kennis en smaakpupillen op de proef gesteld. Drie biersoorten moesten we raden. We kunnen stellen dat we nog veel moeten oefenen, niemand had alle drie de soorten correct. Aansluitend aten we samen in het brouwlokaal en hadden we vooral veel plezier.



Op 27 november en 4 december was het weer Rode Draad tijd. Dit keer geen rood maar wit en bruin. Er werken kerstbomen gehaakt of gebreid, deze werden in een ring gespannen. In de week erna werden deze ringen bevestigd aan de lantaarnpalen van de Dorpsstraat en Haagstraat. Ook nu was iedereen weer erg enthousiast en werd er ook weer thuis doorgewerkt. Hierdoor ontstond er een overschot aan kerstbomen.... Deze zullen volgend jaar zeker gebruikt gaan worden. Het waren vooral weer twee gezellige middagen met een haardvuur en kerstmuziek op de achtergrond.





Het begint een traditie te worden. Kerst in Reijmerstok werd ook dit jaar weer goed gevierd op 27 december. 250 deelnemers hadden zich aangemeld voor de wandeling. In samenwerking met de Düvelkes werden s'middags door 32 kinderen kerstornamenten gemaakt, Maurice van A gen Ing zorgde ervoor dat de kinderen en vrijwilligers met een gevulde maag klaar waren voor de wandeling. Om 18 uur werd er verzameld in het gemeenschapshuis. Het was een geweldige stoet om te zien, iedereen netjes op de stoep, die allemaal als schaapjes volgden richting de eerste stop de Mondani Farm. Hier stond de koffie/ thee met een koekje van de Nora klaar. Ook het zangkoor Joko stond klaar en bracht kerstliederen ten gehore. De route vervolgde naar de kerk. Vele kaarsjes werden aangestoken en de fanfare speelde muziek uit de notenkraaker, Bach en medleys van kerstliederen. Iedereen van klein tot groot genoot zichtbaar van deze klanken. De voorlaatste stop was B&B 't Reijmerhölke. Hier was de chocomel warm en werden zelfgebakken wafels uitgedeeld. Op de verhoging stonden de mannen klaar van St. Ceacilia. Ze brachten prachtige muziek. Deze groep mannen straalt plezier uit bij het zingen en het publiek deelt hierin mee. Toen volgde een koude terugweg richting de Puthof. Hier stond de Kerstelf de kinderen en deelnemers van de wandeling op te wachten. De hulpelfjes hadden de gemaakte ornamenten in de boom gehangen en na samen te hebben afgeteld werden de lichtjes aangemaakt. De kinderen lieten met veel trots en plezier zien wat ze die middag hadden gemaakt, ze mochten deze meenemen om thuis in de kerstboom te hangen. De volwassenen deden zicht te goed aan de glühwein en de kinderen roosterden marshmallows. St. Caecilia bracht nog een zingende proost en toen was het tijd om door te wandelen naar de laatste stop, A gen Ing. Ook hier zat de sfeer er goed in, zeker met het teakezingen van St. Caecilia.





In 2025 viert de fanfare haar 75 jarig jubileum.

We hebben afgetrapt met het opluisteren van de H. mis op 19 januari.

Op 2 februari vieren we ons feestje in het Dr. Ackenshuis waar we om 15 uur een concert zullen verzorgen.

Het jubileumconcert vindt plaats op zaterdag 5 april. We zullen de filmbeelden van Reijmerstok weer muzikaal gaan begeleiden, binnenkort meer informatie hierover. We gaan van het jubileumjaar 2025, samen met u een feestje maken!

Met muzikale groet,  
Fanfare St. Franciscus

# Het laatste BMR nieuws



## **BMR en Sp Slenaken'63 gaan fuseren!**

In de ledenvergadering op vrijdag 10 januari 2025 hebben de leden van BMR besloten om te gaan fuseren met Sp Slenaken'63. De leden van Sp Slenaken '63 waren al eerder akkoord met de fusie.

De leden van beide clubs hebben unaniem ingestemd met de fusie, die vanaf het seizoen 2025-2026 van kracht zal zijn. Effectief zullen de middelen van Sp Slenaken'63 bij BMR worden gevoegd en blijft de naam BMR bestaan. BMR is dus vanaf volgend seizoen de voetbalvereniging van de dorpskernen van Banholt, Mheer, Reijmerstok en Slenaken.

Met deze fusie willen beide verenigingen hun krachten bundelen om een sterkere positie binnen de regio te verwerven. Beide clubs hebben een rijke historie en door de fusie kunnen tradities worden voortgezet terwijl er tegelijkertijd ruimte is voor vernieuwing en groei.

De komende maanden zullen in het teken staan van de praktische invulling van de fusie. Hierbij ligt de nadruk op het behoud van de cultuur van beide verenigingen. Met deze fusie wordt er uitgekeken naar een succesvolle en veelbelovende toekomst en behoud van voetbal in de regio.

## **Competitie BMR**

Op 1 december 2024 speelde BMR 1 een thuiswedstrijd tegen buurtdorp Geertruidse Boys. Deze wedstrijd werd gewonnen met 3-1 door doelpunten van Kay Cruts en Basil Magermans. Een week later op 8 december 2024 stond de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen de andere burens SNC'14 in Noorbeek op het programma. Deze wedstrijd eindigde in een doelpuntloos gelijkspel. Hierdoor is BMR de winterstop ingegaan op de 4<sup>e</sup> plek.

Na de winterstop wordt de competitie hervat met een wedstrijd tegen SVME in Eijsden.

Het hele programma van BMR 1 en ook alle andere teams is terug te vinden op [www.bmr.nl](http://www.bmr.nl).



Datum	Aanvang	Thuis team	Uit team	Plaats
19-1-2025	14:00	SVME 1	BMR 1	EIJSDEN
2-2-2025	14:30	BMR 1	Leonidas - W 1	MHEER
9-2-2025	14:30	Willem I 1	BMR 1	MAASTRICHT
16-2-2025	14:30	BMR 1	RKVVM 1	MHEER
23-2-2025	14:30	FC Bemelen 1	BMR 1	BEMELLEN
16-3-2025	14:30	BMR 1	Daalhof 1	MHEER
23-3-2025	14:30	Keer 1	BMR 1	CADIER EN KEER
6-4-2025	14:30	RKASV 1	BMR 1	MAASTRICHT
13-4-2025	14:30	BMR 1	SCG 1	MHEER
4-5-2025	14:30	BMR 1	SVME 1	MHEER
11-5-2025	14:30	Geertruidse Boys 1	BMR 1	SINT GEERTRUID
18-5-2025	14:30	BMR 1	SNC'14 1	MHEER

## ***Volg BMR via social media en ontvang wekelijks de BMR nieuwsbrief***

Het laatste BMR nieuws delen wij dagelijks via onze website, Facebook en Instagram.

Ook sturen we wekelijks een nieuwsbrief met leuke nieuwtjes zoals topscorers, tussenstanden, sponsors en activiteiten op de club. Wil je deze ontvangen? Stuur dan een mail naar [toernooi@bmr.nl](mailto:toernooi@bmr.nl) of neem contact op met Jules Franssen (0644809140).

# BMR events

## BMR EVENTS 2024-2025

OKT

**BIER PROEVERIJ QUIZZ**

**11**

AANVANG 21:00 UUR

DEC NOV

**RETRO PARTY**

**29**

AANVANG 21:00 UUR

DEC

**SINTERKERST KIENEN**

**13**

AANVANG 19:30UUR

MRT JAN

**DARTEN**

**24**

AANVANG 21:00 UUR

MRT

**KAARTEN KOEJONGE**

**21**

AANVANG 21:00 UUR

APR

**OP Z'N GRIEKS**

**11**

AANVANG 21:00 UUR

MEI

**SEIZOENS**

**23**

**AFSLUITING**

MEER INFO OP [WWW.BMR.NL](http://WWW.BMR.NL)



Bekeer je en geloof in de Blijde Boodschap

# Kinderpagina

## Veertigdagentijd

De veertigdagentijd is een soort tocht door de woestijn die Christenen over de hele wereld meemaken. In ieder land en in iedere cultuur is die tocht een beetje anders, maar overal heeft hij dezelfde bedoeling.

We gaan samen op weg naar Pasen. Met Pasen vieren we dat Jezus voor ons een nieuwe toekomst heeft geopend door de dood te overwinnen.

<sup>31-3 + 1-4</sup>  
**Pasen**

<sup>30-3</sup> Stille zaterdag

<sup>29-3</sup> Goede Vrijdag

<sup>28-3</sup> Witte Donderdag



<- Goede Week

## Jezus in de woestijn

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 1, 12-15

Jezus is in de woestijn. Hij heeft nare dromen en er zijn wilde dieren. Zou Jezus niet bang zijn? Nee, Jezus is niet bang. Hij weet dat het nodig is om in de woestijn te zijn. Want Hij moet oefenen om niet bang te zijn. Maar kijk ..., Jezus is niet alleen: er zijn engelen bij Hem die Hem helpen en voor Hem zorgen. Zo merkt Jezus dat God, zijn Vader, bij Hem is, dat God Hem helpt en voor Hem zorgt.



26-2

<sup>25-2</sup> 2e zondag v/d vastentijd

## Sterk worden in de woestijn

God de Vader vindt het nodig dat Jezus naar de woestijn gaat. Jezus moet sterk worden in zijn denken en zijn gevoel. Hij moet sterk worden tegen de duivel en alle slechte gedachten. Jezus moet ook met heel weinig tevreden kunnen zijn. Hij moet niet bang zijn. En Hij moet weten dat God Hem altijd helpt, ook als Hij het niet meteen merkt.

24-2



Gebruik van deze Kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonneenthouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

## Verveelt Jezus zich in de woestijn?

Nee, Hij maakt er juist veel mee. De tijd in de woestijn heeft Jezus nodig voordat Hij aan zijn grote werk begint. Het is dus niet altijd verkeerd om iets moeilijks mee te maken. Je kunt er sterk door worden.

## Wat is de duivel?

Dat is een slechte geest die God tegenwerkt. Je mag de duivel ook 'de vijand van God' noemen. Toch hoef je niet bang te zijn voor die vijand, want Jezus is sterker. De duivel kan ook eigenlijk niet zoveel, maar een paar dingen kan hij wel. Hij kan heel erg liegen en bedriegen. Hij laat je bijvoorbeeld denken dat hij je gelukkig zal maken als jij iets verkeerd doet. Vaak merk je pas veel later dat zo'n idee niet van God komt maar van de vijand van God.

## Wist je dat jij zelf een eigen goede engel hebt?

Een engel die op jou let en je helpt en voor je zorgt? Zo'n engel noemen we een engelbewaarder of bewaarengel. Bewaren betekent hier: beschermen. Je engelbewaarder is een goede geest die God aan jou heeft gegeven om jou te helpen het goede te doen.

Via deze link vind je een oefenlijstje, uitleg-video, knutselwerkjes en kleurplaten rondom het thema '40 dagen tijd'



[rkkids.nl/veertigdagentijd](http://rkkids.nl/veertigdagentijd)

Heilige engelbewaarder,  
blijf altijd bij mij.  
Amen



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties.  
U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over  
te maken op NLO4 INGB 0003 8898 42  
t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

# Parochiebestuur

Pastoor Tervoort	Voorzitter	043-4571221/ 06-12629130 <a href="mailto:pnt@xs4all.nl">pnt@xs4all.nl</a>
Kapelaan E. Dassen		043-8521241/ 06-25362791 <a href="mailto:rkk@ziggo.nl">rkk@ziggo.nl</a>
Jos Hendriks	Secretaris	06-52767776 <a href="mailto:jmghhendriks@home.nl">jmghhendriks@home.nl</a>
Jef Denis	Penningmeester	06-12547867 <a href="mailto:jefbw9@gmail.com">jefbw9@gmail.com</a>
Marjo Lacroix	Tevens lid van het Kerkbestuur TerMar	043-4571953 <a href="mailto:marjolacroix@ziggo.nl">marjolacroix@ziggo.nl</a>
Tous Bastings	Tevens lid van het Kerkbestuur TerMar	06-80148206 <a href="mailto:tous.bastings@ziggo.nl">tous.bastings@ziggo.nl</a>
Chris Wouters	Algemeen bestuurslid	06-23515547 <a href="mailto:c.w.m.wouters@protonmail.com">c.w.m.wouters@protonmail.com</a>

## Bankrekeningnummer:

NL83RABO0143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur R'stok

## Belangrijke gebeurtenissen:

U kunt contact opnemen met onze kapelaan voor o.a.:

Doopsel / Ziekenbezoek / Huwelijksmis / Begrafenis /

Doorgeven van (langdurig) zieken / Toedienen van sacramenten

## Kerkgebouw en Kerkhof:

Kosters zijn:

- Leon Gerrekens (06-27201884) en
- Paul Mannens (06-52346010).

Zij zijn tevens aanspreekpunt voor vragen omtrent het kerkgebouw, luiden kerkklokken etc..

Tous Bastings is aanspreekpunt m.b.t. kerkhof en begrafenissen.

## Berichten voor Parochiecontact:

Wilt u een bericht plaatsen in ons eerstvolgende Parochiecontact

(nr. 98 april-mei), gelieve dat dan vóór 15 maart door te mailen naar:

[jmghhendriks@home.nl](mailto:jmghhendriks@home.nl)

**Zie ook onze website: [www.clusterterlinden.nl](http://www.clusterterlinden.nl) en  
Volg ons op Facebook: St. Franciscusparochie Reijmerstok**