

Parochiecontact

RK Parochie St. Franciscus van Assisië te Reijmerstok

<p>DINSDAG 24 DECEMBER 21.00 u NACHTMIS opgeluisterd door JOKO met het VREDESLICHT uit Bethlehem</p>	
<p>VRIJDAG 27 DECEMBER KERST in REIJMERSTOK 18.00 uur start wandeling</p>	
<p>WOENSDAG 1 JANUARI 11.00 u H. Mis Aansluitend nieuwjaarsborrel in de kerk</p>	
<p>ZONDAG 19 JANUAR 11.00 u H. Mis ANTONIUSKERMIS met broodzegening opgeluisterd door Fanfare St. Franciscus</p>	

Editie 96: december2024 - januari 2025

Bezoek brandweer



Donderdag 17 oktober brachten enkele priesters van ons dekenaat een bezoek aan de brandweerkazerne van Gulpen.

De heer Pascal Hodiamont vertelde ons op boeiende en informatieve wijze over zijn veelzijdige ervaringen als professionele hulpverlener bij de Brandweer en in de Ambulancezorg.

Er was bij de priesters niet alleen veel interesse voor het werk van de hulpverleners, maar ook veel respect.

Het was een leerzame middag waarin tijdens de uitwisseling van ervaringen de vraag centraal stond wat we als pastoraal werkenden voor de patiënten, slachtoffers en hulpverleners kunnen betekenen.

SNELHEID

Dit keer wil ik graag een alledaags onderwerp bij u aan de orde stellen: Snelheid.

In al onze dorpen geldt vaak een maximale snelheid van dertig kilometer op de kleinere straten.

Zo is laatst nog in Margraten het aantal wegen uitgebreid met deze maximale snelheid.

Het lijkt mij een redelijke beperking: Spelende kinderen, weinig overzicht en veiligheid in algemene zin.

Toch houden weinig mensen zich aan deze snelheid, integendeel.

Wat mij overkwam vorig jaar is de moeite waard om u te vertellen:

Het was op de Mheerderweg in Banholt, richting Mheer.

Ik reed 30 kilometer en een auto zat vlak achter mij, je merkte zijn ongeduld. Daar waar het maar even kon, haalde hij mij in, kwam naast mij rijden en stak zijn middelvinger op !

Toen zag hij wie ik was en ik herkende de man ook, nota bene een trouwe kerkganger, hij reed snel weg.

Ik denk dat het voor hem toch een moment van schaamte is geweest.

Maar waarom toch ? Je wint er bijna geen tijd mee, je brengt andere mensen op de fiets en kinderen in gevaar !

Juist in deze tijd van vroege duisternis, slechtere weersomstandigheden zou ik u allen willen vragen:

Denk aan uw naasten.

Laten wij vriendelijk en meelevend zijn voor elkaar in de omgang, maar juist ook in het verkeer !

pastoor Tervoort

KERSTMIS 2024

24 DECEMBER KERSTAVOND GEZINSMIS

17.00 uur Banholt ♦ Margraten ♦ Mheer

19.00 uur Cadier en Keer ♦ Noorbeek ♦ Sint Geertruid

24 DECEMBER KERSTAVOND NACHTMIS

21.00 uur Bemelen ♦ Reijmerstok ♦ Scheulder

25 DECEMBER EERSTE KERSTDAG

9.30 uur Bemelen ♦ Mheer ♦ Sint Geertruid

11.00 uur Banholt ♦ Margraten ♦ Noorbeek

26 DECEMBER TWEEDE KERSTDAG, H. STEFANUS

9.30 uur Banholt (woco) ♦ Bemelen ♦ Reijmerstok ♦
Scheulder

11.00 uur Cadier en Keer ♦ Margraten ♦ Noorbeek

J A A R W I S S E L I N G

31 DECEMBER OUDEJAARSAVOND

19.00 uur Cadier en Keer ♦ Sint Geertruid

1 JANUARI NIEUWJAARSDAG, H. MARIA MOEDER VAN GOD

9.30 uur Bemelen ♦ Mheer ♦ Scheulder

11.00 uur Banholt ♦ Margraten ♦ Reijmerstok

**WIJ WENSEN U
EEN ZALIG KERSTFEEST
EN EEN GEZEGEND 2025**



SINTERKLAAS

Sint Nicolaas behoort in onze streken tot de meest sympathieke heiligen. Hij was bisschop van Myra (in zuid-west Turkije) en sterk begaan met de noden van armen en verdrukten. Na zijn dood op 6 december 340 werd hij begraven in zijn bisschopsstad. In 1087 werden zijn beenderen door Italiaanse kooplieden overgebracht naar Bari (in zuid-Italië). Zijn kerk is een belangrijk bedevaartsoord geworden.

Uit de verhalen komt hij naar voren als de goedheid in persoon. Zo vertelt men hoe hij een vader aan een bruidsschat hielp voor zijn drie dochters. Omdat de vader geen geld had, stuurde hij zijn dochters de straat op om zelf geld te verdienen door prostitutie. Toen Nicolaas er van hoorde, bracht hij drie nachten achter elkaar telkens een goudstuk naar de kamer van de vader. Zo kwamen de dochters aan hun bruidsschat en konden zij trouwen.

De geschenken waarmee kinderen vandaag overladen worden, zijn slechts een wankele herinnering aan een bisschop die zich totaal aan anderen wegschonk door oog en oor te hebben voor de armen en kleinen. Zien wat iemand nodig heeft en hoe je hem of haar blij kunt maken, dat is nog altijd de geest van ons Sinterklaasfeest. Zo leeft Nicolaas voort in de geschenken en surprises die we elkaar geven.

En dat hoeft niet met grote cadeaus. Het kan ook met een kleine attentie. In onze consumptiemaatschappij verwordt het Sinterklaasfeest soms tot een commerciële bedoening, waarin kinderen leren zoveel mogelijk te vragen en te krijgen. Maar de echte vreugde van het feest is er een van geven. Veel hebben we gekregen, laten we ook veel geven.

In die geest voor groot en klein: een hele fijne Sinterklaasavond.

En voor 6 december een mooi feest van Sint Nicolaas.

Kapelaan Dassen

Kerkdiensten in de maand december

Kerkdienst op woensdagochtend.

In overleg met de vaste kerkgangers op woensdag is afgesproken dat er geen H. Mis is op woensdag in maanden: december, januari en februari.

De kerkdienst op woensdagochtend start weer op **12 maart 2024 om 10.00 uur (5 maart Aswoensdag 19.30 u)**

Zondag 1 december, 11.00 uur

Opgeluisterd door Chris Wouters

Lector: Jos Hendriks

Misdienaar: Mace Pinkers

Acoliet: Ulrike Notermans

- Jaardienst voor Emiel en Maria Broers Huijnen en schoonzoon Kees

Zaterdag 7 december 19.00 uur

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor

Lector en acoliet: Paul Mannens

- Jaardienst voor Anne Slenter

Zondag 15 december, 09.30 uur

Opgeluisterd door Profaankoor Reijmerklank uit Reijmerstok

Lector: Marjo Lacroix

Misdienaar: Mace Pinkers

Acoliet: Jos Hendriks

- Jaardienst voor de overleden ouders Noteboren-Goessens, tevens t.i.v. verjaardag van Juf Noteboren

Aansluitend aan de H. Mis:

miniconcert door Profaankoor Reijmerklank in de kerk.

Zondag 22 december, 11.00 uur

Opgeluisterd door Chris Wouters

Lector: Angélique Gigase

Acoliet: Merlijn Vleugels

- Voor de overledenen van afgelopen jaar

Dinsdag 24 december, 21.00 uur Nachtmis met het vredeslicht

Opgeluisterd door JOKO

Lector: Paul Mannens

Acolieten: Ulrike Notermans, Marcia Frijns, Merlijn Vleugels,
Paul Mannens en Jos Hendriks

- Voor pastoor René Graat (st)
- Voor ouders Eduard en Jeanne Kikken-Huntjens

Tijdens de nachtmis zal het vredeslicht de kerk worden binnen gedragen.



Het Vredeslicht wordt jaarlijks door een Oostenrijks kind ontstoken aan de Vredesvlam in de geboortegrot in Bethlehem. Vervolgens wordt het door kinderen over de hele wereld verder verspreid. Zo ontstaat er al meer dan 25 jaar vlak voor kerstmis vanuit dat ene kleine vlammetje een zee van licht, een baken, dat ons in het donker de weg wijst naar de vrede.

Ook duizenden scouts uit de hele wereld geven het Vredeslicht in de tijd voor kerst aan elkaar door. Zo vormen zij samen een keten van licht, als teken van vrede en vriendschap.

Op welke wijze we dit op 24 december in Reijmerstok gaan doen, laat u verrassen in de nachtmis.

Donderdag 26 december, 9.30 uur 2e Kerstdag

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor

Vanaf **9.20** zingt het koor **kerstliedjes**.

Ben dus tijdig aanwezig om te luisteren.

Lector: Marlies Kicheleer

Misdienaar: Mace Pinkers

Acoliet: Ulrike Notermans

- Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (st.)

Zaterdag 28 december 19.00 uur

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor

Lector: Angélique Gigase

Acoliet: Merlijn Vleugels

St. Franciscustocht vrijdag 4 oktober

Na het welkomstwoord en het pelgrimsgebed, gaf pastoor Tervoort uitleg over de speciale bouw van deze kerk nl. de Amsterdamse School.

Vervolgens werd gestart met de wandeling van 15 km met 35 pelgrims in de mist.

Gewandeld werd via Terlinden naar het buurtschap Terhorst (mooie kleine Mariakapel), de Corneliuskapel en de wijngaard Gen Akkeret naar Mheer, waar de Lambertuskerk, met zijn mooie schilderijen en prachtige glas-in-lood ramen, werd bezocht.

Daarna werd er genoten van koffie en vlaai.

De wandeling ging verder naar de galg van de heerlijkheid Mheer met daarboven ronddraaiende kraaien. Boven op het plateau aangekomen is er een mooi uitzicht op de Sint Pietersberg in Maastricht en de witte vierkante toren van de Amerikaanse begraafplaats in Margraten.

Dan was het niet ver meer wandelen naar het beginpunt en werd de tocht afgesloten in de parochiekerk van Reijmerstok.



Kerkdiensten in de maand januari

Woensdag 1 januari, 11.00 uur Nieuwjaarsdag

Opgeluisterd door Chris Wouters

Lector: Jos Hendriks

Misdienaar: Mace Pinkers

Acolieten: Paul Mannens en Jos Hendriks

Na afloop van de dienst is er in de kerk de mogelijkheid om elkaar zalig nieuwjaar te wensen onder het genot van een kop koffie en/of glaasje bubbels.

Zondag 5 januari, 09.30 uur

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor

Lector: Marjo Lacroix

Acoliet: Marcia Frijns

Zondag 12 januari, 09.30 uur

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor

Lector: Marlies Kicheleer

Acoliet: Paul Mannens

- Jaardienst voor Luuk Royen (st)

Zondag 19 januari, 11.00 uur St. Antoniuskermis met broodzegening

Opgeluisterd door Fanfare St. Franciscus

Lector: Angelique Gigase

Misdienaar: Mace Pinkers

Acolieten: Ulrike Notermans en Merlijn Vleugels

- Voor Maria Catherina Wouters-Lemmerlijn en echtgenoot Giel Wouters (st)
- Jaardienst voor Jozef Jaminon en Maria Jaminon-Kroonen, en tevens voor Hub en Pierre Jaminon (st)
- Eerste jaardienst voor Pierre Peerboom
- Voor mevr. Hartmans-Klinkenberg (st)
- Voor Pastoor Huijts (st)
- Voor Pastoor Martens (st)

Zaterdag 25 januari, 19.00 uur

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor

Lector en acoliet: Paul Mannens

- Voor de overledenen van afgelopen jaar
- Voor ouders Agnes en Joseph Olislagers en Ton Olislagers
- Voor Pol en Wiel Olislagers voor hun verjaardag

Kerkdiensten februari tot juli 2025

(H. Mis, tenzij anders aangeven)

Dag	Datum	Tijd	Opmerking
Zondag	2 februari	9.30 u	
Zondag	9 februari	11.00 u	
Zaterdag	15 februari	19.00 u	
Zondag	23 februari	9.30 u	
Zondag	2 maart	11.00 u	Dialectmis Durchduujerkes
Woensdag	5 maart	19.30 u	Aswoendag. H. Mis om 10 uur verval.
Zaterdag	8 maart	19.00 u	
Woensdag	12 maart	10.00 u	
Zondag	16 maart	9.30 u	
Woensdag	19 maart	10.00 u	
Zondag	23 maart	11.00 u	Woord- en communieviering
Woensdag	26 maart	10.00 u	
Zondag	30 maart	11.00 u	de communicantjes stellen zich voor
Woensdag	2 april	10.00 u	
Zondag	6 april	9.30 u	Onder voorbehoud
Woensdag	9 april	10.00 u	
Zondag	13 april	9.30 u	Palmpasen
Woensdag	16 april	10.00 u	
Vrijdag	18 april	15.00 u	Kruisweg
Zaterdag	19 april	20.30 u	Paaswake
Maandag	21 april	9.30 u	2 ^e Paasdag
Woensdag	23 april	10.00 u	
Zondag	27 april	11.00 u H. Mis in Margraten	Viering 30 jaar priesterschap pastoor Tervoort (geen H. Mis in Reijmerstok)
Woensdag	30 april	10.00 u	
Zaterdag	3 mei	8.30 u	Kapel Terlinden
Zondag	4 mei	9.30 u	
Woensdag	7 mei	10.00 u	
Zaterdag	10 mei	8.30 u	Kapel Terlinden
Zondag	11 mei	9.30 u	

Woensdag	14 mei	10.00 u	
Zaterdag	17 mei	8.30 u	Kapel Terlinden
Zondag	18 mei	11.00 u	
Woensdag	21 mei	10.00 u	
Zaterdag	24 mei	8.30 u	Kapel Terlinden
Zaterdag	24 mei	19.00 u	
Woensdag	28 mei		H. Mis om 10.00 u vervalt
Donderdag	29 mei	9.00 uur	Hemelvaart en 1e H. communie
Zaterdag	31 mei	8.30 u	Kapel Terlinden
Zondag	1 juni	11.00 u	
Woensdag	4 juni	10.00 u	
Zaterdag	7 juni	19.00 u	Pinksterweekend
Woensdag	11 juni	10.00 u	
Zaterdag	14 juni	19.00 u	
Woensdag	18 juni	10.00 u	
Zaterdag	21 juni	19.00 u	
Woensdag	23 juni	10.00 u	
Zondag	29 juni	11.00 u	Woord- en communieviering

De diensten in de andere parochies van het kerkbestuur t.w.:

- Sint Gerlachus in Banholt
- Sint Brigida in Noorbeek
- Sint Margarita in Margraten
- Sint Barbara in Scheulder
- Sint Lambertus in Mheer
- Sint Gertrudis in Sint Geertruid
- Kruisverheffing in Cadier en Keer,
- Sint Laurentius in Bemelen

Vindt u op clusterterlinden.nl onder Clusterinformatie/Misrooster



**Geïnteresseerd in de
parochiekerk van
Reijmerstok en benieuwd
hoe deze er van binnen
uitziet?**

**Kijk dan de film van
12 min via de QR code of**



<https://youtu.be/AXIwnDpUgf4?feature=shared>

Zondag 6 oktober jl. Franciscuskermis met dierenzegening, miniconcert en première film over de parochiekerk



Allereerst werden de dieren op de Mondanifarm gezegend



De dierenzegening werd voortgezet bij de kerk

Misdienaar Mace had zijn knuffeldieren meegebracht

(Met dank aan Gert Lammer voor de foto's)



Na afloop van de H. Mis als toegeift op het opluisteren van de dienst een miniconcert van onze fanfare St. Franciscus

Na première van de film over onze parochiekerk gaf filmmaker Henk Kroese nog een korte toelichting



Na afloop een gezellig samenzijn onder genot van een drankje met als “barkeeper” kapelaan Dassen



Heel veel complimenten voor de zeer mooie film van 12 minuten die u met deze QR code kunt bewonderen

Herdenking missionarissen zondag 27 oktober

Op de laatste zondag van de missiemaand oktober werden onze missionarissen uit Reijmerstok en Terlinden herdacht. In het bijzonder pater Jean Slenter uit Terlinden. Op 27 november 2024 was het 60 jaar geleden dat hij als missionaris vermoord werd in Congo.

Tijdens de viering werd daar bijzondere aandacht aan geschonken.

Onder andere door zijn broer Harrie die over zijn leven vertelde (*tekst aansluitend aan dit artikel*).

Na afloop werd de plaquette van pater Jean Slenter gezegend. Ook voor pater Jeuf Braken, die twee jaar geleden is overleden, is onlangs een plaquette aangebracht, die voor de eerste keer werd gezegend alsmede ook die van pastoor Graat. U treft deze plaquettes aan op de wand van het gebouwtje bij de afscheidsplek op het kerkhof (zie foto van herdenking).



De missionarissen van eigen bodem voor zover we deze hebben kunnen achterhalen:

- Pater Slenter, priester van het H. Hart (Congo),
- Pater Reijnders, Montfortaan (Borneo),
- Pater Braken, Montfortaan (Congo),
- Pater Marcus, Societeit van de Afrikaanse Missiën (Ghana).

Enkele pastoors van Reijmerstok waren voor hun pastoorschap ook als missionaris werkzaam:

- Pater Bodelier, Societeit van de Afrikaanse Missiën,
- Pater van Wersch, priester van het H. Hart (Congo)
- Pater Graat, missionaris van Mill Hill (Congo)
- priesterzoon Guil Kroonen uit Reijmerstok was wereldheer

Harrie Slenter over zijn broer pater Jean Slenter

Reijmerstok, 27-10-2024

Dierbare familie en vrienden,

Vandaag staan we stil bij het leven van mijn broer Jean, die zestig jaar geleden op tragische wijze is overleden. Het is een moment om hem te herinneren zoals hij werkelijk was: een gewone jongen met een bijzondere roeping, die het verschil wilde maken in de wereld.

Jean werd geboren op 21 januari 1929 en groeide op in een warme, maar bescheiden omgeving. Als kind was hij speels en vol streken. Jean had een levendige geest. Hij had altijd goede raad: Op advies van Jean maakten Victor en ik enkele katapulten tegelijk zodat we, als we onverhoopt er een moesten inleveren, de slechtste konden af geven en dan toch nog voorzien waren. Hij mocht graag zijn broers en zussen plagen, zoals die keer met de stroop aan tafel. Ook in zijn jeugd had hij al een sterk gevoel voor rechtvaardigheid. Hij leerde ons op school hoe we ons moesten verweren tegen pesters, dat was dan ook snel gedaan. Hij blonk uit in zijn studies.

De roeping om missionaris te worden kwam al vroeg. Niemand had verwacht dat hij naar het seminarie in Helmond wilde gaan, maar dat deed hij wel, vastberaden en met een visie die verder reikte dan ons kleine Terlinden. Na zijn priesterwijding in 1957 vertrok hij naar Congo, waar hij een nieuwe wereld ontdekte en waar hij met onvoorwaardelijke toewijding de lokale gemeenschappen diende. Jean reisde van dorp naar dorp, deed de H. Mis en doopte vele mensen.

Hij sprak met de lokale stamhoofden en discussieerde over allerlei zaken met hen. Zijn betrokkenheid bij de levens van de mensen daar was diep. Hij wilde niet alleen prediken, maar ook begrijpen, verbinden en helpen.

Zijn tijd in Congo was niet zonder uitdaging. Jean bevond zich midden in een complexe politieke situatie. De onrust in het land was groot, maar toch bleef hij standvastig in zijn missie. Hij werkte met beperkte middelen, maar wist met zijn doorzettingsvermogen en creativiteit veel te bereiken. Hij kreeg zelfs fondsen bijeen om kerken te bouwen in de dorpen, omdat hij vond dat de mensen een waardige plek moesten hebben om samen te komen. De toren voor de kerk van de bisschop moest dan nog maar even wachten. Dat was wie Jean was: altijd op zoek naar oplossingen, altijd met de gemeenschap voorop.

Helaas werd zijn leven te vroeg afgebroken in november 1964, tijdens de turbulente periode van opstanden in Congo. Hij gaf zijn leven voor zijn geloof en zijn missie, maar vooral voor de mensen die hij daar zo liefhad.

We missen hem al zestig jaar, maar zijn geest leeft voort in de verhalen die we blijven vertellen, in de daden die hij verrichtte, en in de harten van degenen die hem kenden. Jean was een man van eenvoud, maar ook van grootse daden. Hij heeft ons geleerd wat het betekent om te geven, zonder er iets voor terug te verwachten.

Laten we vandaag niet alleen rouwen, maar vooral herinneren hoe hij leefde: vol enthousiasme, met een ondeugende glimlach, en een hart dat altijd klaarstond om te helpen.

Rust zacht, Jean. We vergeten je nooit.

Dank jullie wel.

Harrie Slenter



Vrolijk kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar!

Namens Jonkheid Terlinden willen we
iedereen van Reijmerstok en Terlinden
fijne feestdagen toewensen!

Op naar een nieuw jaar vol
saamhorigheid en gezelligheid!

PS. Vergeet onze kermis op 9, 10 & 11 augustus 2025
niet in je agenda te zetten :)

Seniorenmiddag zaterdag 16 november

Na het succes van de eerste seniorenmiddag in het kader van 100 jaar kerk vorig jaar vond er op zaterdag 16 november de tweede editie plaats in gemeenschapshuis A gen Ing.

Met 75 aanwezigen wederom een bijzonder geslaagde middag waar het elkaar ontmoeten centraal stond.

Na de viering van de H. Mis, opgeluisterd door het kerkelijk zangkoor, werd onder het genot van koffie en vlaai de korte en lange versie van de film van onze parochiekerk getoond. De film maakte grote indruk op de aanwezigen.

Vervolgens zorgde Profaankoor Reijmerklank voor de juiste stemming in de zaal. In de vorm van Tieëkezinge werd meegezongen op bekende internationale maar vooral ook Limburgse liedjes. Maurice van Eethoes A gen Ing liet zien dat hij naast het verstrekken van drankjes aan de aanwezigen ook met het koor kon meezingen.

Na heel veel elkaar bijgepraat te hebben was het tegen 18.30 uur voor de laatste aanwezigen huiswaarts gingen.

We blikken dan ook terug op een bijzonder geslaagde activiteit die zonder de inzet van beide koren en de vrijwilligers niet mogelijk was geweest.

Dank aan:

- **het Kerkelijk Zangkoor**
- **Profaankoor Reijmersklank**
- **alle vrijwilligers**
- **het Kernoverleg Reijmerstok voor de financiële bijdrage**

Door jullie inzet en steun is het een geweldige middag geworden.



REIJMERSTOKSE JONGENS SOLDAAT IN HET LEGER VAN NAPOLEON (1)

“1795: Reijmerstok ligt in Frankrijk”.

Op 1 oktober 1795 werden de inwoners van Zuid-Limburg van de één op de andere dag Franse staatsburgers. Een jaar eerder hadden de revolutionairen vanuit Frankrijk Maastricht veroverd. Samen met het huidige Belgisch Limburg en een deel bij Venlo vormde ons gebied het Franse Departement van de Nedermaas. Het meest nare gevolg hiervan was dat de jongens onderworpen waren aan de Franse dienstplicht. Tot dan toe bestond het leger van Frankrijk uit beroepsmilitairen en vrijwilligers. Maar na de Franse Revolutie en zeker in de tijd van Napoleon voerde Frankrijk oorlog na oorlog. Grote en kleine, meer dan 40 in totaal. Er waren steeds meer soldaten nodig om de verliezen aan te vullen.

Op 5 september 1798 werd de conscriptiewet afgekondigd. Alle ongehuwde jongemannen tussen 20 en 25 jaar vielen er onder. Op het gemeentehuis moesten zij een lot trekken. Dat besliste of zij voor vijf jaar in Franse dienst moesten of ervan waren vrijgesteld. De vooruitzichten van de rekruten waren weinig rooskleurig. De helft van de jongemannen overleefde het niet. De meesten overigens stierven aan ziektes en ontbering.

Ook een aantal Reijmerstokse jongens moest die beproeving doorstaan. Tot voor kort was hier over nauwelijks iets bekend. Hun namen en gegevens staan vermeld, tussen miljoenen anderen, in de kilometerslange archieven van het Franse leger, in het kasteel van Vincennes bij Parijs. Gelukkig zijn die gegevens thans op internet te vinden. [https://fr.geneawiki.com/wiki/Matricules_Napoléoniens_1802-1815/...](https://fr.geneawiki.com/wiki/Matricules_Napoléoniens_1802-1815/)

Maar praktisch blijkt dit echter ondoenlijk, het vinden van een speld in een hooiberg moet makkelijker zijn. Er staan voorlopig al 1.300.000 namen op de site. Gelukkig heeft een Nederlandse historicus zich die moeite getroost en zoveel mogelijk Nederlandse militairen weten te traceren. En dan vinden we de namen van acht Reijmerstokse jongens.

Het is jammer dat de gegevens in Vincennes soms weinig gedetailleerd zijn.





De eerste naam die we vinden is die van Balthazar Frys. Hij werd geboren op 1 februari 1786. Zijn vader was Guillaume Frys en zijn moeder Maria Troisfontaine, uit Banholt. Hun grote boerderij stond bij de waterput op de plaats van het voormalige huis Olislagers, als een van de drie grootste hoeves van het dorp, naast de Puthof en de Anstelenhof (thans Van Wolde / Rutten).

Beschrijving Balthazar: 1 m 79 groot, rond gezicht, rond voorhoofd, blauwe ogen, lange neus, lange kin, donkerblond haar. Een litteken boven het rechter oog. Balthazar werd ingedeeld bij een van de meer dan honderd regimenten infanterie, soldaten te voet. Hij werd ingeschreven 14 november 1808. Daar belandde hij bij het 1e Voltigeur Regiment van de Garde. Dit waren elitesoldaten, goede schutters, intelligent, lenig, acrobatisch en snel. De voltigeurs kregen bijzondere taken. In kleine groepen zwermden ze over het slagveld, steeds daar waar de strijd het hevigst was. Vaak zelfs vooruit, vóór de infanterieregimenten. Van uit een dekking in het veld bestookten deze scherpschutters de naderende vijand. Ook trokken ze geregeld met zijn tweeën als verkenners naar vijandelijk gebied. Ze traden onafhankelijk op en kozen zelf hun doelen. Voor deze soldaten was in het leger veel respect. Ze hadden een hoog prestige. Een Franse kolonel: "Deze mannen deden wonderen door de manier waarop ze vermoeden konden verdragen die hun krachten te boven leken te gaan. Het waren echte helden".

Maar het leven van een Voltigeur in de strijd was een gevaarlijk kat-en-muisspel. Waarschijnlijk heeft Balthazar zijn moed met de dood moeten bekopen.

In 1809 vielen Oostenrijkse troepen Frans gebied in Zuid-Duitsland binnen. Napoleon was toen in Spanje. Inderhaast vormde hij een leger en in twee grote veldslagen, te Aspren-Essling en bij Wagram, bij Wenen, wist hij de Oostenrijkers te verslaan. Balthazar was bij deze confrontaties aanwezig. Het waren zeer bloedige gevechten. Te Essling sneuvelden 5.630 Franse militairen en waren er 17.940 gewonden. Een van hen was Balthazar Frijns. Vanaf 3 juni lag hij in een hospitaal in Wenen. Op 30 december 1809 gaat hij daar weg met als reden dat hij te lang gewond is. Daarna volgt een mededeling die niet echt te ontcijferen is. Naar alle waarschijnlijkheid is Balthazar daarna overleden. Ook in het Bevolkingsregister van na de oorlog uit 1816 komt zijn naam niet meer voor. Op de grote hoeve bij de put wonen dan naast moeder Maria Troisfontaine, ondertussen weduwe geworden, haar zoon Pierre, de dochters Elisabeth en Anne, schoonzoon Leonard, vijf knechten en een dienstbode.

N.º 6237 Theeuwissen
 (prénoms) Mathieu
 fils de Pierre et
 de Petronille Françoise le 17 août 1787
 Arrivé au Corps le 9 9 1808



Voltigeurs in actie

De tweede militair die we tegenkomen is Matthieu Theeuwissen. Hij was geboren op 17 augustus 1787. Zijn vader Pierre had een boerderij, die lag midden in het dorp, op de plaats schuin tegenover de voormalige pastorie, naast de parkeerplaats van appartementen De Smid. Matthieu was ook een klein, licht mannetje, 1 m 55 groot. Hij had een bruinverbrand gezicht, ongetwijfeld door zijn verblijf als herder in de buitenlucht.



Hij kwam in dienst op 9 november 1808 en werd op 27 juli 1809 overgeplaatst naar het regiment van de Voltigeurs bij het 67e Regiment infanterie. Uit de notities blijkt dat het met hem niet goed afliep. Wat was namelijk het geval. Napoleon had het idee dat hij zeggenschap moest krijgen over heel Europa. In 1808 viel hij Spanje binnen en twee jaar later controleerden de Fransen met 360.000 soldaten vrijwel geheel het land. Napoleon had zijn broer Joseph op de troon gezet als koning van Spanje. Meteen na de komst van de Fransen braken in heel Spanje opstanden uit, vooral in de steden, de guerrilla. Er volgden hevige gevechten met aan beide kanten veel doden. En een van die gesneuvelden was Matthieu Theeuwissen uit Reijmerstok, 24 jaar oud. Hij overleed op 7 oktober 1811 bij de Noord-Spaanse stad Figueres, mogelijk bij de bestorming van het nabij gelegen fort. Zijn familie is dan al uit Reijmerstok vertrokken.

Mort au champ d'honneur le
 10 7 1811 de la Contour

“Gestorven op het veld van eer”

Dit is niet het overlijdensbericht van Matthieu Teeuwissen

Van **Nicolas van Weers** is slechts weinig bekend. Hij werd geboren op 18 augustus 1792 en trad in dienst op 8 maart 1812. De familie Van Weers had een middelgrote boerderij die stond op de plaats van de huidige woningen van Miriam Eussen-Huijnen / Marcel Hutschemakers.

Nicolas, 1 m 56 groot, zwart haar en een litteken van waterpokken op zijn gezicht, werd ingedeeld bij het 123e Regiment Infanterie van Linie. Achteraf zou blijken dat dit een noodlottige bestemming was. Het regiment nam deel aan de vreselijke Tocht naar Rusland. Op 24 juni 1812 begon het leger van Napoleon de veldtocht. Met zijn ruim 466.000 soldaten en 200.000 ondersteuners was het de grootste strijdmacht die tot dan toe in de Europese geschiedenis bijeen was gebracht, "La Grande Armée". Maar voordat het tot gevechten kwam was het leger al grotendeels gedece-meerd. Een moordende hitte en droogte in Polen was de oorzaak van veel doden, die stierven van de dorst. Maar erger waren de smerige onhygiënische toestanden op het Poolse platteland. Omdat de aanvoer van voedsel en drank uit de achterhoede van het leger stokte, moesten de soldaten in leven blijven van wat ze bij de Poolse boeren te pakken konden krijgen. En daar kwamen ook de luizen mee, besmet met de tyfusbacterie. In hospitaal werden de ongelukkigen opgevangen. Maar slechts weinig overleefden het. Meer dan 100.000 vonden de dood. Bladzijde na bladzijde staat er in de lijsten een slordige notie achter hun naam "Mort à l'hospital (fièvre)." Gestorven in het hospitaal te .. op .. (koorts) = tyfus.

Toen de verslagen en zwaarvermoeide Grande Armée terugtrok uit Rusland, kwam die bij de rivier de Berezina klem te zitten tussen de rivier en de achtervolgende Russen. In drie dagen tijd verloren de Fransen 25.000 man. Het restant van het 123e Regiment Infanterie werd geheel uitgemoord.

We moeten aannemen dat Nicolas ook bij de gesneuvelden hoorde.



Bij de Berezina

Chretien Sluijmsmans was de zoon van Lambert Sluijmsmans en Marie Catherine Vossen. De familie had een boerderij met 2 paarden, 4 koeien, 50 schapen en 2 varkens. Het was het huis waar thans Odile Gielkens woont, echtgenote van Tjeu Gielkens, twee huizen vóór de voormalige Durpswinkel.



Nakomelingen van de familie Sluijmsmans woonden hier nog jaren na de Tweede Wereldoorlog: Harieke Sluijmsmans met echtgenote Mária en zus Neske. Harieke was verkoper van naaimachines en was tevens in het dorp actief als gebedsgenezer, vooral voor het vee.

Chretien werd hier geboren op 11 augustus 1792. Volgens de kenmerken bij intrede in dienst was hij klein van stuk, 1 m 55, had hij een bleek gezicht, een kleine neus en een kuiltje in zijn kin. Bovendien een klein litteken door waterpokken. Als beroep gaf hij op: herder.

Na zijn opleiding, mogelijk in het Noord-Franse Maubeuge, werd hij op 1 juli 1813 ingedeeld bij het 131e Regiment Infanterie, 6e bataljon. Daarna loopt het spoor bijster. Heeft hij de bloedige slag van Leipzig op 16-19 oktober 1813 meegemaakt en die overleefd?

Waar is hij de jaren hierna gebleven? Want in 1816 is hij niet terug te vinden in Reijmerstok. Vader Lambert is ondertussen 75. Het werk op de boerderij zal vooral neerkomen op zoon Antoine (28 j.) en de dochters Anne (30) en Maria (19). Gelukkig zien we dat hij in 1829, inmiddels 36 jaar, weer terug is op de boerderij in Reijmerstok. Antoine is intussen getrouwd met Elisabeth Loyens uit Mheer en zal enkele jaren in 's-Gravenvoeren wonen voor hij naar het ouderlijk huis terugkeert.

Chretien trouwt met Elisabeth van Wissen uit Margraten, en woont in een klein huisje naast het ouderlijk huis. Het echtpaar heeft geen kinderen. Christiaan overlijdt in de leeftijd van 62 jaar in 1854.



Bestellen van Heilige Missen

Misintenties kunnen aangevraagd worden door:

- te mailen naar jmghhendriks@home.nl, of
- onderstaand formulier in de brievenbus van Jos Hendriks (de Reijmer 12) met graag “misintentie” vermelden op de enveloppe.

Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op bankrek.nr. NL83RABO0143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Reijmerstok.

Misintenties worden slechts éénmaal per maand doorgegeven aan Gulp&Geul. Geef deze daarom tijdig door!

Het Parochiecontact verschijnt tweemaandelijks:

- uitgave februari/maart aanleveren voor 20 januari
- uitgave april/mei aanleveren voor 20 maart
- uitgave juni/juli aanleveren voor 20 mei
- uitgave juni/juli aanleveren voor 20 mei
- uitgave augustus/september aanleveren voor 20 juli
- uitgave oktober/november aanleveren voor 20 september
- uitgave december/januari aanleveren voor 20 november

Aanvraagformulier voor misintenties:

Misintentie voor:

Eventueel met vermelding van (aankruisen wat van toepassing is):

Zeswekendienst

Jaardienst

Huwelijk of jubileum

Anders:

Datum(s) misintentie:

zaterdag of zondag a € 25,-

woensdag a € 10,-

Uw contactgegevens:

Naam tel.nr.

Datum



RK Parochie St. Franciscus van Assisië

onze vrijwilligers

We kunnen weer terugblikken op een erg mooie viering met Allerheiligen met dank aan de Avondwakegroep, Marlies Kicheleer, Odilia Gielkens, Clarien Schoeren en Marjo Lacroix.

De onderhoudsploeg had er weer voor gezorgd dat het kerkhof en de weg er naar toe prachtig uitzag.

Naast het onderhoud van onder andere het kerkhof, de kerk en de processiebogen zorgen zij ook voor de kersstal en de kerstversiering in en buiten de kerk.



De vrijwilligers van de onderhoudsploeg

Jan Denis, André Denis, Guus Pinckaers, Frans Daamen,
Pierre Mulleneers, Will Duysings, Jef Broers, Mark Brassé, Jo Gulpen,
Jef Denis, Eric Lemlijn, Han van Schravendijk en Tous Bastings

Dank allemaal voor jullie inzet



TEAM - UITJE

We zijn dankbaar dat er steeds meer vrijwilligers actief worden in onze parochie. Een groep die groeiende is, zijn onze misdienaars en acolieten. Ze dragen er aan bij dat we feestelijk en waardig de heilige Mis kunnen vieren.

Om de onderlinge band te verstevigen én als dank je wel voor hun trouwe inzet in de liturgie zijn onze misdienaar en acolieten gaan bowlen. Het was een sportieve en gezellige avond.

Wil je ook deel uitmaken van dit fijne team?
Spreek dan iemand van het parochiebestuur of priestersteam aan.

Hartelijk welkom!



STICHTING DE DURCHDUUJERKES

Voorzitster : Estie Royen (06-20387043)
Secretariaat : Joyce Wouters (06-37346061)
jcvdedurchduujerkes@gmail.com
Penningmeester : Robert Engelen (043-4572648)
IBAN nummer : NL16 RABO 0133 5117 31
KVK. : 14071756
Website : www.durchduujerkes.nl
Facebook : [Durchduujerkes Rimmesjtok](https://www.facebook.com/DurchduujerkesRimmesjtok)

Zin in een activiteit voor en door kinderen in Reijmerstok

Neem dan deel aan de kinderzitting op zaterdag 11 januari 2025

Als Durchduujerkes zorgen wij al sinds 1996 voor de carnavalsactiviteiten in ons dorp.

Het nieuwe carnavalsseizoen is begonnen en wij gaan er weer zoals gebruikelijk een groot feest van maken.

De kinderzitting van de Durchduujerkes komt weer in zicht.

Op 11 januari 2025 zal de proclamatie van de nieuwe hoogheden plaatsvinden in combinatie met de kinderzitting. Een zitting waar we samen door kinderen, voor kinderen een geweldige middag willen samenstellen. Daar hebben we jullie hulp bij nodig.

Optreden op de zitting is hartstikke leuk, dat mag je niet missen. Meldt dus je kind of een groep aan voor **7 december** via jcvdedurchduujerkes@gmail.com.

Zit je nog niet op de basisschool, geen probleem.

Met een dansje of kleine sketch is het ook leuk om mee te doen.

Ook al houd je niet zo van carnaval, doe gewoon mee, want op het podium staan is gewoon hartstikke leuk.

Wil je dat optreden zelf regelen? Graag!
Oefenen kan in het gemeenschapshuis of ook gewoon thuis.
Heb je een idee, geef het dan wel even door.

Houd er alvast rekening mee dat de generale repetitie op vrijdag 10 januari 2025 tussen 17 en 20 uur in het gemeenschapshuis plaatsvindt.
Heb je nog vragen, dan kunt je contact opnemen met:
Estie Royen (06-20387043)
Je kunt ook je vragen mailen naar jcvdedurchduujerkes@gmail.com

Zitting

mit Proclamatie nuuj prinsenpaar

Zotterdíg 11 januari

15:11 oer I 'Gemeenschapshoes A Gen Ing'

Mit optrejes van os eige Remmersjtokse jeugd



Beleefd oetgenudigd

Prins BAS I

Nar MILAN

en

President ROB

RECEPTIE HOOGHEDEN

en eupening carnaval 2025 i Remmerstjok

Vriedig 28 februari

19:33 oer I 'Gemeenschapshoes A Gen Ing'

Mit o.a. DANNY POWWELS en SVEN ohne girls

en nog vul mier

Hat deer zelf nog ee leuk idee vur ee optreje en geu deer de oetdaging
aan? Num dan contact op mit eemes van ut bestuur.

[\(jcvdedurchduujerkes@gmail.com\)](mailto:jcvdedurchduujerkes@gmail.com)

BONTE OPTOCHT

Zondig 2 maart

unne boonte optocht durch ut durrep

Dus trik allemoal uch sjoenste pekske aan en loop mit os mit!

Ansletend carnavalsdisco I 'Gemeenschapshoes A Gen Ing'

mit Fer & Fal van de MOLLIEMEERERS!

KINGERMIDDIG

Dinsdig 4 maart

I 'Gemeenschapshoes A Gen Ing'

**Veer wunsche uch schun feesdage
en e good en gezond 2025!**

Hoofdsponsors:

Chefs Food/ Vlees op tafel – Reijmerstok

GULPENER BIER "De Vrije Brouwer"

Camping Osebos

Beer-Eathoes "A Gen Ing" Reijmerstok

Zuivelboerderij Mergelland Reijmerstok

Scharrelkippenfarm 'Vrij en Blij' Reijmerstok

Fruiteeltbedrijf Wouters Reijmerstok

Hendriks & Fleuren Zuyd Notarissen Heerlen

Hesi Limburg - Duurzame verwarming

Recreatieboerderij "De Puthof" Reijmerstok

FL MECHANISATIE Reijmerstok



Noteer alvast in jullie agenda:

Kermis Reijmerstok

12 t/m 14 juli 2025

Het laatste BMR nieuws

Door Traditie Verbonden

De jeugdafdelingen van BMR en SNC '14 werken reeds sinds 2017 samen. Een samenwerking die dermate goed bevalt dat deze verder wordt geïntensiveerd. Vanaf seizoen '24 – '25 wordt de samenwerking verder uitgebreid met de jeugdafdeling van Geertruidse Boys.

Op zaterdag 15 juni 2024 is door de voorzitters Marcel Hendrikx (BMR), Patrick Maas (Geertruidse Boys), Jean Demollin (SNC '14) en Danny Wouters (SJO DTV) een handtekening gezet onder de samenwerkingsovereenkomst voor de komende drie seizoenen.

Cyril Kleijnen was namens PLUS Kleijnen hierbij ook aanwezig als nieuwe kledingsponsor van de gehele SJO DTV. Mede door deze hulp is de samenwerking tot stand gekomen en heeft het jeugdvoetbal in de regio een mooie toekomst voor de boeg.



In Memoriam: Bart Meulenberg

Op 14 oktober 2024 bereikte ons helaas het trieste bericht dat lid van onze jeugdcommissie en vader van onze jeugdspeler Milan, Bart Meulenberg de strijd tegen zijn ernstige ziekte niet heeft kunnen winnen.

Hoewel Bart door zijn privéomstandigheden de laatste tijd minder voor ons heeft kunnen betekenen dan hij wellicht zelf had gewild, blijven we hem herinneren als een zeer prettig persoon en uitstekende voetballer en trainer die we zullen gaan missen. Zijn positiviteit en doorzettingsvermogen dat hij ten toon heeft gespreid de laatste jaren moet een inspiratiebron zijn voor velen en ook voor ons als vereniging.

Wij wensen Ellen, Milan, Lotte, Eva, familie en vrienden veel sterkte de komende tijd om dit verlies te verwerken.

Bestuur en leden SJO DTV

Raboclub Support

De Rabo ClubSupport heeft BMR het mooie bedrag van €1.150 opgeleverd. Met deze bijdrage kan BMR verder de accommodatie verduurzamen en toekomstbestendig maken en houden. Dank voor alle stemmen!

BMR events

BMR EVENTS 2024-2025

OKT	BIER PROEVERIJ QUIZZ	11	AANVANG 21:00 UUR
NOV	RETRO PARTY	29	AANVANG 21:00 UUR
DEC	SINTERKERST KIENEN	13	AANVANG 19:30UUR
JAN	DARTEN	24	AANVANG 21:00 UUR
MRT	KAARTEN KOEJONGE	21	AANVANG 21:00 UUR
APR	OP Z'N GRIEKS	11	AANVANG 21:00 UUR
MEI	SEIZOENS AFSLUITING	23	

MEER INFO OP WWW.BMR.NL

Competitiestart BMR 1

Dit seizoen speelt BMR na wederom in de 4e klasse A. BMR 1 is de competitie goed gestart met 4 overwinningen (tegen Leonidas W, Willem I, FC Bemelen en Daalhof) en 3 verliezen (tegen RKVVM, Keer en SCG). De komende weken wordt er nog tegen RKASV en SVME gespeeld.

Op 1 december 2024 speelt BMR 1 een thuiswedstrijd tegen buurdorp Geertruidse Boys. Een week later op 8 december 2024 staat de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen de andere burens SNC'14 in Noorbeek op het programma.

Het hele programma van BMR 1 en ook alle andere teams is terug te vinden op www.bmr.nl.



Datum	Aanvang	Thuis team	Uit team	Plaats
1-9-2024	14:30	BMR 1	Walram 1	MHEER
15-9-2024	14:30	BMR 1	Amstenrade 1	MHEER
29-9-2024	14:30	BMR 1	Willem I 1	MHEER
13-10-2024	14:30	BMR 1	FC Bemelen 1	MHEER
3-11-2024	14:30	BMR 1	Keer 1	MHEER
17-11-2024	14:30	BMR 1	RKASV 1	MHEER
1-12-2024	14:30	BMR 1	Geertruidse Boys 1	MHEER
2-2-2025	14:30	BMR 1	Leonidas - W 1	MHEER
16-2-2025	14:30	BMR 1	RKVVM 1	MHEER
16-3-2025	14:30	BMR 1	Daalhof 1	MHEER
13-4-2025	14:30	BMR 1	SCG 1	MHEER
4-5-2025	14:30	BMR 1	SVME 1	MHEER
18-5-2025	14:30	BMR 1	SNC'14 1	MHEER

Volg BMR via social media en ontvang wekelijks de BMR nieuwsbrief
Het laatste BMR nieuws delen wij dagelijks via onze website, Facebook en Instagram.

Ook sturen we wekelijks een nieuwsbrief met leuke nieuwtjes zoals topscorers, tussenstanden, sponsoren en activiteiten op de club. Wil je deze ontvangen? Stuur dan een mail naar toernooi@bmr.nl of neem contact op met Jules Franssen (0644809140).



Op maandag 16 december gaan we als laatste activiteit een sfeervolle Kerstwandeling in Maastricht maken.

We vertrekken om 13.00 uur en gaan met een gids de kerstkribkes bekijken.

Aansluitend is er een etentje bij de Zeute Aarbeij in Terlinden.

Maandag 20 januari 2025 is de jaarvergadering in gemeenschapshuis Agening.

**Wij wensen jullie allemaal
heel fijne Kerstdagen en
een gezond en gelukkig 2025 !!!**

Het bestuur van Zijactief Reijmerstok,
Marionne, Paula, Elian en Ria

Meer bewegen voor ouderen

Wat zegt u van een gezellige ochtend in eigen dorp?

Bent u 55 jaar of ouder kom dan op
donderdag ochtend van half tien tot kwart over tien meedoen!

In **gemeenschapshuis A gen Ing**
vindt dan meer bewegen voor ouderen plaats.

Meer informatie of aanmelden kan bij
Itty Lacroix 06-21392145

De Buurtbus in Reijmerstok

Maandag t/m zaterdag
ieder uur tussen **8.00 en 19.00 uur**.

Bij de “Durpswinkel” komt de buurtbus:
richting **Banholt-Eijsden** om 7 minuten over elk uur
richting **Margraten** om 11 minuten voor het hele uur



Hallo zwerfboekenstation fans

Bij de kerk staat in een fijn gekleurd kastje met leuke boeken voor kinderen: het Zwerfboekenstation.

Lees je die eerst of laat je het voorlezen.
Geef je het door of zet je het terug.

Als je zelf een leuk boek gelezen hebt en je gunt ook anderen hetzelfde leesplezier dan mag je het boek inleveren bij:
Marjo Lacroix, Brede Hoolstraat 8.

Er staat een box bij haar voordeur, waar je het mag neerleggen.

Of je legt het boven in het kastje.

Fanfare St. Franciscus



Het bruieste weer op De Puthof. Op zaterdag 5 oktober, om 10 uur stonden 42 kinderen te popelen om te starten met de workshops. De kinderen maakten muziek met boomwackers, maakten vilten bloemen, zaten met hun handen in de klei en maakten graffiti kunstwerken met de airbrush pennen. Ook maken ze hun naambordje om op te hangen. Als afsluitende workshop versierden ze hun eigen cupcake, die ze uiteraard lekker mochten opeten. Om 16 uur werden de ouders, opa's en oma's ontvangen om te komen kijken wat de kinderen allemaal hadden gemaakt. Enthousiast lieten de kinderen hun creaties zien. Ook gaven ze een optreden van de



muziekworkshop. Alle aanwezigen werden aangemoedigd om mee te doen. Na afloop konden we terugkijken op weer een zeer geslaagde dag voor de KidZ!



Op zondag 6 oktober was het tijd voor het opluisteren van de H. mis ter ere van onze patroonheilige St. Franciscus. Aansluitend speelden we nog enkele nummers en werd de film getoond over de kerk. We sloten deze activiteit af met het bezoeken van het kerkhof. Altijd mooi om samen te kunnen denken aan de mensen die we moeten missen onder begeleiding van muziek van de fanfare.



De rode draad was dit jaar het thema van De Poorten van Reijmerstok. De bijeenkomsten op woensdag om samen de rode draad te maken, smaakte naar meer. Diverse keren is ons gevraagd of we niet vaker samen iets kunnen maken of samen kunnen komen. Hier willen we met een werkgroep (de rooie droad) gehoor aan geven. Op woensdag 27 november en 4 december zullen we samen versiering gaan maken voor aan de lantaarnpalen in de dorpsstraat waar een haak inhangt van de rode draad. In 2025 willen we proberen om maandelijks een activiteit te organiseren en richting de poorten in 2026 zal dit wellicht vaker zijn. Dus komt u deze woensdagen om 14 uur naar gemeenschapshuis A gen Ing om mee te helpen?

**De Poorten
van Reijmerstok**

“De Rode Draad”
Het vervolg.....

Woensdagmiddag
27 november
&
4 december

Doe je mee?

Iedereen, oudere, jongere, man of vrouw is welkom
gemeenschapshuis A gen Ing 14:00 uur!
Graag week vooraf aanmelden:
06-23919460 of fanfare.reijmerstok@gmail.com

**De Poorten
van Reijmerstok**

**Fanfare
St. Franciscus**

Sinds oktober klinkt op dinsdag, in het gemeenschapshuis, de Kerstmuziek. We zijn aan het oefenen voor Kerst in Reijmerstok. Op vrijdag 27 december starten we namelijk om 18 uur met de wandeling door ons dorp. Dit jaar met medewerking van het koor Joko en mannenkoor st. Caecilia uit Gulpen en uiteraard de fanfare. Op elke locatie zijn er ook weer versnaperingen. Ook is er een samenwerking met de Duvelkes. De KiDZ en Duvelkes gaan samen aan de slag om de mooiste Kerstboom van Reijmerstok te maken. We versieren de kerstboom en samen zullen we tijdens de wandeling de lichtjes gaan ontsteken. Opgeven KiDZ activiteit kan tot 10 december, kosten per kind €2.50. Opgave wandeling kan tot 15 december, kosten vrije gave. Stuur een mailtje naar fanfare.reijmerstok@gmail.com of een briefje in de brievenbus van Putveld 14 of bel in de avonduren 06-23919460.

2025 is het jaar waarin de fanfare 75 jaar bestaat. Dit zullen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Zo gaan we het filmconcert met de beelden van het vroegere Reijmerstok opnieuw uitvoeren. Reserveer zaterdag 5 april in uw agenda. We vieren het verenigingsjubileum en het jubileum van enkele jubilarissen op zondag 7 september. In het jubileumjaar gaan we weer veel muziek maken, zo ook op zondag 19 januari als we de H. Mis opluisteren ter gelegenheid van St. Antonius. In februari zullen we ook een concert geven in het dr. Ackenshuis te Gulpen.

We wensen iedereen een mooie, gezellige Sinterklaas-tijd, een gezegend Kerstfeest en een muzikaal en spetterend nieuwjaar!

Met muzikale groet,
Fanfare St. Franciscus



VRIJDAG 27 DECEMBER

KIDZ KERST

in Reijmerstok



KERSTKNUTSELEN IN SAMENWERKING MET DE DUVELKES
16:00 UUR IN GEMEENSCHAPSHUIS A GEN ING
VERSIEREN VAN DE MOOISTE KERSTBOOM VAN REIJMERSTOK

18:00 UUR START KERSTWANDELING
GEMEENSCHAPSHUIS A GEN ING

DE WANDELING IS SAMEN MET PAPA/MAMA/OPA/OMA EN ALLE ANDERE DEELNEMERS
TIJDENS WANDELING ONTHULLEN EN ONTSTEKEN KERSTBOOM

Aanmelden Duvelkes / KiDZ activiteit
voor 10 december via

fanfare.reijmerstok@gmail.com

Deelname €2,50

Rabobank IBANnr: NL30 RABO 0143700359

t.n.v Fanfare St. Franciscus onder vermelding naam kind.

Kinderen krijgen iets te eten voor de wandeling



Vrijwilliger?

Meld je aan voor 10 december

fanfare.reijmerstok@gmail.com



Joko
REIJMERSTOK

VRIJDAG 27 DECEMBER

KERST

in Reijmerstok

KERSTWANDELING
MET MUZIEK EN VERSNAPERINGEN
VERTREK 18:00 UUR
GEMEENSCHAPSHUIS A GEN ING



Aanmelden wandeling voor 15 december
via fanfare.reijmerstok@gmail.com
of Putveld 14 of 06-23919460
Deelname vrije gave



'Eer aan God in de
hoge en vrede op aarde aan de mensen
die doen wat God vraagt'

Kinderpagina

Advent en Kerstmis

Het is Advent. We gaan op weg naar het grote feest van Kerstmis. De kleur in de Advent is paars. Met Kerstmis is de kleur wit: de kleur van feest. We vieren dat Jezus geboren is! Wat een feest!

Start Jubeljaar

Heel bijzonder is dat op 24 december het Jubeljaar 2025 start. Dit is een Heilig Jaar: een heel bijzonder jaar dat ons helpt om dichter bij Jezus te komen en om Hem te ontmoeten. Normaal gesproken is er om de 25 jaar een Heilig Jaar. Soms is er tussendoor een extra jubeljaar.

Kindje Jezus in de Kribbe, u bent
een kindje net als ik. Ik houd heel
veel van u en ik wil u een plekje
in mijn hartje geven.
Amen



Vrije vertaling van een Spaans kindergebed



Via deze link vind
je knutselwerkjes
& kleurplaten
rondom Advent en
Kerst

rkkids.nl/advent

Wil je meer weten over het Jubeljaar en wat je daarin kan doen? Via deze link vind je o.a. de podcast, een info- en doeboekje, de acties van hoop en meer!

rkkids.nl/jubeljaar2025



Wat een lief kindje is Jezus in de kribbe. Als Jezus groot is, is Hij ook lief. Jezus is goed en aardig voor grote mensen en ook voor kinderen.

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abbonementhouders. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

Heilige deur

Het Jubeljaar start als de paus de heilige deur openmaakt. Deze deur is normaal afgesloten en gaat alleen open in een Jubeljaar. In Rome zijn er vier heilige deuren. Een heilige deur is een symbool: het verwijst naar Jezus. Want Jezus is de deur van Gods schaaftal. Jezus vergelijkt zichzelf met een deur, luister maar naar de korte voorleespodcast. Pelgrims* uit de hele wereld komen naar Rome om door een heilige deur te gaan.

*Pelgrimeren is op weg gaan naar een heilige plaats. Als je dat doet ben je een pelgrim en zo'n reis heet een pelgrimage. Een ander woord voor pelgrimage is bedevaart. Als je op bedevaart gaat doe je dit om dichterbij God te komen. Rome is een belangrijk bedevaartsoort.

Pelgrims van Hoop

Het thema van Jubeljaar 2025 heeft als thema: "Pelgrims van de hoop". Een pelgrim is een reiziger met een bijzonder reisdoel: Jezus beter te leren kennen en zo dichterbij God komen. Hoop zit in het hart van elke mens. Hoop betekent dat je het goede verwacht, dat je positief kijkt. Dit (juist) ook als het moeilijk is of onzeker is. Het geloof in Jezus maakt onze hoop sterker.

Meedoen met het Jubeljaar

Je kan op bedevaart naar Rome gaan, maar er zijn ook veel andere manieren om mee te doen met het jubeljaar:

- Je kan een kleine bedevaart in Nederland maken.
- Je kan meer helpen in de parochie bijvoorbeeld door misdienaar te worden.
- Je goede werken doen: acties van hoop. Daarover lees je meer op onze website.
- Je kan op vrijdagden extra ruimte voor Jezus maken op dezelfde manier als in de vastentijd: dus je kan meer bidden, meer goede dingen doen en je kan minder snoepen, schermtijd nemen etc.

De paus vraagt: blijf 1 dag per week weg bij nutteloze afleidingen!



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties.
U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over
te maken op NL04 INGB 0003 8898 42
t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

Parochiebestuur

Pastoor Tervoort	Voorzitter	043-4571221/ 06-12629130 pnt@xs4all.nl
Kapelaan E. Dassen		043-8521241/ 06-25362791 rkk@ziggo.nl
Jos Hendriks	Secretaris	06-52767776 jmghhendriks@home.nl
Jef Denis	Penningmeester	06-12547867 jefbw9@gmail.com
Marjo Lacroix	Tevens lid van het Kerkbestuur TerMar	043-4571953 marjolacroix@ziggo.nl
Tous Bastings	Tevens lid van het Kerkbestuur TerMar	06-80148206 tous.bastings@ziggo.nl
Chris Wouters	Algemeen bestuurslid	06-23515547 c.w.m.wouters@protonmail.com

Bankrekeningnummer:

NL83RABO0143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur R'stok

Belangrijke gebeurtenissen:

U kunt contact opnemen met onze kapelaan voor o.a.:

Doopsel / Ziekenbezoek / Huwelijksmis / Begrafenis /

Doorgeven van (langdurig) zieken / Toedienen van sacramenten

Kerkgebouw en Kerkhof:

Kosters zijn:

- Leon Gerrekens (06-27201884) en
- Paul Mannens (06-52346010).

Zij zijn tevens aanspreekpunt voor vragen omtrent het kerkgebouw, luiden kerkklokken etc..

Tous Bastings is aanspreekpunt m.b.t. kerkhof en begrafenissen.

Berichten voor Parochiecontact:

Wilt u een bericht plaatsen in ons eerstvolgende Parochiecontact

(december-januari), gelieve dat dan vóór 15 januari door te mailen naar:

jmghhendriks@home.nl

**Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl en
Volg ons op Facebook: St. Franciscusparochie Reijmerstok**