

Parochiecontact

RK Parochie St. Franciscus van Assisië te Reijmerstok

***ZONDAG 6 oktober
FRANCISCUSKERMIS***

***ZEGENING DIEREN
en KNUFFELDIEREN om 10.45 uur***

**Filmpremière over St. Franciscuskerk
Reijmerstok**

**6 oktober 2024 na de H. Mis van
11.00u.**



Film duurt 12 minuten

Editie 95: oktober-november 2024

W W J D !?

Afgelopen schooljaar hebben ruim vijftig jongeren van Groep 8 uit ons Parochieverband het Sacrament van het Heilig Vormsel ontvangen. Zeker als het op het einde van hun Basisschooltijd is, een heel toepasselijk sacrament: Ze zijn op het punt van een overstap naar meer eigen verantwoordelijkheid, naar het nemen van eigen beslissingen. Naar het antwoord op de vraag: Door wie laat ik mij leiden in de keuzes die ik maak ?

Zelf heb ik weer de jongeren van Banholt, Mheer, Noorbeek en st. Geertruid mogen voorbereiden.

Aan het begin van de eerste les schrijf ik dan met grote letters op het bord: W W J D .

Ze mogen dan raden naar de vier engelse woorden, waar deze afkorting naar verwijst. Met enige hulp komen ze er dan achter:

WHAT WOULD JESUS DO oftewel: wat zou Jezus doen ?

In de lessen gaan we dan in op die vraag:

Wat doe je bij het maken van keuzes:

Spijbelen of niet ?

Meedoen met het pesten van een medeleerling of niet ?

Ingaan op de uitnodiging om in de fietsenstalling te blowen of niet ?

Bij het Kruidvat die eyeliner in mijn zak steken of niet ?

En de leerlingen kunnen deze vragen perfect aanvullen.

Naar aanleiding van verhalen over Jezus, die altijd koos voor het goede, de liefde, vergeving en opkomen voor de zwaksten proberen we dan naar onze eigen keuzes te kijken.

En dan stilstaan bij Zijn Heilige Geest, die we in het Vormsel ontvangen: Hij fluistert ons steeds weer met zachte stem in:

"What would Jesus do ?"

Misschien een tip voor ons allemaal: vaker luisteren naar die stem:

WAT ZOU JEZUS DOEN ?

Ik wens u allen een mooi en gezegend nieuw schooljaar/werkjaar toe !

pastoor Tervoort

OKTOBER

De maand oktober is in de Kerk niet alleen de rozenkransmaand, maar ook de wereldmissiemaand. In het weekend van 19 en 20 oktober vieren we wereldmissiedag. Het is een dag van wereldwijde verbondenheid tussen geloofsgemeenschappen. Nederland gaf en geeft veel financiële en materiële steun aan de missielanden.

En talloze missionarissen, zowel vrouwen als mannen zijn vanuit onze streek gezonden naar de missie.

Één van de missionarissen uit onze samenwerkende parochies is pater Jean Slenter SCJ, priester van het H. Hart van Jezus en geboren in Terlinden. Als missionaris was hij werkzaam in Belgisch Congo en werd daar op 33 jarige leeftijd vermoord.

Zestig jaar geleden, op 27 november 1964, zagen ooggetuigen hoe hij en zes medebroeders door rebellen werden meegenomen en opgesloten in de gevangenis van Bafwasende. Even later hoorden ze schoten, waarschijnlijk de fusillade. Geen van hen is ooit terug gevonden, ondanks intensieve opsporingen.

De Wereldmissiemaand herinnert ons er aan dat we een wereldkerk zijn. Maar wie geeft aan wie? In onze streek zien we dat het aantal katholieke allochtone geloofsgemeenschappen groeit. Hun vitaliteit kan een impuls geven aan de lokale parochiegemeenschap. Intussen is het merendeel van de priesterstudenten in Nederland van buitenlandse komaf. Ze ervaren dat wij in West-Europa materieel rijk zijn, maar vaak spiritueel arm. Dat is in hun land of streek van herkomst vaak omgekeerd. De wereldkerk kan ons helpen rijkdom en armoede te delen. Wat deelt of geeft u?

Kapelaan Dassen

Tijdens de H. Mis van 27 oktober herdenken wij onze missionarissen

Kerkdiensten oktober

Woensdag 2 oktober, 10.00 uur

Zondag 6 oktober, 11.00 uur

Voorafgaande aan de H. Mis van 11 uur is buiten de kerk om 10.45 uur de zegening van huis- en knuffeldieren.

Opgeluisterd door fanfare St. Franciscus uit Reijmerstok

Lector: Angelique Gigase

Misdienaar: Mace Pinkers

Acolieten: Ulrike Notermans, Merlijn Vleugels en Jos Hendriks

Eerste jaardienst voor Fiény Lacroix-Boshouwers en tot intentie van haar echtgenoot (st.)

Jaardienst voor Pastoor Huijts (st.)

Jaardienst voor de overleden ouders Jaminon-Hamaekers (st.)

Jaardienst voor Frans Gijsens en Paulina Gijsens-Lemmerling

Jaardienst voor Joseph Huijnen en Anna Huijnen- Jacobs

Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (st.)

Voor Jos en Harry Eussen

Voor de leden en overleden leden van fanfare St. Franciscus (st.)

10.45 u zegening dieren en knuffeldieren voor de kerk

11.00 u H. Mis en aansluitend mini-concert van de fanfare in de kerk en de vertoning van de film (première) van de parochiekerk met na afloop gezellig napraten onder het genot van een drankje.

15.00 uur doop van Fien, dochter van Sabrina en Bart Lacroix- Heggen

Woensdag 9 oktober, 10.00 uur

Zondag 13 oktober, 11.00 uur

Opgeluisterd door Profaankoor Reijmerklank uit Reijmerstok,

Lector: Marjo Lacroix

Acoliet: Merlijn Vleugels

Jaardienst voor Jan Huijnen en tevens voor echtgenote Maria Huijnen en zoon Jef Huijnen (st).

Jaardienst voor Frans Lacroix, Catharine Lacroix-Schreurs en zoon Eugene, Barbara Lacroix en Josef Lacroix (st.)

Voor Frans Canisius en de overledenen van de familie Croonen-Prevo

Voor de overledenen van de familie Lemlijn-Narinx

Woensdag 16 oktober, 10.00 uur

Zaterdag 19 oktober, 19.00 uur

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor

Lector: Paul Mannens

Acoliet: Jos Hendriks

Jaardienst voor Jozef Denis en Anna Denis-Janssen

Voor de overledenen van afgelopen jaar

Woensdag 23 oktober, 10.00 uur

Voor de overledenen van afgelopen jaar

Zondag 27 oktober, 09.30 uur herdenking van onze missionarissen

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor

Lector: Jos Hendriks

Acolieten: Marcia Frijns, Merlijn Vleugels en Jos Hendriks

Ter nagedachtenis aan pater Jean Slenter en tevens voor zijn overleden ouders, broers en zussen met name Hubertien Geerets-Slenter, die vandaag een jaar geleden is overleden.

Jaardienst voor pater Jozef Braken

Voor pastoor René Graat

Na de H. Mis worden op het kerkhof de plaquettes van de missionarissen gezegend.

Woensdag 30 oktober, 10.00 uur

Eerste H. Communie en H. Vormsel in 2025

Beste ouders, als jullie kind(eren) in het schooljaar (2024/2025)

- de eerste heilige Communie willen ontvangen in onze kerk van Reijmerstok op Hemelvaartsdag 29 mei 2025
 - het heilig Vormsel willen ontvangen in ons samenwerkingsverband (kerk en datum worden nog vastgesteld)
- neem dan **uiterlijk 1 november** contact op met:
- kapelaan Dassen 043-8521241/06-25362791 rkk@ziggo.nl
of
 - Marjo Lacroix 043-4571953 marjolacroix@ziggo.nl



**Zegening van huisdieren (en
baasjes)**

**Zondag 6 oktober voor de H. Mis
om 10.45u. bij de kerk**

**Kinderen mogen hun favoriete
knuffeldier meenemen om te laten
zegenen!**

zondag 6 oktober om 10.45 u dierenzegening

4 oktober is het Werelddierendag. Dierendag wordt gevierd op de sterfdag van de H. Franciscus van Assisi. Hij had een diep respect voor het leven. In de natuur zag hij weerspiegeld hoe de Schepper voor ons wil zijn: een harmonieuze wereld van mens en dier. Van hem wordt verteld dat hij praatte met de dieren. Zo zijn er verhalen over een preek van Franciscus voor een groep vogels. In plaats van weg te vliegen, luisteren ze – volgens het verhaal – aandachtig naar zijn redevoering. Hij noemde alle levende wezens broeders en zusters.

Op zondag 6 oktober is het mogelijk je huisdier te laten zegenen bij de kerk. De dierenzegening is een mooie gelegenheid om de huisdieren te bedanken voor hun trouw en gezelschap en te vragen om een goede gezondheid. En natuurlijk wordt ook voor de baasjes gebeden! Kinderen mogen hun favoriete knuffeldier meenemen.

Dus kom met je hond, poes, cavia, hamster, schildpad, vis en of knuffeldier naar de kerk op zondag 6 oktober.



**Filmpremière over St. Franciscuskerk
Reijmerstok**

**6 oktober 2024 na de H. Mis van
11.00u.**



Binnenkort: virtuele rondleidingen door de kerk van Reijmerstok

Al enige tijd zijn wij bezig om de kerken in de gemeente Gulpen Wittem te voorzien van een QR code, waarmee iedereen de mogelijkheid krijgt om deze virtueel te bezichtigen. Nadat Gulpen en Reijmerstok hierin voorgingen, is inmiddels Wijlre de derde kerk. De andere zes volgen nog. De firma Sundog.nl is gevraagd om er een film te maken, die voorzien is van uitleg en achtergrondmuziek.

Via de QR code zal een korte film van 2 tot 3 minuten te zien zijn. Voor wie meer informatie wil kan terecht op een nieuwe website waar dan een langere film is te zien.

Op **zondag 6 oktober** is de **première** van de **film** van onze **parochiekerk** van circa 12 minuten na de **H. Mis van 11 uur**.

Na afloop gezellig napraten onder genot van een drankje.

Het parochiebestuur



St. Pelgrimswegen & Voetpaden
Vrijdag 4 oktober 2024
om 10 uur
St. Franciscustocht - 15 km
Vanuit de parochiekerk in Reijmerstok

Op vrijdag 4 oktober 2024, de feestdag van de Franciscus, organiseert de Stichting Pelgrimswegen & Voetpaden een pelgrimswandeling.

Om 10:00 uur wordt de pelgrimszegen gegeven in de parochiekerk van Franciscus van Asisikerk in Reijmerstok voor een 15 kilometer lange rondwandeling.

Op 4 oktober vieren veel mensen dierendag. Dit heeft alles te maken met de Heilige Franciscus want hij heeft een voorliefde voor dieren en sommige verhalen vertellen dat hij kan praten met de vogels en de vissen! Soms heeft hij zelfs ook voor hen gepreekt. De wolf van Gubbio die de stad bedreigt door steeds hun dieren en zelfs mensen op te eten, spreekt hij streng toe. Franciscus zorgt dat de mensen de wolf dagelijks te eten zullen geven en dan zal de wolf hen niet meer lastigvallen.

Deze wandeling gaat door velden langs de dorpjes Terlinden, Terhorst waar we een bezinning houden bij de Mariakapel uit 1949. Na de bezinning bij Sint Lambertuskerk in Mheer houden we een pauze voor koffie en vla.

Na de pauze gaan we via Banholt terug naar Reijmerstok.

De route kent enkele hellingen. U passeert enkele prachtige vakwerkhuisjes en de voormalige galgen van Margraten en Mheer.

Meedoen aan de wandeling is gratis, al wordt een vrije gave op prijs gesteld. Opgave vooraf is niet nodig: om 10:00 uur aanwezig in de kerk van Reijmerstok. De aankomst in Reijmerstok is rond 15.00 uur.

Het laatste nieuws over de hier vermelde tocht staat op:

www.spvlimburg.nl

Een verkorte versie van onderstaand artikel van Huub Cilissen wordt in de periodiek 32 van heemkunde vereniging Galopia in Gulpen gepubliceerd omstreeks oktober 2024.

Twee missionarissen uit Reijmerstok

Voorjaar 2024 was Lilian Heusschen op het archief. Ze had drie foto's bij zich uit het atelier van "Foto Savelberg" in Gulpen. 'Kunnen jullie te weten komen wie/wat/waar op deze foto's staat?' was haar vraag. Bij één van de drie foto had Fons Meijs snel een antwoord. Bij de twee andere foto's kreeg ik hulp van Willem Ubaghs. Hij was net bezig met een onderzoek naar religieuze kunst in Zuid-Limburgse kerken. Aan het raam meende hij de kerk in Reijmerstok te herkennen. Op de site 'kerkgebouwen-in-limburg' stonden foto's van het interieur van de kerk in Reijmerstok. Ik ben toen zelf foto's gaan maken. Op de rechterfoto hier onder zie je duidelijk de overeenkomst met de oorspronkelijke foto's. Voor Lilian was dat geen verrassing. De foto's kwamen van haar 'tant Bep'. En die was immers van Reijmerstok.





Vervolgens de vraag: 'Wat is op de foto te zien?'. Ook hier had Fons Meijs wel een idee: "De eerste heilige mis van een neomist". Een neomist is een pas gewijde priester. En zijn eerste mis was een feestelijke aangelegenheid, voor zowel de priester als zijn familie. Het werd vaak gevierd vanuit het ouderlijk huis. Onder begeleiding van fanfare, schutterij en zangkoor trok de neomist samen met zijn familie en de inwoners van het dorp naar de kerk.

Waar begin je dan te zoeken naar zo'n neomist?



De foto's ademen voor mij de sfeer van de 50-er jaren. Ik zag mezelf als misdienaar tijdens de mis. Met een typisch 50-er jaren opgeschoren hoofd. De 50-er jaren, het tijdperk van de pastoor met zijn kapelaans, van het wekelijks Maria-lof, van kaarsen en wierook, van de Kleine Apostel en de Katholieke Illustratie, het verzamelen van zilverpapier voor de missie, de schoolmelk. Het Rijke Roomse Leven. Op zijn top of al in z'n nadagen? Nog net voor het Tweede Vaticaans Concilie. En hoewel grote groepen Nederlanders nog vasthielden aan tradities, was de modernisering van Nederland al begonnen. Hieronder advertenties uit die tijd. Ze stonden op de krantenpagina's die ik bekeek naar aanleiding van de artikelen over de neomisten. Maar Nederland veranderde.

Hij trekt enorm op!

Stuurder in het nu heerlijk rijden op een **KAPTEIN MOBYLETTE!**

De Mobyletten worden nu met een motor van 100 cc en 150 cc aangeboden. Het is de beste motor voor de Nederlandse markt. Het is de beste motor voor de Nederlandse markt. Het is de beste motor voor de Nederlandse markt.

Mobylette

(Advertisement)

Gezonde en U

Als U van de week voor de toonbank staat en U koopt 'n doosje Virginia van King's Cross dan is 't natuurlijk weer King's Cross. Daar doet U Uzelf goed mee! Want King's Cross is de gróóte, gezóóge, originele, die meer en meer wordt gevergd omdat hij zoveel méér geeft aan klasse, kwaliteit en karakter. Niet sóó niet zeggen mijn honderd-huizenden vrienden.

KING'S Cross VIRGINIA

blijft 'n klasse beter!

20 st. 80 ct

(Advertisement)

met geen pis in huis!

Een prachtige stofzuiger compleet met 10 hulpstukken voor slechts **F.145,-**

de RUTON RX

gereguleerd door de Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen en door de KEHA

Enorme zuigkracht, solide bouw en ontbrekbare hulpstukken, moderne vorm en prachtige kleuren.

Uw leverancier zal U de RX goede tonen!

Zie onze volgende publicatie over de **RUTON STOFZUIGERS**

TERLENKA- en TREVIRA PANTALONS

Ook in lichtgewicht, hebben wij een ruime keuze

15.90
21.90
24.90
29.50
34.00
39.75

U slaagt best bij:

TASHKA HOUSE

MUNTSTRAAT 33

In 1955 scheurden nozems op hun brommer (Zündapp of Kreidler) door de steden. Met 'n sigaret nonchalant in de mond, geïnspireerd door James Dean. Rock and roll, die je kon beluisteren op radio Luxemburg, werd al snel populair. Jan Cremer was puber en droomde misschien al over zijn roman. Kunststromingen zoals Cobra, ZERO/NUL en popart zetten rond 1950 de kunstwereld op z'n kop. Limburg deed ook voorzichtig mee. Aad de Haas schilderde in 1947 al de beroemde en beruchte kruiswegstaties in het oude kerkje van Wahlwiller.

De kerk van Reijmerstok is ook een voorbeeld van traditie en vernieuwing. Een gebouw met invloeden van de Amsterdamse school, gelegen naast het oude kerkgebouw. De neogotische ramen uit de oude kerk zijn weer gebruikt in de nieuwe kerk en aangevuld met modern glas in lood. Een traditionele muurschildering van Joan Colette is gecombineerd met kruiswegstaties van Charles Eyck.

Maar in die roerige 50-er jaren werden ook nog veel jonge mannen tot priester gewijd. Onder andere Joannes Gijsen en Ad Simones in 1957. Zij waren niet de enigen. Met hulp van Delpher (een vrij toegankelijke databank voor kranten en tijdschriften) vond ik voor die periode twee neomisten uit Reijmerstok. Jozef (ook wel Joep of Jeuf genoemd) Braken en Jean Slenter. Pater Braken waarschijnlijk uit Reijmerstok zelf. Pater Slenter afkomstig uit Terlinden. Pater Jozef Braken, Monfortaan, deed begin april 1958 zijn eerste mis in Reijmerstok. Pater Jean Slenter had dat al in juli 1957 gedaan. Pater Slenter was van de S.C.J., de Priestercongregatie van het Heilig Hart van Jezus.

**EERSTE H. MIS VAN
PATER J. BRAKEN**
Op de eerste Paasdag zal pater J. Braken, Monfortaan, zijn eerste plechtige h. mis in de parochiekerk van de H. Franciscus te Reijmerstok opdragen. Zaterdagmiddag 6 uur zullen de verenigingen, alsmede de ruiters, zich aan Broers opstellen, om de neomist aan de brug, bij Slenter, af te halen en naar zijn ouderlijke woning begeleiden. Om 10 uur wordt de hoogmis opgedragen.

PLECHTIGE EERSTE H. MIS
Zondag jl. heeft pater Jean Slenter zijn eerste plechtige h. mis opgedragen in de parochiekerk van St.-Franciscus te Reijmerstok.
Zaterdagavond te circa 7 uur werd de neomist door de verenigingen en inwoners aan de grens van de parochie afgehaald.
Een groep ruiters te paard reed hem tegemoet. Met een kort woord door de heer J. Notermans werd hij begroet. Joh. Essers, een neefje van de neomist, zegde een gedichtvers op

In een tijd van veranderende opvattingen over (de)kolonisatie zouden beide paters in 1959 naar Congo vertrekken. Congo was lang door Leopold II als zijn persoonlijk wingewest beschouwd.

Koning-Kerk-Kapitaal was toen de heersende opvatting. Maar na de tweede wereldoorlog nam het verzet bij de bevolking toe. Onder andere Lumumba, Tsjombe, Mobutu en Dag Hammarskjöld hebben in die tijd een belangrijke rol gespeeld in Congo.

Fancy-fair. — Binnenkort zullen de paters Braken en Slenter naar hun aangewezen missiegebied in Congo, resp. in juni en aug., vertrekken. Om hun financiële zorgen enigszins te verlichten, heeft het parochiecomité besloten twee fancy-fairs te houden. De eerste op 30 en 31 mei. De tweede in de laatste helft van augustus.

In afwachting van hun vertrek naar de Congo werden er allerlei activiteiten georganiseerd, die de paters aan geld moesten helpen voor hun werk in de missie. Met twee fancy-fairs

werd ruim f 4000,- opgehaald. Dat komt nu overeen met een waarde van ongeveer € 16000,-. In 1959 vertrokken beide paters kort na elkaar vanuit Antwerpen naar Congo.

Onderstaande citaten zijn van pater Braken. Duidelijk is dat bekeren niet op de eerste plaats kwam.

Van missionaris waren zij ontwikkelingswerker geworden.

"Het stond voor mij vast dat ik missionaris wilde worden. Als ik praatte met priesters als ze hier op vakantie waren dacht ik 'dat is het voor mij'. Ik wist dat ik in Afrika heel nuttig werk kon doen. Spijt heb ik er nooit van gehad. Het missiewerk heeft me altijd enorm geboeid".

"In Europa is alles aanwezig wat je maar wil. In Afrika is niets. Je bent daar dokter, onderwijzer, timmerman, vraagbaak en ook nog eens priester. Mensen bekeren is nog het minst belangrijke. De inlanders worden vaak katholiek om je een plezier te doen. Met alles komen de mensen bij je. Met grote en kleine problemen. Die heeft ruzie met zijn vrouw, die heeft groot verdriet. Je moet vader en moeder tegelijk zijn. Ik heb er geen moeite mee. Daar ben ik toch voor gegaan..."

In 1960 werd Congo onafhankelijk en vrijwel direct brak geweld uit tussen de zwarte en witte bevolking. Tussen 1960

en 1962 waren verschillende partijen actief rond Stanleyville.

Stanleyville (thans Kisangani) aan de Congo rivier, was het werkgebied van pater Slenter. Pater Braken zat in dezelfde streek; eerst in Elisabetha (thans Lokutu), later in Yabwanza.

Pater Slenter kwam in 1962 nog voor vakantie terug naar Reijmerstok. Pater Braken in 1963. En ze vertrokken weer naar Congo. Daar was de situatie inmiddels zeer gevaarlijk. Paters, broeders en zusters worden gegijzeld, verkracht, vermoord. De kranten staan vol verhalen over de verschrikkingen die ze hebben ondergaan. Sommigen overleven het, anderen worden vermoord. Pater Braken hoort bij de overlevenden. Pater Slenter wordt vermoord.

TERUG UIT DE MISSIE
Deze week zal pater Slenter — voor een vakantie van twee maanden — terugkeren naar Reijmerstok vanuit zijn missiegebied in Belgische Kongo.

Vermiste pater blijkt vermoord

NOORBEEK, 18 maart — De familie Slenter uit Terlinden ontving enkele maanden geleden het bericht, dat hun zoon, pater Johannes Slenter van de orde der Paters van het H. Hart vermoedelijk door de Kongolese rebellen was vermoord. Zekerheid hieromtrent was echter onmogelijk te verkrijgen, omdat nadere gegevens ontbraken.

Thans, na maanden van zenuwslopende onzekerheid heeft men de droevige bevestiging gekregen van het bange vermoeden. Uit informaties is komen vast te staan, dat pater Johannes Slenter samen met acht andere missionarissen in Kongo door de rebellen om het leven is gebracht. Deze Limburgse missionaris, die de leeftijd van 36 jaar bereikte, vertrok in 1959 naar zijn missiegebied ten oosten van Stanleystad.

In herinnering
Pater Jean Slenter S.C.J.

Geboren te Terlinden	21 jan. 1929
Priester gewijd te Nijmegen	21 juli 1957
Eerste H. Mis te Reijmerstok	28 juli 1957
Vertrokken naar de missie	23 aug. 1959
Vermoord te Congo	nov. 1964

Zijn graf is de Congo rivier.
Moge hij eeuwig voortleven bij God
in wie hij geloofde
voor wie hij werkte
voor wie hij zijn leven gaf.

Pater Braken gaat in 1968 weer naar Afrika en blijft actief in Congo. In 1994 komt hij terug naar Europa en krijgt een taak in België, waar hij in 2022 overlijdt. Voor pater Slenter is op het kerkhof van Reijmerstok een plaquette geplaatst.

Mijn bedoeling was om met behulp van openbare bronnen te achterhalen wie op de foto's stond. Ik weet het niet. Links staat pater Braken. Rechts pater Slenter. In het midden een uitvergroting van de oorspronkelijke foto. Ik neig naar pater Slenter. Mede op grond van het kapsel dat andere paters van de congregatie S.C.J. hadden. Misschien is het wel geen van beide. Dan was de zoektocht in ieder geval heel interessant. Informatie is welkom.



Andere paters en broeders van congregatie S.C.J. met eenzelfde kapsel. Ook vermoord in Congo.



Bronnen:

Delpher: De Limburger; Limburgs Dagblad; De Nieuwe Limburger.
Wikipedia; diverse artikelen over Congo o.a.:

- Belgisch Congo
- Moordpartij Wamba 1964
- Moordpartij Stanley stad 1964
- Congo crisis

Andere tijden: moord op missionarissen

www.kerkgebouw-in-limburg.nl

www.monfortanen.nl

Parochiecontact, editie 55: april/mei 2018; contactblad voor de RK
Parochie St. Franciscus van Assisië te Reijmerstok.

Oktober 2024

Huub Cilissen

heemkunde vereniging Galopia in Gulpen

ZONDAG 27 OKTOBER

Herdenken wij onze missionarissen uit Reijmerstok en Terlinden

De maand oktober is naast de rozenkransmaand ook de missie-maand.

Het is dit jaar (op 27 november) 60 jaar geleden dat pater Jean Slenter uit Terlinden als missionaris vermoord werd.

Tijdens de viering om 9.30 uur wordt daar aandacht aan geschonken en na afloop de plaquette op het kerkhof gezegend.

Twee jaar geleden is pater Jozef Braken overleden. Ook voor hem is nu een plaquette aangebracht op het kerkhof van Reijmerstok.

Deze wordt voor de eerste keer op 27 oktober gezegend.

Bestellen van Heilige Missen

Misintenties kunnen aangevraagd worden door:

- te mailen naar jmghhendriks@home.nl, of
- onderstaand formulier in de brievenbus van Jos Hendriks (de Reijmer 12) met graag “misintentie” vermelden op de enveloppe.

Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op bankrek.nr. NL83RABO0143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Reijmerstok.

Misintenties worden slechts éénmaal per maand doorgegeven aan Gulp&Geul. Geef deze daarom tijdig door!

Het Parochiecontact verschijnt tweemaandelijks:

- uitgave december/januari aanleveren voor 20 november
- uitgave februari/maart aanleveren voor 20 januari
- uitgave april/mei aanleveren voor 20 maart
- uitgave juni/juli aanleveren voor 20 mei
- uitgave juni/juli aanleveren voor 20 mei
- uitgave augustus/september aanleveren voor 20 juli
- uitgave oktober/november aanleveren voor 20 september

Aanvraagformulier voor misintenties:

Misintentie voor:

Eventueel met vermelding van (aankruisen wat van toepassing is):

Zeswekendienst

Jaardienst

Huwelijk of jubileum

Anders:

Datum(s) misintentie:

zaterdag of zondag a € 25,-

woensdag a € 10,-

Uw contactgegevens:

Naam tel.nr.

Datum

Kerkdiensten in de maand november

Zondag 3 november, 15.30 uur Allerzielen

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor

Lectoren: Avondwakegroep

Acolieten: Paul Mannens en Jos Hendriks

Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (st.)

Jaardienst voor Joep Magermans, tevens voor Roos Magermans-Kevers, dochters Marit en Carla en schoonzoon Wiel (st.)

Voor de overleden ouders en kinderen van de familie Schreurs-Jacobs.

Voor ouders Fieny en Mathieu Rutten-Engelen

Woensdag 6 november 10.00 uur

Zondag 10 november, 11.00 uur

Opgeluisterd door Chris Wouters

Lector: Marlies Kicheleer

Acoliet: Merlijn Vleugels

Jaardienst voor overleden ouders Van Haren-Gijsens (st.)

Jaardienst voor Giel Wouters en Jeannette Wouters-Schreurs

Voor mevrouw Hartmans-Klinkenberg (st.)

Voor Pierre Peerboom

Woensdag 13 november 10.00 uur

Voor de overledenen van afgelopen jaar

Zaterdag 16 november, 15.00 uur H. Mis

in het gemeenschapshuis tijdens de jaarlijkse ouderenmiddag

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor en Profaankoor

Reijmerklank

Lector: Marjo Lacroix

Misdienaar: Mace Pinkers

Acolieten: Ulrike Notermans, Merlijn Vleugels en Jos Hendriks

Voor de familie Goessens- Pricken.

Woensdag 20 november 10.00 uur

Zondag 24 november, 09.30 uur

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor

Lector: Angélique Gigase

Acoliet: Paul Mannens

Voor de overledenen van afgelopen jaar

Woensdag 27 november 10.00 uur

**SENIORENMIDDAG
ZATERDAG
16 november
om 15 uur
in Gemeenschapshuis A gen Ing**

Na het succes van vorige jaar willen wij ook dit jaar weer een gezellige middag aanbieden aan de senioren in onze gemeenschappen van Reijmerstok en Terlinden.

We willen dan de heilige Mis weer vieren in Gemeenschapshuis A gen Ing.

Op deze manier willen we de senioren in onze parochie, en daarbij in het bijzonder de mensen die vanwege ouderdom of omdat ze slecht ter been zijn, niet altijd naar de kerk kunnen komen; in de gelegenheid stellen om samen tijdens een gezellige middag te hebben. Het gemeenschapshuis heeft alle faciliteiten om er een fijne middag door te brengen.

De heilige Mis zal opgeluisterd worden door het Kerkelijk Zangkoor.

Na afloop van de H. Mis wordt de nieuwe film van onze parochiekerk getoond en zal profaankoor Reijmerklank voor de muzikale invulling zorgen.

Een belangrijk onderdeel van de middag is de ontmoeting: er is gelegenheid om samen bij te praten.

De ouderen zijn die middag onze eregasten, maar zowel de heilige Mis als de gezellige middag zijn voor iedereen toegankelijk.

Aan de middag zijn geen kosten verbonden.

Vanwege de organisatie verzoeken wij u om zich aan te melden via: jmghhendriks@home.nl of **06-52767776**.

We vinden het belangrijk dat jong en oud elkaar ontmoeten in onze parochie.

Laat ons weten als u vervoer nodig heeft.

Heeft u familie die nu niet meer in Reijmerstok woont, nodig hen gewoon uit voor deze middag.

Een dergelijke middag organiseren kan alleen met jullie hulp. Wij vragen daarom: kijk eens rond.

Heeft u in de familie- of kennissenkring, in de straat of buurt, iemand die graag bij de feestmiddag in A gen Ing wilt zijn?

Spreek hem of haar aan, neem hem of haar onder de arm of in de auto en kom samen naar de feestmiddag.

Draagt u dit initiatief een warm hart toe en wilt u het parochiebestuur deze middag helpen met hand- en spandiensten om de senioren een mooie middag te bezorgen? Geef u dan op via:

jmghhendriks@home.nl of 06-52767776.

Het Parochiebestuur





RK Parochie St. Franciscus van Assisië

onze vrijwilligers



Op zaterdag 14 september was het weer tijd voor het jaarlijkse misdienaars-
uitje van ons samenwerkingsverband van 9 parochies.

Deze keer naar attractiepark Toverland.

Onze misdienaar Mace Pinkers en kapelaan Dassen waren van de partij.

Wij zijn als parochie dankbaar dat onze misdienaar Mace Pinkers en de
acoliëten Ulrike Notermans, Marcia Frijns, Merlijn Vleugels, Paul
Mannens, Casper Kikken en Jos Hendriks zich het hele jaar willen inzetten.



onze nieuwe hulpkoster **Robert Engelen** in actie

Robert wil graag komen helpen
als koster en collectant op de
zaterdagavonden.
Uiteraard zijn wij erg blij met
zijn inzet.

Heilige missen in Reijmerstok tot eind 2024

Zondag	1 dec	11.00 u
Zaterdag	7 dec	19.00 u
Zondag	15 dec	09.30 u
Zondag	22 dec	11.00 u
Dinsdag	24 dec	21.00 u
Donderdag	26 dec	09.30 u
Zaterdag	28 dec	19.00 u
Woensdag	1 jan	11.00 u aansluitend nieuwsjaarreceptie
Zondag	5 jan	09.30 u



Jonkheid Reijmerstok

Anno 1815

Reijmerstok en Terlinden, bedankt!

Weer een mooie herinnering rijker: *Kermis Reijmerstok 2024*. Het was wederom een top editie! Wij hebben genoten van de hulp en aanwezigheid van al onze dorpsbewoners. Wat fijn dat jullie er waren! Want zonder jullie, is er geen Kermis Reijmerstok. Een korte samenvatting van ons kermisweekend:

Kermis Reijmerstok, daar waar.....

- Reijmerstok op z'n best is
 - **Iedereen** erbij hoort
 - Vele handen **serieus** licht werk maken
 - **Jong en oud** samen een feestje bouwt
 - Iedereen **meehelpt** en het dorp voor je klaar staat
 - Het ware kind in je weer tot bloei komt in **de reusachtige ballenbak**
 - De Jonkheid-whatsapp roodgloeiend staat van de **werk-selfies**
 - **Voldoende slaap** er even **niet** toe doet
 - De druk (**af en toe**) zo hoog ligt dat de waterleiding ervan springt
 - Zich nieuw muzikaal talent ontplooit: **DJ Team Terlinge!**
- Wat een feest!



Via deze weg willen we in het bijzonder bedanken:

- Al onze sponsoren
- Alle vrijwilligers die ons met de opbouw en het afbreken van de kermis fantastisch hebben geholpen
- Alle vrijwilligers die ons tijdens de processie ondersteunen én tijdens de feestavonden bij de entree, bonnenkassa, het eet- en drankbuffet etc.
- Het kerkbestuur en vrijwilligers van de kerk voor het mee organiseren van de processie en sieren van de kerk.
- Alle bewoners woonachtig op de processieroute voor het sieren van de straten.
- Alle vrijwilligers die middels een hapje en een drankje onze kas goed gevuld hebben ;)
- Alle leden van Jonkheid Reijmerstok!



**Lieve inwoners van Reijmerstok en Terlinden
Bedankt en tot volgend jaar!
12, 13 en 14 juli 2025**

P.S. Heeft u klachten of opmerkingen over onze georganiseerde activiteiten? Neem dan alsjeblieft rechtstreeks contact op met een bestuurslid van Jonkheid Reijmerstok, in plaats van via derden zoals gemeente. Dit zorgt voor een snellere afhandeling en stelt ons in staat om samen naar een oplossing te zoeken. Bedankt!

Viering nationale start 80 jaar vrijheid in Mesch

Bisschop Ron van den Hout, pastoor Tervoort en kapelaan Dassen waren donderdag 12 september aanwezig bij de start van de viering van 80 jaar vrijheid in Mesch. Mesch is het eerste kerkdorp van Nederland dat door de Amerikanen in 1944 werd bevrijd.



De bisschop sprak onder andere met John Foy, veteraan van het 347th Infantry Regiment.

Eregasten waren Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima. Zij gingen onder andere naar de plek waar de eerste Amerikaanse militair in Nederland sneuvelde. In het dorp was er een programma met muziek en toespraken. Gouverneur Emile Roemer verwees onder andere naar de tekst op het monument bij de Vredeskapel in Kerkrade: ‘Opdat wij de vrijheid waard blijven’



Tijdens een wandeling door het dorp werden de Koning en Koningin ook ontvangen door pastoor Roy Driessens van Mesch. Hij gaf onder meer tekst en uitleg bij het bloemtapijt dat vrijwilligers op het plein voor de kerk hadden gemaakt. In de tuin van de pastorie spraken de Koning en Koningin met diverse oudere inwoners van Mesch die de bevrijding destijds als kind hadden meegemaakt.

Kapelaan Dassen ook dit jaar weer op Sophianum

Dinsdag 17 september bezocht kapelaan Dassen de leerlingen van 4HAVO en 4VWO tijdens hun theorieles van tekenen. Deze les stond in het teken van de Vroeg Christelijke kunst - en wie kan dat beter uitleggen dan onze eigen kapelaan?



Voor sommige leerlingen was niet echt duidelijk wat een kapelaan nu eigenlijk is. Maar niemand durfde het te vragen. Tot zover onze assertieve en mondige generatie. Nou, dan vertellen wij het je wel. Een kapelaan is een priester die een pastoor bijstaat in zijn pastorale taken.

De leerlingen luisterden aandachtig naar de vergelijking tussen symbolen van vroeger en nu, zoals de ichtus (vis-symbool) met de hedendaagse emoticons of merktekens. Het was interessant om te horen dat symbolen al eeuwen lang een rol spelen in het dagelijks leven van de mens. Mooi om te zien hoe de kapelaan de vertaling naar de huidige tijd maakte.

Ook docente Yolanda Pricken was onder de indruk: "Weer een ervaring rijker!"

Veel derby's voor BMR 1 in seizoen 2024 -2025

Komend seizoen speelt BMR na wederom in de 4e klasse A. Onderstaand de indeling. Een leuke indeling met veel wedstrijden in- en om het Heuvelland. Maar liefst 8 clubs uit de gemeente Eijsden-Margraten zijn vertegenwoordigd aangevuld met 4 clubs uit Maastricht. Indeling 4e Klasse A Zuid II:

BMR, FC Bemelen, Daalhof, Geertruidse Boys, vv Keer, Leonidas-W, RKASV, RKVVM, SCG, SNC'14, SVME, Willem I

Op 1 september 2024 beginnen voor BMR 1 de bekerwedstrijden. Op 29 september 2024 wordt bij BMR de eerste competitiewedstrijden gespeeld in de 4e klasse met veel derby's op het programma. Het hele programma van BMR 1 en ook alle andere teams is terug te vinden op www.bmr.nl.



Datum	Aanvang	Thuis team	Uit team	Plaats
1-9-2024	14:30	BMR 1	Walram 1	MHEER
15-9-2024	14:30	BMR 1	Amstenrade 1	MHEER
29-9-2024	14:30	BMR 1	Willem I 1	MHEER
13-10-2024	14:30	BMR 1	FC Bemelen 1	MHEER
3-11-2024	14:30	BMR 1	Keer 1	MHEER
17-11-2024	14:30	BMR 1	RKASV 1	MHEER
1-12-2024	14:30	BMR 1	Geertruidse Boys 1	MHEER
2-2-2025	14:30	BMR 1	Leonidas - W 1	MHEER
16-2-2025	14:30	BMR 1	RKVVM 1	MHEER
16-3-2025	14:30	BMR 1	Daalhof 1	MHEER
13-4-2025	14:30	BMR 1	SCG 1	MHEER
4-5-2025	14:30	BMR 1	SVME 1	MHEER
18-5-2025	14:30	BMR 1	SNC'14 1	MHEER

Volg BMR via social media en ontvang wekelijks de BMR nieuwsbrief

Het laatste BMR nieuws delen wij dagelijks via onze website, Facebook en Instagram.

Ook sturen we wekelijks een nieuwsbrief met leuke nieuwtjes zoals topscorers, tussenstanden, sponsoren en activiteiten op de club. Wil je deze ontvangen? Stuur dan een mail naar toernooi@bmr.nl of neem contact op met Jules Franssen (0644809140).

Meer bewegen voor ouderen

Wat zegt u van een gezellige ochtend in eigen dorp?

Bent u 55 jaar of ouder kom dan op
donderdag ochtend van half tien tot kwart over tien meedoen!

In **gemeenschapshuis A gen Ing**
vindt dan meer bewegen voor ouderen plaats.

**Meer informatie of aanmelden kan bij
Itty Lacroix 06-21392145**

De Buurtbus in Reijmerstok

Maandag t/m zaterdag
ieder uur tussen **8.00 en 19.00 uur**.

Bij de "Durpswinkel" komt de buurtbus:
richting **Banholt-Eijsden** om 7 minuten over elk uur
richting **Margraten** om 11 minuten voor het hele uur





Hallo zwerfboekenstation fans

Bij de kerk staat in een fijn gekleurd kastje met leuke boeken voor kinderen: het Zwerfboekenstation.

Lees je die eerst of laat je het voorlezen.
Geef je het door of zet je het terug.

Als je zelf een leuk boek gelezen hebt en je gunt ook anderen hetzelfde leesplezier dan mag je het boek inleveren bij:

Marjo Lacroix, Brede Hoolstraat 8.

Er staat een box bij haar voordeur, waar je het mag neerleggen.

Of je legt het boven in het kastje.



Op **maandag 7 oktober** is een Kwisavond georganiseerd.
Aanvang 19.30 uur in gemeenschapshuis AgenIng.

Dinsdag 8 oktober is de Kringbedevaart in Kevelaer.

Maandag 4 november is een lezing over de ziekte van Parkinson door Karin Pinckaers-Lumey.

Aanvang is 19.30 uur in gemeenschapshuis AgenIng.
Ook niet-leden zijn van harte welkom.

Donderdag 14 november is weer een gezellige Kringcontactmiddag voor alle leden van ZijActief Kring Heuvelland

Fanfare St. Franciscus

Het is alweer een tijdje geleden maar op maandag 24 juni keken we terug op Kunstroute De Poorten van Reijmerstok. Met behulp van foto's en filmpjes konden we samen nog even gezellig nagenieten. Ook was er de gelegenheid om te sparren over verbeterpunten voor de volgende editie. Ook werd het bedrag bekend gemaakt welke alle verenigingen hadden ontvangen voor de vrijwilligersuren. Jonkheid Terlinden was deze editie de vereniging met de meeste vrijwilligersuren!



Op dinsdag 2 juli hielden we onze buiten repetitie, al was deze dit keer binnen vanwege het weer. Voordat we de bezoekers lieten genieten van onze klanken keken we samen naar de wedstrijd van het Nederlands elftal. Het was gezellig op de Puthof en het was leuk musiceren met veel herkenbare muziek.



Tijdens onze laatste repetitie oefenden we het marcheren, de volgende activiteiten waren immers de Kermissen. Door de regen was het maar een korte repetitie. Op zondag 13 juli namen we deel aan de processie. We trokken door Reijmerstok en eindigden bij de tent. We kijken met veel plezier terug naar de processie en een extra dank je wel voor de muzikanten die ons deze dag hebben uitgeholpen!



Daarna was het vakantie, hoe leuk het ook is om samen muziek te maken de vakantie is ook altijd fijn. Even geen verplichtingen, hierdoor is het daarna weer extra leuk om te starten met de repetitie!



Ook tijdens kermis Terlinden waren we aanwezig en met een zeer grote groep. Op zondag zaten er maar liefst 41 muzikanten bij de kapel in Terlinden. Het was warm maar mooi. Ook op maandag waren we erbij! De kortere route was heerlijk met deze temperatuur maar er werd meer muziek gemaakt dan anders. Het was weer gezellig om dit samen met onze collega's uit Noorbeek te doen.

Op vrijdag 16 augustus vormden we een muzikale erehaag voor alle kinderen en begeleiders van KVW.

En toen was het dan toch een feit we zouden nog maar twee repetities hebben met onze kastelein Cas..... Op zondag 25 augustus namen we met een serenade afscheid van Cas en Petra tijdens hun laatste dag in het café. We zijn hen veel dank



verschuldigd voor alle goede zorgen, het meedenken en het bieden van mogelijkheden voor onze vereniging. De "derde" helft is ook voor onze vereniging erg belangrijk. Maar Cas en Petra blijven verbonden met onze vereniging als lid van verdienste. We hopen hen dan ook vaak te mogen begroeten.

Als vereniging geven we graag een extra feestelijk muzikaal tintje aan heugelijke feiten. Dus zijn je ouders of zijn jullie 50 jaar of meer getrouwd, of zijn er andere heugelijke feiten, laat het ons weten!

Zo mochten we op dinsdag 27 augustus een serenade verzorgen voor Marlies en Frans Wouters. Via de veldweg reden we naar hun huis waar we hen verrasten met een serenade. Alle smoesjes om hen thuis te houden waren gelukt en ze waren blij verrast.



Dit jaar zijn er geen hopfeesten waar we als vereniging aanwezig dienen te zijn. Onze volgende uitvoering is op zondag 6 oktober. We luisteren dan om 11 uur de H. mis op ter ere van Franciscus. De muziek zal weer afwisselend worden. Zo zijn er twee oudere nummers gekozen, omdat we deze zo mooi vinden, maar er is ook nieuwe muziek aangeschaft om uit te voeren. Na de H. mis brengen we volgens traditie ook een bezoek aan het kerkhof.

Op zaterdag 5 oktober gaan we weer met de kinderen aan de slag. Van 10 tot 16 uur zullen ze deelnemen aan workshops en vanaf 16 uur is iedereen welkom en zullen de kinderen een muzikale uitvoering geven en hun kunstwerken tonen. Komt u ook een kijkje nemen om 16 uur op de Puthof?

Heeft u ook al 27 december in uw agenda genoteerd? Dan vieren we weer Kerst in Reijmerstok!

Met muzikale groet,
Fanfare St. Franciscus





RK KIDS.nl

Kinderpagina



Zaai
kleine
goede daden!

H. Theresia van Lisieux

We noemen haar ook de kleine Theresia of Theresia van het kindje Jezus en van het Heilig Aanschijn. Haar feestdag is op 1 oktober. In onze podcast kan je naar haar bijzondere levensverhaal luisteren.



Beluister via de QR-code de podcast!

De kleine weg

Theresia is ook kerklerares. Ze leert ons over een speciale weg om heilig te worden: de kleine weg. Heilig betekent dat je graag doet wat God wil. Daar doe je dan ook je best voor. Niet alles hoeft perfect te gaan om heilig te zijn. We kunnen heilig worden als we proberen om het goede te doen, als we proberen te doen wat God van ons vraagt. Het gaat vooral om dingen zoals eerlijk zijn, vriendelijk, luisteren naar Gods stem in je hart en anderen vergeven, van God en de mensen houden. Dat is de weg naar Gods Koninkrijk, naar de hemel. Dit hoeven geen spectaculair grote dingen te zijn, alle kleine goede dingen helpen: God maakt die kleine dingen groot. Jezus vergelijkt het met een mosterdzaadje.



Beluister via de QR-code
de meezing-video



Mosterdzaadje

Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Marcus 4, 26-34

Vandaag vertelt Jezus over het Koninkrijk van God. Hij zegt tegen de mensen: "Waar kunnen wij het Rijk van God mee vergelijken? Het lijkt op een mosterdzaadje. Als je dat in de grond stopt is het wel het allerkleinste zaadje op aarde. Als het eenmaal is gezaaid komt het omhoog en het wordt groter dan alle andere planten in de tuin. Vogels bouwen dan nestjes in die boom."

Kleine goede daden

De mosterdaadjes van het Koninkrijk van God zijn de goede dingen die wij voor anderen doen. Het gaat om kleine liefdevolle daden. Ook al zijn ze nog zo klein. God laat ze uitgroeien tot iets groots.

Rozen

Als Theresia sterft belooft ze:

Als ik in de hemel ben ga ik door met goed te doen op aarde en ik zal het rozen laten regenen. Ze bedoelt met rozen uit de hemel momenten van genade* die zij aan God zal vragen voor ons. Nu is Theresia bij God in de hemel.

Ze is een heilige. Dus als je een roos ziet of krijgt, dan mag je aan Theresia denken en tot haar bidden. Je mag dan meteen denken: Kan ik ook iets goeds doen voor anderen?



** Genade is dat God je extra helpt. Het is iets dat je niet kan verdienen, God geeft het zomaar. Je kunt er alleen om vragen. Door Gods genade word je een beter mens, dan groeien geloof hoop en liefde in de je hart.*

Via deze link vind je allerlei verwerkingsmateriaal



rkkids.nl/verwerkingsmateriaal



H. Theresia
van Lisieux,
bid voor ons!



RK Kids.nl is afhankelijk van donaties.
U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over
te maken op NLO4 INGB 0003 8898 42
t.n.v. IHGO (ANBI) o.v.v. RK Kids.nl

Parochiebestuur

Pastoor Tervoort	Voorzitter	043-4571221/ 06-12629130 pnt@xs4all.nl
Kapelaan E. Dassen		043-8521241/ 06-25362791 rkk@ziggo.nl
Jos Hendriks	Secretaris	06-52767776 jmghhendriks@home.nl
Jef Denis	Penningmeester	06-12547867 jefbw9@gmail.com
Marjo Lacroix	Tevens lid van het Kerkbestuur TerMar	043-4571953 marjolacroix@ziggo.nl
Tous Bastings	Tevens lid van het Kerkbestuur TerMar	06-80148206 tous.bastings@ziggo.nl
Chris Wouters	Algemeen bestuurslid	06-23515547 c.w.m.wouters@protonmail.com

Bankrekeningnummer:

NL83RABO0143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur R'stok

Belangrijke gebeurtenissen:

U kunt contact opnemen met onze kapelaan voor o.a.:

Doopsel / Ziekenbezoek / Huwelijksmis / Begrafenis /

Doorgeven van (langdurig) zieken / Toedienen van sacramenten

Kerkgebouw en Kerkhof:

Kosters zijn:

- Leon Gerrekens (06-27201884) en
- Paul Mannens (06-52346010).

Zij zijn tevens aanspreekpunt voor vragen omtrent het kerkgebouw, luiden kerkklokken etc..

Tous Bastings is aanspreekpunt m.b.t. kerkhof en begrafenissen.

Berichten voor Parochiecontact:

Wilt u een bericht plaatsen in ons eerstvolgende Parochiecontact

(december-janurai), gelieve dat dan vóór 15 november door te mailen naar:

jmghhendriks@home.nl

**Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl en
Volg ons op Facebook: St. Franciscusparochie Reijmerstok**