

Parochiecontact

RK Parochie St. Franciscus van Assisië te Reijmerstok



Universiteitskoor Maastricht

**Z
O
N
D
A
G** **9
J
U
N
I**

11 u



Kermis en processie

**Z
O
N
D
A
G** **1
4
J
U
L
I**

9.30 u

Editie 93: juni-juli 2024

Laten we vrienden zijn!

Dat was het thema van de communieviering van dit jaar.

Op 9 mei ontvingen wij, Mace Pinkers en Rosa Heidendal, voor het eerst de heilige communie in onze kerk. Het was een bijzonder speciale dag!

De zon scheen, een prachtig versierde kerk, een mooie viering onder leiding van kapelaan Dassen, vrolijke klanken van de fanfare en het zangkoor, heel veel kaartjes en cadeautjes en een feest vol plezier en gezelligheid.



Foto: Finaste Fotografie

Op het moment van de foto vroeg kapelaan wie ook een vriend van Jezus is.

Wat fijn dat het zoveel mensen hun best hebben gedaan om ervoor te zorgen dat ons communiefeest een onvergetelijke dag was.

Niet alleen op de dag zelf, maar zeker ook in aanloop ernaar toe tijdens de lessen van Marjo en Marlies.

Super dank je wel allemaal!

WE HEBBEN U NODIG

Begin dit jaar klonk op zondagochtend de geloofsbelijdenis (het Credo) in de kerk. Tijdens het zingen kwam een kleuter uit de bank en ging dansen in het middenpad van de kerk. Met gevoel voor de maat en de melodie van het aloude gezang draaide het kind in het rond. Ik heb nooit geweten dat je op het Credo ook kunt dansen. Dat leerde ik van die kleine, ze droeg haar steentje bij aan de liturgie.

Onlangs las ik over een kleine kerk. Elk weekend komen de dorpsbewoners er samen. Ieder draagt een ouderwets olielampje in de hand. Ze zijn al eeuwenlang eigendom van de kerk. De gelovigen ontvangen het lampje in bruikleen. De lampjes gaan van hand tot hand, van generatie op generatie. In de kerk worden de olielampjes aangestoken en op de kerkbanken geplaatst. De mensen komen trouw, want ze weten dat het in de kerk donkerder wordt als ze thuisblijven. Zo dragen ook zij hun steentje bij.

Er zijn mensen nodig die in de kerk present zijn. Die samen een levende gemeenschap willen zijn rondom Jezus Christus. De zich verzetten tegen het donker in de wereld. En die zich willen bemoedigen in het geloof, in het leven. Dus kom eens af en toe de liturgie meevieren. Niet omdat het moet, maar omdat het mag en waardevol is. En neem een kleine taak op u, als de kerk u iets waard is. We hebben u nodig. Draag uw steentje bij. Als iedereen zijn steentje bijdraagt, blijft het goed gaan met onze parochies. Dank u wel alvast!

Kapelaan Dassen

VASTENACTIE

**Voor de Vastenactie is dit jaar een bedrag van
€ 410,20 bijeen gebracht.**

Het Missiecomité dankt alle gevers voor hun bijdragen.

Namens Par. Missiecomité, J. Wolfs, secretaris

Universiteitskoor Maastricht zondag 9 juni

Als parochie zijn wij zeer verheugd dat het Universiteitskoor Maastricht op **zondag 9 juni** de H. Mis van 11 uur muzikaal gaat begeleiden. Aansluitend trakteert het koor op een mini-concert i.v.m. 100 jaar parochiekerk. Het koor zal zingen over geloof, hoop en liefde.

Het Universiteitskoor Maastricht telt momenteel ongeveer 90 leden. Samen vormen zij een divers gezelschap van studenten en professionals, jong en oud, Maastrichtenaren, Nederlanders en internationals uit meer dan een dozijn landen. Sinds 1995 staat het koor onder leiding van Wim Vluggen. Het koor zingt een breed repertoire, van klassiek tot hedendaags tot folklore.

Zien wij u **zondag 9 juni** in onze kerk? Aansluitend is er in de kerk een samenzijn om met het koor na te praten.



Kerkdiensten juni

Zaterdag 1 juni, 19.00 uur

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor

Lector: Paul Mannens Acoliet: Merlijn Vleugels

Jaardienst voor Roos Magermans-Kevers en tevens voor Joep

Magermans, dochters Marit en Carla en schoonzoon Wiel (st)

Jaardienst voor Jef en Elisabeth Lahaije-Savelkool

Jaardienst voor Anna Denis-Janssen en Jozef Denis

Woensdag 5 juni, 10.00 uur

Zondag 9 juni 11.00 uur

Opgeluisterd door Universiteitskoor Maastricht

Lector: Marjo Lacroix Acoliet: Ulrike Notermans

Jaardienst voor Hubert Narinx en Gertruda Narinx-Mulleneers (st)

Jaardienst voor Ron Stassen

Voor Jef Croonen

Voor Toon Moerdijk

Aansluitend een mini-concert door Universiteitskoor Maastricht in kader van 100 jaar parochiekerk en daarna een samenzijn om met het koor na te praten.

Woensdag 12 juni, 10.00 uur

Zondag 16 juni, 09.30 uur

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor

Lector: Marjo Lacroix Acoliet: Marcia Frijns

Jaardienst voor Willem Lambertus Antonius Giel Wouters en

Catharina Wouters Lemmerlijn (st)

Voor de overledenen van afgelopen jaar

Woensdag 19 juni, 10.00 uur

Voor de overledenen van afgelopen jaar

Zondag 23 juni, 11.00 uur

Opgeluisterd door Chris Wouters

Lector: Angélique Gigase Acoliet: Ulrike Notermans

Zeswekendienst voor Wiel Wouters

Jaardienst voor Jef Huijnen

Voor Pierre Peerboom

Woensdag 26 juni, 10.00 uur

Zaterdag 29 juni, 19.00 uur

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor

Lector: Angélique Gigase

Acoliet: Merlijn Vleugels

Jaardienst voor Pastoor Martens (st)

HET SEIZOEN VAN DE PROCESSIONS IS WEER BEGONNEN

Altijd weer een prachtige tijd in onze dorpen:

De Broonk oftewel Processie.

Het hele dorp kijkt er naar uit, de Jonkheden bereiden zich voor, de muziek, de schutterijen, buurtschappen, koren, kortom iedereen werkt samen voor dit Feest van Geloof en Saamhorigheid!

Niet toevallig vieren we in dit voorjaar tevens de Eerste Communies, het Feest, dat alle communicanten voor de eerste keer de Heilige Communie mogen ontvangen: Jezus Christus, die Zich aan hen voor de eerste keer schenkt met Zijn Heilig Lichaam.

En in de Broonk draait alles om diezelfde Heilige Hostie, het Lichaam van Christus.

Als priester is het iedere keer weer een grote eer om Jezus letterlijk in de monstrans te mogen dragen.

Ik weet nog goed mijn eerste keer: Ik had de tranen in mijn ogen.

Jammer genoeg kan ik de processies zelf niet meer lopen, maar ik weet van hen, dat de kapelaans die er hetzelfde ervaren: Jezus letterlijk temidden van u te mogen dragen door onze prachtig versierde dorpen.

En daarna Kermis, dat hoort erbij: Wij katholieken vieren Christus in ons midden, maar dat vraagt er ook om het feest van het leven samen te vieren! Overigens: Wist u dat het woord "kermis" van het woord "kerkemis" stamt ?

Ik wens u allen een mooie Broonk toe, een prachtige combinatie van geloof, traditie en samen feest vieren !

Na de processies in mei in Banholt, Bemelen en Mheer volgen nog; Cadier en Keer en Scheulder 2 juni; Margraten en Noorbeek 9 juni; st Geertruid 16 juni en Reijmerstok 14 juli.

pastoor Tervoort



Bas Lacroix en Ike Ruijters ontvingen op vrijdag 24 mei het H. Vormsel samen met hun klasgenoten in de de St. Margaritakerk van Margraten. Namens de bisschop heeft de rector van Rolduc, Lambert Hendriks, het H. Vormsel toegediend.

**KERMIS
TERLINDEN**

HARD2GET THE PARTYSQUAD

ERWIN DJ COEN KARAKALS

KIRCHROA TROPICAL ISABEATS

BIESKE WIM FRIJNS

FRANS THEUNISZ

10.11.12 AUG



Jonkheid Reijmerstok

Anno 1815

KERMISWEEKEND 2024

Beste inwoners van Reijmerstok & Terlinden,

Het bestuur en de leden van Jonkheid Reijmerstok kijken uit naar het kermisweekend 2024! En met een terugblik op de laatste succesvolle en gezellige jaren, kan het niet anders dan dat ook onze inwoners aftellen naar **13, 14 en 15 juli 2024!**

Haal alle vlaggen en processiepaaltjes uit de schuur en hang je zondagse kleding klaar, want we maken er SAMEN weer een prachtig weekend van. Middels dit bericht informeren wij jullie graag over het programma én geven we praktische informatie over het kermisweekend.

KIRMISZONDIG PROCESSIONROUTE 2024

Kermiszondag starten we zoals gebruikelijk met de heilige mis met aansluitend de processie door ons prachtige dorp. Op **zondag 14 juli** begint de mis om **09:30 uur** in de Sint Franciscuskerk. Direct na deze mis zal de processie starten.



Route: *Reijmerstokkerdorpsstraat, Jonkerbosweg, Reijmerstokkerdorpsstraat, Brede Hoolstraat, de Reijmer, Putveld, Reijmerstokkerdorpsstraat tot voor de feesttent.*

Ter ere van dit mooie feest én om Reijmerstok een beetje gezelliger te maken, willen wij **alle inwoners** vragen de vlag uit te hangen gedurende ons kermisweekend. Daarnaast willen we graag alle inwoners woonachtig op de processieroute vragen om de paaltjes buiten te zetten en eventueel de straten prachtig aan te kleden. We weten dat jullie dat goed kunnen!

KIRMISZONDIG PROCESSIE KIDS

Een oproep aan alle kinderen van 4 t/m 12 jaar in Reijmerstok (en omstreken). Vergeet je niet op te geven voor de processie 2024! Bij deelname aan de processie krijgen de kinderen prachtige sjerpen die zij tijdens de processie trots mogen dragen.

Een oproep aan alle jongeren vanaf 13 jaar (of die in 2024 13 worden) in Reijmerstok (en omstreken). Wij willen jullie van harte uitnodigen om mee te lopen bij de Jonkheidsvlag.

KIRMISZONDIG PROGRAMMA FEESTTENT

Na de processie (ca. 12:00 uur) start het programma in de feesttent. En wat hebben wij allemaal in petto voor jullie:

- Voor onze kinderen staat er een leuke attractie op het kermisterrein!
- Voor de koffie-liefhebbers is er heerlijke verse (Barista) koffie te krijgen!
- Guido Eyselshoven verzorgt heerlijke vers belegde stokbroodjes!
- Cataplana is aanwezig voor geweldige muziek (de voetjes gaan van de vloer)!

Voor het gemak zijn alle drankjes en hapjes met bonnen te kopen! Ook de koffie en de broodjes.



KIRMISMOANDIG JONKHEIDSMIS & REIJMERSTOPJES

Kunnen jullie ook niet wachten tot kermismaandag? Wij ook niet!

Kermismaandag trekken wij wederom door ons mooie Reijmerstok. Op **maandag 15 juli** starten wij om **12:00 uur** met de Jonkheidsmis. Aansluitend om 13:00 uur zijn wij met muziek, kar, drinken, een verrassing voor de kinderen en gezelligheid aanwezig bij het eerste Reijmerstopje! We stoppen wederom op vier plekken:

- 13:00 uur de kruising Dorpsstraat, Smitsbergweg en Pleistraat
- 14:00 uur het MHM Graatplein
- 15:30 uur de T-splitsing Dorpsstraat en Haagstraat
- 17:00 uur "um t aaf te liere" bij A Gen Ing!

Op iedere locatie zijn er een aantal zitplekken (picknickbanken). Liever lekker zitten? Neem gerust der lekkere tuinsjtool of lounge set mee! Vergeet niet je vrienden, familie en andere mensen die je graag ziet uit te nodigen! Drinkkaarten zijn voor €10,- per stuk (10 drankjes per kaart) verkrijgbaar!

Bij slecht weer, zorgen wij voor een slechtweersscenario.

OPBOUWWEK HULP GEZOCHT

Zoals jullie weten vraagt zo'n Kermisweekend veel voorbereidingswerk.

Daarom doen wij graag de volgende oproep:

- In het kader van "*velen handen maken licht werk*" willen wij graag om hulp vragen bij de opbouw van de tent, het podium en andere taken op woensdag 10 juli.

Datum en tijd:

Woensdag 10 juli om 9:00 uur.

Meld jullie gerust aan zodat wij op voorhand taken kunnen verdelen.

TOT SLOT

Voor de fanatieke inwoners onder ons die graag communiceren met Jonkheid Reijmerstok (of inwoners die behoefte hebben aan een flauw grapje): Jonkheid Reijmerstok is te bereiken via info.jonkheid.reijmerstok@gmail.com

Wij hopen jullie bij deze voldoende te hebben geïnformeerd.

**Graag zien wij jullie
in het tweede weekend van juli 2024!**

Met vriendelijke groet,
Jonkheid Reijmerstok

Internet: www.jonkheidreijmerstok.nl
E-mail: info.jonkheid.reijmerstok@gmail.com

K.v.K. Zuid-Limburg nr. 40204758
Rabobank: NL94RABO0133506738



13 JULI

HILLBILLY MOONSHINERS

DISCO SNOLLY | HELKORE | RELUZE

CASUAL SATURDAY

14 JULI

MR. BELT & WEZOL

FEESTKABINET | DJ BOB.B | ISABEATS

NIGHT OF HOUSE

15 JULI

TONCA | JOHN TANA

DJ ROBIN EYGELSHOVEN

CRAZY MONDAY

WWW.KERMISREIJMERSTOK.NL

Kerkdiensten in de maand juli

Woensdag 3 juli, 10.00 uur

Zondag 7 juli, 09.30 uur

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor
Lector: Marlies Kicheleer Acoliet: Jos Hendriks
Zeswekdienst voor Claarke Schwanen-Margermans
Voor Frans Schwanen
Jaardienst voor Jeanne Wouters-Lemmerling (st)
Voor Joseph Olislagers en Agnes Olislagers-Nix
Voor Leo Essers en Catharina Essers-Landerloo;
tevens voor Jef, Pierre, Guus en Mieta.

Woensdag 10 juli, 10.00 uur

Zondag 14 juli, 09.30 uur Kermis/processie

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor
Lector: Jos Hendriks
Acolieten: Ulrike Notermans, Marcia Frijns, Merlijn Vleugels en
Paul Mannens
Jaardienst voor Jos en Harry Eussen
Voor de overledenen van afgelopen jaar

Maandag 15 juli, 12.00 uur

Opgeluisterd door Kerkelijk Zangkoor
Lector: Jonkheid Acoliet: Jos Hendriks
Voor de overledenen leden van de Jonkheid

Woensdag 17 juli, 10.00 uur

Voor de overledenen van afgelopen jaar

Zaterdag 20 juli, 19.00 uur

Opgeluisterd door Eric Lemlijn
Lector: Paul Mannens Acoliet: Merlijn Vleugels

Woensdag 24 juli, 10.00 uur

Zondag 28 juli, 09.30 uur

Opgeluisterd door Chris Wouters
Lector: Marlies Kicheleer Acoliet: Jos Hendriks

Woensdag 30 juli, 10.00 uur



Processie helaas niet meer naar Terlinden

Jaarlijks trekt met de kermis (tweede zondag in juli) de processie door Reijmerstok. Eens in de drie jaar brengt de route ons naar Terlinden, de laatste keer was dat vanwege corona in 2018.

Bij de voorbereidingen voor de processie van 2024 naar Terlinden bereikten ons afzeggingen. Een aantal deelnemers aan de processie voelen dat de jaren gaan tellen. De lange route afleggen voor de oudste en jongste deelnemers wordt steeds moeilijker.

De laatste jaren is bovendien gebleken dat de processie over de Provincialeweg, ondanks de inzet van verkeersregelaars steeds gevaarlijker wordt. Niet alle weggebruikers kunnen geduld en respect opbrengen. Bovendien wordt het verkrijgen van en het voldoen aan de benodigde vergunningen steeds lastiger.

Om ervoor te zorgen dat wij onze processie nog vele jaren mogen lopen hebben we ervoor gekozen om de routes opnieuw te bezien. Zo is het besluit gevallen om de processie route over Terlinden eens in de drie jaar te schrappen.

Dit was natuurlijk geen makkelijk besluit, en is dit met meerdere partijen waaronder beide jonkheden besproken. Zo ook voor de Jonkheid van Terlinden was dit een teleurstelling, maar werd dit besluit volledig begrepen.

De jonkheden van Terlinden en Reijmerstok hebben samen met het parochiebestuur gezocht naar alternatieven. Meerdere mogelijkheden zijn besproken en overwogen. Echter er waren ook steeds bezwaren, omdat de alternatieven geen recht deden aan een waardig processie gevoel. Of omdat de praktische problemen te groot zijn.

We rekenen op uw begrip en danken de inwoners van Terlinden die met veel zorg, aandacht en devotie voorbereidingen troffen voor de processie door hun straten.

Het parochiebestuur en Jonkheid Reijmerstok

**Tijdens de Poorten van Reijmerstok
kon iedereen op 20 mei genieten van
een mooi muzikaal programma in
en de geweldige akoestiek van onze Parochiekerk.**



Hallo zwerfboekenstation fans



Bij de kerk staat in een fijn gekleurd kastje met leuke boeken voor kinderen: het Zwerfboekenstation.

Lees je die eerst of laat je het voorlezen.
Geef je het door of zet je het terug.

Als je zelf een leuk boek gelezen hebt en je gunt ook anderen hetzelfde leesplezier dan mag je het boek inleveren bij:

Marjo Lacroix, Brede Hoolstraat 8.

Er staat een box bij haar voordeur, waar je het mag neerleggen.

Of je legt het boven in het kastje.

De Buurtbus in Reijmerstok

Maandag t/m zaterdag

ieder uur tussen 8.00 en 19.00 uur.

Bij de “Durpswinkel” komt de buurtbus:

richting **Banholt-Eijsden** om 7 minuten over elk uur

richting **Margraten** om 11 minuten voor het hele uur



Meer bewegen voor ouderen

Wat zegt u van een gezellige ochtend in eigen dorp?

Bent u 55 jaar of ouder kom dan op
donderdag ochtend van half tien tot kwart over tien meedoen!

In **gemeenschapshuis A gen Ing**
vindt dan meer bewegen voor ouderen plaats.

**Meer informatie of aanmelden kan bij
Itty Lacroix 06-21392145**



RK Parochie St. Franciscus van Assisië

onze vrijwilligers

**Carla Speck, Paul Mannens en Jos Hendriks
zorgen voor de Woord- en communievieringen**



**ook de onderhoudsploeg was weer druk
in de weer o.a. bij het kerkhof**

Dank allemaal voor jullie inzet



**Nieuwsgierig
wat dit figuur
in onze kerk
aan het doen is?**

EVEN GEDULD !!!!!

**Meer nieuws
hierover in het volgende
parochiecontact
nr. 94 augustus/september**

Kinder Reijmerstok Vakantiewerk



Nieuwe inwoners of ouders met een 4-jarige kleuter willen we graag informeren over ons Kindervakantiewerk.

KVW vindt elk jaar plaats in de laatste week van de zomervakantie op het voormalige voetbalterrein te Reijmerstok.

KVW sluiten we elk jaar af met een **gezellige dorpsbarbecue** vol vertier. Dit jaar is deze **op vrijdag 16 augustus**.

Een uitgelezen kans om je dorpsgenoten te ontmoeten en samen te proosten! Op deze avond is iedereen van harte welkom!

Aanmelden is niet nodig.

Maar ons motto luidt: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

Kleuters komen alle dagen, alleen de ochtenden.

De groepen 3 t/m 8 volgen het volledige programma onder leiding van jeugd (vanaf de middelbare school) en oudere jongeren (zo noemen we de volwassenen, vinden ze leuk ;)

Eerdere deelnemers krijgen automatisch een mail met de mogelijkheid zich aan te melden.

Op 1 juni nog geen mail gehad, neem dan even contact met ons op.

Heeft u nog vragen, stuur ons een mail.

Kinderen en jeugd van Reijmerstok en Terlinden kunnen zich aanmelden via onderstaand mailadres.

Graag tot ziens!

Het bestuur van KVV Reijmerstok

kvvreijmerstok@gmail.com



Zaterdag 1 juni 2024 is ons Dagje uit, dit keer gaan we naar het Kloostercomplex Hoogcruts in Noorbeek. We beginnen om 11 uur met koffie en vlaai, daarna een rondleiding bij klooster Hoogcruts en in de appelgaard van Wim Notermans. Aansluitend is er een lunch bij de familie Kallen. We vertrekken om 10 uur vanaf de parkeerplaats bij de kerk voor degene die naar Noorbeek wil lopen. Met de auto vertrekken we om 10.45 uur ook vanaf de parkeerplaats.

De laatste activiteit voor de zomervakantie is op maandag **1 juli**.

We beginnen met een wandeling, vertrek om 18.30 uur bij parkeerplaats bij de kerk, en aansluitend is er een BBQ bij gemeenschapshuis Agening.

Noteer verder alvast donderdag 12 september in je agenda. Dan is er een modeshow door Saskia Gadet van kledingwinkel Margraten. Wordt een gezellige avond!

Meer informatie via mail: rialacroix@home.nl

Heilige missen in Reijmerstok tot eind 2024

Zondag	4 aug	11.00 u
Woensdag	7 aug	10.00 u
Zondag	11 aug	11.00 u kermis Terlinden
Woensdag	14 aug	10.00 u
Zondag	18 aug	11.00 u Maria ten Hemelopneming Kroetwusch
Woensdag	21 aug	10.00 u
Zondag	25 aug	11.00 u WOCO
Woensdag	27 aug	10.00 u
Zaterdag	31 aug	19.00 u
Woensdag	4 sep	10.00 u
Zondag	8 sep	11.00 u
Woensdag	11 sep	10.00 u
Zondag	15 sep	11.00 u
Woensdag	18 sep	10.00 u
Zaterdag	21 sep	19.00 u
Woensdag	25 sep	10.00 u
Zondag	29 sep	09.30 u
Woensdag	2 okt	10.00 u
Zondag	6 okt	11.00 u Franciscuskermis
Woensdag	9 okt	10.00 u
Zondag	13 okt	11.00 u
Woensdag	16 okt	10.00 u
Zaterdag	19 okt	19.00 u
Woensdag	23 okt	10.00 u
Zondag	27 okt	09.30 u
Woensdag	30 okt	10.00 u
Zondag	3 nov	15.30 u Allerzielen
Zondag	10 nov	11.00 u
Zondag	17 nov	11.00 u WOCO
Zondag	24 nov	09.30 u

Zondag	1 dec	11.00 u
Zaterdag	7 dec	19.00 u
Zondag	15 dec	09.30 u
Zondag	22 dec	11.00 u
Dinsdag	24 dec	21.00 u
Donderdag	26 dec	09.30 u
Zaterdag	28 dec	19.00 u
Woensdag	1 jan	11.00 u aansluitend nieuwjaarreceptie
Zondag	5 jan	09.30 u

Bedevaart naar Banneux op 24 augustus

Op donderdag 29 augustus 2024 zal de jaarlijkse bedevaart naar Banneux plaatsvinden voor alle parochies van het dekenaat Gulpen. Het thema van dit jaar is: “Veilig onder Maria’s mantel!”



Programma

8.30 u. - 9.00 u.	vertrek met bussen naar Banneux
11.00 u.	plechtige hoogmis met deken Bronneberg en priesters uit het dekenaat
14.00 u.	gebedsweg van de genadekapel naar de bron
15.30 u.	plechtig lof met ziekenzegening in de grote kerk
16.30 u.	thuisreis

De kosten bedragen 20 euro, opgeven kan tot en met 4 augustus bij Marlies Kicheleer, Putveld 15, Reijmerstok. T: 06 4031 9770

Rolstoelgebruikers kunnen mee indien ze zelf voor begeleiding zorgen, begeleiders betalen 10 euro. Als de rolstoelgebruikers in de bus kunnen zitten, moet de rolstoel opklapbaar zijn.

We hopen op veel deelnemers!

KROETWUSCH

Kruidenzegening tijdens Maria ten Hemelopneming op 18 augustus 2024. De zegening van kruidenbossen is een voorbeeld van een voorchristelijk gebruik dat door de kerk is overgenomen en gekerstend. Ook de Joodse traditie kent het liturgisch gebruik van kruiden, op sabbatavond geurt het van rozemarijn. Door de magische ritus van de heidenen te vervangen door een christelijke zegening van een kruidenbos richt men zich tot God, de Schepper van het zaadvormend gewas.

Het kruidenboeket hoort samengesteld te zijn uit zeven verschillende kruiden. De samenstelling kan lokaal verschillen:

- twee bloemen en korenaren: twee graansoorten (tarwe en rogge)
- twee kruiden met geneeskrachtige werking (duizendblad en boerenwormkruid)
- twee kruiden die het onweer kunnen weren (alsem of bijvoet en koninginnekruid, ook wel donder- of leverkruid genoemd).
In sommige plaatsen is er het gebruik om wilde marjolein of koningskaars/toorts, St. Janskruid of wilgenroosjes en huislook in het boeket op te nemen.
- het zevende kruid is het walnotenblad. Dit is samengesteld uit zeven blaadjes.

De traditie wil dat zeven kruiden achterbleven in het graf van Maria. Dat het om zeven kruiden gaat, heeft ook een betekenis. Zeven is in de kerkgeschiedenis het getal van de volheid.

Een legende leert ons dat bij Maria's begrafenis de apostel Thomas ontbrak. Omdat hij niet kon geloven dat zij gestorven was, werd haar sarcofaag geopend. Deze bleek leeg en geurige kruiden bevonden zich op de plek waar haar lichaam gelegen had. De geur van een nieuwe hemel en aarde. Vandaar dat uitgerekend met Maria Tenhemelopneming de kruiden gezegend worden. Het is tevens een heel oud gebruik om Maria aan te duiden met namen die ontleend zijn aan de plantenwereld en in haar een bloem te zien die de gezegende vrucht Jezus voortbracht. Bovendien is augustus de periode waarin deze kruiden bloeien. In gebed wordt gevraagd dat de kruiden en vruchten tot voedsel en geneesmiddel mogen dienen voor mens en dier.



Graag willen wij samen met u een kroetwusch samenstellen op zondag 18 augustus

De deelnemers voor deze activiteit worden op zondag 18 augustus om **9.00 uur** bij de kerk verwacht. Vandaar zullen we een korte wandeling maken naar een plek in de natuur, waar we de kruiden verzamelen en samenbinden tot een Kroetwusch. Tussendoor is hopelijk tijd voor koffie. U hoeft alleen een snoeischaar mee te brengen.

Tijdens de viering van Maria ten Hemelopneming op 18 augustus zullen alle kroetwuschje tijdens de H. Mis om 11.00 uur in de parochiekerk worden gezegend. De kroetwusch mag u mee naar huis nemen.

Wilt u deelnemen aan deze activiteit
laat dit **voor 11 augustus**
weten bij Marjo Lacroix, telefoon 043- 4571953
of via de mail marjolacroix@ziggo.nl.

Iedereen is van harte welkom.

Het parochiebestuur

Bestellen van Heilige Missen

Misintenties kunnen aangevraagd worden door:

- te mailen naar jmghhendriks@home.nl, of
- onderstaand formulier in de brievenbus van Jos Hendriks (de Reijmer 12) met graag “misintentie” vermelden op de enveloppe.

Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op bankrek.nr.
NL83RABO0143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur Reijmerstok.

Misintenties worden slechts éénmaal per maand doorgegeven aan Gulp&Geul. Geef deze daarom tijdig door!

Het Parochiecontact verschijnt tweemaandelijks:

- uitgave augustus/september aanleveren voor 20 juli
- uitgave oktober/november aanleveren voor 20 september
- uitgave december/januari aanleveren voor 20 november
- uitgave februari/maart aanleveren voor 20 januari
- uitgave april/mei aanleveren voor 20 maart
- uitgave juni/juli aanleveren voor 20 mei
- uitgave juni/juli aanleveren voor 20 mei

Aanvraagformulier voor misintenties:

Misintentie voor:

Eventueel met vermelding van (aankruisen wat van toepassing is):

Zeswekendienst

Jaardienst

Huwelijk of jubileum

Anders:

Datum(s) misintentie:

zaterdag of zondag a € 25,-

woensdag a € 10,-

Uw contactgegevens:

Naam tel.nr.

Datum

Groot onderhoud aan de het orgel

Het orgel in onze parochiekerk, dat gebouwd werd door de firma Seifert in 1980, was dringend aan onderhoud toe.

Van dinsdag 30 april t/m zaterdag 4 mei jl. zijn de werkzaamheden uitgevoerd en het is nu weer helemaal goed van klank.

Onderstaand een impressie.





Onze Parochiekerk in de steigers voor vervangen voegwerk

Met name aan de zijkant van de toren is sprake doorslaand vocht. Op het oksaal is dat duidelijk te zien. De oorzaak ligt in de slechte kwaliteit van het voegwerk met aan een zijde van de klokkentoren is van slechte kwaliteit. Om verder schade te voorkomen dient dit nodig vervangen te worden. Voor deze werkzaamheden is vrijdag 24 mei begonnen met het plaatsen van een gevelsteiger inclusief trappentoren. Als de weergoden meewerken is de klus voor de kermis klaar. Onderstaand een ingetekende foto waarop het te vervangen voegwerk is aangegeven.



GEEF
VANDAAG
VOOR DE
KERK VAN
MORGEN

Actie



Kerkebalans

Als deze onderhoudswerkzaamheden aan het orgel maar zeker aan de kerktoren kosten veel geld.

Voor een deel krijgen wij hiervoor een subsidie maar er komt toch een groot bedrag voor rekening van de parochie.

Alleen met uw steun kunnen wij de parochiekerk als monumentaal gebouw in stand houden.

Met uw bijdrage kan de kerk in Reijmerstok een plek van betekenis blijven!

Steun ons met een vast bedrag per maand of jaar, of met een eenmalige gift. Ook kleine bedragen helpen.

U kunt uw bijdrage overmaken naar:

NL83RABO0143700375 t.n.v.

Parochie St. Franciscus R'stok onder vermelding van: "Actie Kerkebalans" + uw naam en adres

bij voorbaat dank.

Parochiebestuur Reijmerstok

Fanfare St. Franciscus

De voorbereiding richting de Poorten van Reijmerstok is niet compleet zonder de Noveenwandeling. Op zaterdag 6 april werden daarom de wandelschoenen aangetrokken voor de tocht met de worst naar de nonnen in Valkenburg. Het was een stralende dag dat belofde veel voor het weer met Pinksteren. We werden hartelijk ontvangen met een drankje koekje of paaseitje. We mochten mooie fotoboeken inkijken over het leven in het klooster en men noteerde de datums van de communiefeesten en natuurlijk van De Poorten van Reijmerstok.



13 en 14 april hebben we met vele gasten mogen genieten van ons High tea, Beer or Wine concert. Het gemeenschapshuis was weer in het thema aangekleed en de tafels waren gedekt toen de gasten arriveerden op zowel de zaterdag als de zondag. De thee, bier, wijn en sapjes smaakten samen met de hapjes goed. Ondertussen kon men genieten van een veelzijdig muziek programma. Ruud Verhoeven nam de gasten mee aan boord van het cruiseschip en zorgde voor een behouden vaart. Onze kapitein Marcel zorgde met de bemanning voor een prachtige muzikale omlijsting. De speciale gasten Natasja Gubbels, Annelies en Mara Vleugels zongen prachtig samen met het fanfare orkest. De leden en de gasten hebben genoten!



Op 16 april hielden we onze jaarvergadering. Even een momentje om samen met de leden terug te kijken maar zeker ook vooruit.

Op 20 april was de laatste workshops voor de KiDZ in aanloop naar de poorten van Reijmerstok. Tijdens de eerste workshop hebben de kinderen met staal en hout een “wandelaar” gemaakt, deze hebben ze naar eigen creativiteit een gezicht gegeven. Wie voor hun de wandelaar was hebben ze verwoord in een gedicht. De jongste met een groepsgedicht en de oudste moesten zelf aan de slag. Na het schrijven van het gedicht hebben ze zelf papier geschept. Lekker met je handen in de papierpulp en “knuddelen”. Jong maar ook “oud” vond dit leuk om te doen! Men had nu een gedicht en papier.... De derde workshop ging over druktechnieken hoe zou je dan nu iets kunnen drukken op het papier. Er werden drie methodes uitgelegd en uitgetoond door de kinderen. Het resultaat van deze workshops was te zien op de KiDZ expositie tijdens De Poorten van Reijmerstok, het weiland stond vol met kleine wandelaars en aan de waslijn hingen hun papieren te wapperen. Trots lieten de kinderen zien wat ze gemaakt hadden! We willen graag alle vrijwilligers bedanken die mee hebben geholpen tijdens deze workshops!



Om tijdens de Poorten van Reijmerstok alles goed te laten verlopen hielden we op 22 april de vrijwilligers avond. We konden al heel veel vertellen over het evenement op 20 mei.

In april hadden we ook onze laatste bijeenkomst om de rode draad te maken. Met weemoed werden de laatste lapjes aan de lijn geknoopt, wat moest men nu gaan doen als er geen lapjes meer gehaakt moesten worden... Op 11 mei gingen we samen de rode draad ophangen. De mannen hadden al voorwerk gedaan en we konden de lijn zo bevestigen aan de haken hoog in de lantaarnpalen. Toen de eerste meters werden uitgerold werden we verrast door het effect, wat zag het er prachtig uit. Het wapperde heerlijk in de wind op alweer een van de weinige droge dagen in de maand april. 5 uur waren we bezig om alle vlaggetjes te bevestigen maar het resultaat mag er zijn. Als je het dorp binnenkomt wordt je gewoon vrolijk. Op de Puthof werd er een gezellige middag van gemaakt en bij terugkomst werd het glas geheven op een prachtige rode draad. Moe en voldaan en vol verwachting wat het publiek ervan zou gaan vinden, gingen de vrijwilligers naar huis. De positieve reacties van bewoners, passanten en ook van de bezoekers tijdens de Poorten stroomden binnen!



De worst had zijn werk gedaan voor de eerste datum welke we hadden doorgegeven. Op 9 mei was het namelijk een stralende dag! Op deze dag mochten we de communicantjes begeleiden naar de kerk en ook gedurende de mis mochten we muziek verzorgen. We feliciteren Rosa en Mace nogmaals!



In de week voor de Poorten bereikte ons het trieste nieuws dat we afscheid moesten nemen van twee van onze leden. Op dinsdag 14 mei overleed Guillaume Custers. Hij was 37 jaar lid van onze vereniging en speelde de alt sax. Ook moesten we afscheid nemen van Wiel Wouters, Wiel was vanaf de oprichting in 1950

lid van de fanfare. 31 jaar lang heeft hij naast het muzikant zijn ook een bestuursfunctie bekleed. Vrijdag 17 mei hebben we mee de muziek mogen verzorgen tijdens zijn uitvaart en hebben we hem muzikaal begeleid naar zijn laatste rustplek. Guillaume en Wiel rust zacht.

3 dagen voor het evenement De Poorten van Reijmerstok werd duidelijk dat we door de hevige regenval geen gebruik konden maken van de parkeerweides. Een noodplan werd opgesteld en uitgevoerd. Ook werd er in de stromende regen opgebouwd voor de 12^{de} editie. Het weerbericht veranderde continu. Maar er was hoop, we waren immers met de worst op stap geweest! De poorthouders en bewoners bleven druk met steeds weer te poetsen na alle regenbuien! Het zag er dan ook prachtig uit op de route!

20 mei het was mistig maar droog en al snel brak de zon door! Tot half 5 zou het dan ook droog blijven. We mogen ons gelukkig prijzen met dit prachtige weer, de dagen ervoor en ook erna waren nat.... Om 10 uur stroomden ook al meteen de eerste bezoekers binnen. Alle vrijwilligers hadden ervoor gezorgd dat we er klaar voor waren. De kunstenaars hadden alles prachtig ingericht en men kon gaan genieten. De bussen reden af en aan en brachten de bezoekers bij de entreeposten. Vele waren ook op de fiets gekomen. De sfeer was goed en de muziek klonk door de straten. In de kerk was er een prachtig programma en genoten de bezoekers zichtbaar. Het kinderkoor trad ook nog op straat op en veroverde de harte van de bezoekers. Op het KiDZ plein werd er naar hartelust gewerkt aan kunstwerken en de huifkarren vervoerden de mensen over de route. Na afloop werd er ook weer door de vele vrijwilligers opgeruimd. Op de Puthof werd er nog eentje gedronken en konden we samen terugkijken op een geslaagde 12 editie! Op dinsdag was er een heel grote groep aanwezig van vrijwilligers om op te ruimen, wat een plezier hebben we gehad en hoe snel werden de werkzaamheden uitgevoerd! We willen via deze weg al alle vrijwilligers, poorthouders en kunstenaars bedanken. Zonder jullie geen Poorten van Reijmerstok.





Graag nodigen we u allen uit om maandag 24 juni 19:30 uur in gemeenschapshuis A gen Ing samen te komen nagenieten van de 12^{de} editie. Ook is er dan de gelegenheid om aandachtspunten voor ons te noteren zodat we het evenement ook voor de 13^{de} keer weer kunnen verbeteren. Bent u erbij?

Op naar de 13^{de} editie op 25 mei 2026.

Op 9 juli houden we onze laatste repetitie voor de vakantie op de Puthof.
Op 13 juli zijn we aanwezig tijdens de Processie in Reijmerstok.
Daarna houden we even vakantie!

Met muzikale groet, Fanfare St. Franciscus



Kinderpagina

Heilig hart van Jezus

RK KIDS.nl

Op het hoogfeest van het heilig Hart van Jezus vieren we de onmetelijk grote liefde van Jezus voor ons. Dit is zo belangrijk dat het geen gewoon feest is, maar een hoogfeest. Net zoals de maand mei Mariamaand is, noemen we de maand juni Heilig-Hartmaand.

Het hoogfeest valt op vrijdag

Het feest valt op de derde vrijdag na Pinksteren. Het is geen toeval dat dit hoogfeest op vrijdag valt: dit verwijst naar Goede Vrijdag. De grote liefde in het Hart van Jezus wordt heel duidelijk in zijn lijden en sterven. Hij is voor ons gestorven aan het kruis: dit is het grootste bewijs van zijn liefde voor ons. Op het hoogfeest van het H. Hart van Jezus horen we over het moment vlak nadat Jezus aan het kruis is gestorven. Zijn Lichaam hangt dan nog aan het kruis.



OF beluister via de QR-code de podcast!



Heilig Evangelie van Jezus Christus volgens Johannes 19, 31-37

De Judeeërs willen de volgende dag het paasfeest vieren, daarom vinden ze dat het niet hoort dat de lichamen op de kruisen blijven. Ze gaan naar Pilatus en vragen of ze van de mannen die gekruisigd zijn, de benen mogen breken, zodat ze vlug doodgaan. Pilatus stuurt soldaten. Zij breken de benen van de mannen die links en rechts van Jezus zijn gekruisigd. Als ze bij Jezus komen zien ze dat Hij al dood is. Daarom breken ze zijn benen niet. Maar een van de soldaten steekt wel zijn lans in de zij van Jezus. Meteen komt er bloed en water uit. Dit is ook weer precies zoals het door de profeten was gezegd: 'Zijn benen worden niet gebroken.'

Gebruik van deze kinderpagina door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor kindermisshouders. Een abonnement is niet vereist, maar te vragen via RKKids.nl

RK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL0449052001000041 t.n.v. Stichting RK Kids.nl



Bloed en water

Twee stromen komen uit Jezus zijde: bloed en water.
Het water wijst ons op het doopsel en het bloed wijst op de Mis, de Eucharistie.

Symbol van het H. Hart

Op het plaatje rechtsboven zie je het Hart van Jezus met doornenkroon en vlam.

Wat zouden die symbolen betekenen denk je?

De doornenkroon verwijst naar het lijden en sterven van Jezus. Dat Hij voor ons is gestorven aan het kruis, is het grootste bewijs van zijn liefde voor ons. De vlam is symbool van de vurige liefde van Jezus voor ons.

Jezus,
zachtmoedig en
nederig van
Hart. Maak ons
hart gelijkvormig
aan uw Hart.

Via deze link vind je podcasts,
kleurplaten en ander materiaal rondom
het H. Hart van Jezus.



rkkids.nl/verwerkingsmateriaal



Gebruik van deze kinderopgave door parochies of organisaties is alleen toegestaan voor abonneemant. Een abonnement is kosteloos aan te vragen via RKKids.nl

RKK Kids.nl is afhankelijk van donaties. U kunt RKK Kids.nl steunen door een donatie over te maken op NL0449050009 0090 00 42
t.n.v. StGG (ANBO) o.v.v. RKK Kids.nl



Parochiebestuur

Pastoor Tervoort	Voorzitter	043-4571221/ 06-12629130 pnt@xs4all.nl
Kapelaan E. Dassen		043-8521241/ 06-25362791 rkk@ziggo.nl
Jos Hendriks	Secretaris	06-52767776 jmghhendriks@home.nl
Jef Denis	Penningmeester	06-12547867 jefbw9@gmail.com
Marjo Lacroix	Tevens lid van het Kerkbestuur TerMar	043-4571953 marjolacroix@ziggo.nl
Tous Bastings	Tevens lid van het Kerkbestuur TerMar	06-80148206 tous.bastings@ziggo.nl
Chris Wouters	Algemeen bestuurslid	06-23515547 c.w.m.wouters@protonmail.com

Bankrekeningnummer:

NL83RABO0143700375 t.n.v. R.K. Kerkbestuur R'stok

Belangrijke gebeurtenissen:

U kunt contact opnemen met onze kapelaan voor o.a.:

Doopsel / Ziekenbezoek / Huwelijksmis / Begrafenis /

Doorgeven van (langdurig) zieken / Toedienen van sacramenten

Kerkgebouw en Kerkhof:

Kosters zijn:

- Leon Gerrekens (06-27201884) en
- Paul Mannens (06-52346010).

Zij zijn tevens aanspreekpunt voor vragen omtrent het kerkgebouw, luiden kerkklokken etc..

Tous Bastings is aanspreekpunt m.b.t. kerkhof en begrafenissen.

Berichten voor Parochiecontact:

Wilt u een bericht plaatsen in ons eerstvolgende Parochiecontact

(augustus-september), gelieve dat dan vóór 15 juli door te mailen naar:

jmghhendriks@home.nl

**Zie ook onze website: www.clusterterlinden.nl en
Volg ons op Facebook: St. Franciscusparochie Reijmerstok**