

Dekenale Bedevaart naar Banneux op 29 augustus 2024

'Wat heb ik met een bedevaart? Dat is toch iets van vroeger!'

Dit soort opmerkingen horen we vaker als we bezig zijn met de aankondiging van de jaarlijkse dekenale bedevaart naar Banneux. Zeker, we hebben het allemaal druk, maar we zijn tegelijkertijd op zoek naar ontspanning, naar zowel rust als ook naar gezelligheid, naar zingeving. En daar komt de bedevaart in beeld. Op bedevaart gaan, betekent niet de hele dag biddend in processie lopen! Het is meer: een gezellige busreis, waar uiteraard een reisgebed wordt gebeden, maar er blijft voldoende ruimte voor een goed gesprek met je reisgenoten.

Aangekomen in Banneux is er meestal nog tijd voor een kopje koffie en een sanitaire stop, voordat wij een plechtige H.Mis vieren, met veel priesters en diakens uit het dekenaat Gulpen. Op weg van de kerk naar de eetgelegenheden ontmoet je mensen uit andere plaatsen, vrienden, bekenden of familieleden. De gebedsweg naar de bron scheidt een band van verbondenheid met elkaar, dat zich voortzet in de ziekenzegening. Ter afsluiting gaat men in de plaatselijke HoReCa meestal over naar een goudgeel drankje, liefst geserveerd in een bokaal....!



Wat is er zo bijzonder in Banneux?

Van 15 januari tot 2 maart 1933 verscheen de Maagd Maria acht keer aan een 11-jarig meisje, Mariette Beco. Tijdens deze 8 verschijningen heeft Maria slechts 80 woorden gezegd. De rest van haar boodschap gaf ze alternatief: de uitnodiging met haar hand, de glimlach, de zachtheid en de nederigheid, het stille gebed, het directe oogcontact, het naar de bron brengen door achteruit te stappen, het toevertrouwen van een geheim, een zegening...

In welke context moet ik de verschijningen zien?

De verschijningen en de boodschap van de Maagd der Armen, waarvan elk jaar een deel wordt herdacht in de gebedsweg, zijn gekomen tijdens een moeilijke politieke periode van de geschiedenis van Europa. De vernietigende rage van het nazisme was reeds onderhuids aanwezig in het naburige Duitsland. Maria komt voor de eerste maal naar Banneux op 15 januari 1933, terwijl Adolf Hitler 15 dagen later, op 30 januari, aan de macht komt in Duitsland als kanselier. Europa kwam beetje bij beetje in een grote nacht terecht.

De economische en financiële crisis, die was begonnen in 1929, liet op een pijnlijke manier haar uitwerkingen voelen, vooral bij de mensen aan de onderkant van de samenleving. Net zoals vandaag was er veel onzekerheid betreffende de toekomst bij de gezinnen en bij de alleenstaanden.

In de Kerk werd Louis Jamin, een toenmalige jonge priester van het bisdom Luik, naar het afgelegen Banneux gestuurd, een klein dorpje zonder betekenis in de 'blauwe ardenennen', omdat hij in depressie was en veel twijfels had betreffende zijn geloof en zijn roeping, en met als doel om hem terug gezond te maken. Ook hij bevond zich in de nacht, net zoals veel priesters en

gelovigen vandaag. Een dodelijke ideologie kan makkelijk aarden daar waar de mensen zich bevinden in een economische crisis, in ongerustheid, in armoede en miserie.

Het is in zo'n context dat de hemel opengaat in Banneux, in 1933, en vandaag nog. Hoop gevend aan iedereen, die zoekend is naar spiritualiteit en een diepere zin, naar de vriendschap met Jezus Christus.

Daarom komen elk jaar honderdduizenden pelgrims, alleen of in groepen, naar Banneux. Ze vertrouwen op de Moeder van de Verlosser, en leggen hun armoede, hun lijden, hun verdriet, hun zoektocht bij haar neer. Zelfs vandaag, in onze geseclariseerde samenleving. Maria nodigt ons uit om de handen te dopen in het water van de Bron, om het ware Leven uit Jezus te putten.

Kom mee!

Op donderdag 29 augustus 2024 zal de jaarlijkse bedevaart naar Banneux plaatsvinden voor alle parochies van het dekenaat Gulpen. Het thema van dit jaar is: "Veilig onder Maria's mantel!"

Programma

8.30 u. - 9.00 u.	vertrek met bussen naar Banneux
11.00 u.	plechtige hoogmis met deken Bronneberg en priesters uit het dekenaat Gulpen
14.00 u.	gebedsweg van de genadekapel naar de bron
15.30 u.	plechtig lof met ziekenzegening in de grote kerk
16.30 u.	thuisreis

Kosten

De kosten bedragen 20 euro, opgeven kan tot en met 4 augustus bij de plaatselijke contactpersoon.

Er is de mogelijkheid om in de Hospitaliteit van Banneux te lunchen: soep, hoofdgerecht, koffie en dessert. Kosten: € 17,- te voldoen bij aanmelding.

Misintenties:

U kunt misintenties opgeven. De contactpersonen ontvangen een aantal enveloppen. Hierop kan men een misintentie opschrijven en de kostenbijdrage van € 5,- in de envelop stoppen. De intenties worden tijdens de H.Mis in Banneux voorgelezen.

Inleveren van de enveloppen: bij de contactpersonen, of bij instappen in de bus.

Rolstoelgebruikers kunnen mee indien ze zelf voor begeleiding zorgen, begeleiders betalen 10 euro. Als de rolstoelgebruikers in de bus kunnen zitten, moet de rolstoel opklapbaar zijn.

Vragen?

Bel, app of mail naar Aurelia Renierkens, T 06 1253 8866; e-mail: aurelia@renierkens.eu